



BARAN DERGİSİ'NİN BU DÖNEMKİ
BASILI SON SAYISI...

BARAN

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

www.barandergisi.net



Yıl: 16

Sayı: 783

13 Ocak 2022 - 2

4 TL



batıcı materyalist zihniyete karşı her sahada islâmî taarruz

Melekler söyle demisti:
"Ey Maryem! Allah seni secdi,
seni tertemiz kildi ve seni bütün
dünyadaki kadınlara üstün eyledi."
[B.K. 11/37]

OLMASA
EGİLMİDİR?
ÇIKMASA DA
DİLSİZ MİDİR?!

Baran'dan...

Selâm ile...

Geçtiğimiz hafta İzmir DEU İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa'nın, Hazreti İsa ve Hazreti Merem ile alakalı hadsiz ifadeler sarf ettiği ses kaydının yayınlanmasının ardından sosyal medyadan yükselen tepki İslâmî ilimler ve ilahiyat fakültelerinde spontane bir şekilde başlayan eylemlere dönüştü. Yalova Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi öğrencilerinin yaktığı ateşle, Marmara, İstanbul, Malatya İnönü, Sakarya, Aksaray, Çukurova ve İzmir Kâtip Çelebi üniversitelerinin İslâmî ilimler ve ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrenciler hem mevzu bahis akademisyene tepki gösterdi, hem de ilâhiyat fakültelerinde Batıcı eğitime son verilmesi gerektiğini haykırdı.

Bu, ilâhiyat fakültelerinde İslâm'a yönelik gerçekleştirilen ilk saldırı değildi ve bu düzen böyle devam ettikçe de son olmayacak. Zira Batıcı bir zeminde kurulan Türkiye'de müessesleştirilen ilâhiyat fakülteleri, temeli itibariyle Müslüman Anadolu'nun genç dimağlarına İslâm'ı öğretmek için değil, İslâm'ı ve Müslümanları rejimin istediği çizgiye çekmek, doğru yoldan saptırmak için kurulmuştur. Müfredatı bu yönde şekillendirilmiş, oryantalistlerin fikirleri baş tâci edilmiş, sözde bilimsellik adı altında İslâm'ın naslarına saldıran kafalar burada yetiştirilmiştir. Nitekim gerek DEU İlahiyat Fakültesi'nin gerek mevzubahis akademisyenin (eğer açıklama yapılan hesap kendisine aitse) gerekse de bu akademisyene destek çıkanların mezkûr ses kaydında bir absürtlük olmadığını iddia etmeleri bunun delilidir.

Aslına bakılırsa Türkiye'de İslâm'a nefretini kusmak isteyenlerin, kâfir olduğunu ilân edip İslâm'a saldırma cüretini gösteremediğinden ilahiyat fakülteleri içerisinde yuvalanıp doğru yolu eğip bükmeye çalıştıkları bir manzaranın ortada olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Misyonu bu olan ilâhiyat fakültelerindeki sapık anlayışlara karşı kurulan İslâmî ilimler fakülteleri ise yine rejimin çizdiği sınırlar içinde kalmaya mahkûm olmuştur.

Hülâsa, yalnız Cihat Kısa ve benzeri akademisyenlerin görevden alınma-

sı, Müslümanlara herhangi bir fayda sağlamayacak, sistem yerinde durdukça İslâm düşmanı tipler türemeye ve üretmeye devam edecektir. Bu problemin tek çözümü İslâm nizamının tesis edilmesidir! Artık ok yaydan çıkmış, bu uğurda mücadele azmi olan Müslümanlar gerekeni gerektiği yerde yapmak şuuruyla gücü nisbetinde üzerine düşeni yapmayı beklemektedir.

Kapağımızda bu meseleyi değerlendirdik ve "Batıcı Materyalist Zihniyete Karşı Her Sahada İslâmî Taarruz!" manşetini attık. Kapak mevzumuzu "Ak Sütün İçindeki Ak Kıla Taarruz Vakti!" başlıklı yazısında işleyen Ömer Emre Akcebe, "İslâmî soslarla küfür düzenini ayakta tutmaya çalışmak dangalaklık değilse, nedir?" diye soruyor.

Kapak mevzumuz ile alakalı olarak Harun Çetin ve Hüseyin Avni Hocaefendi ile birer mülakat yaptık. Harun Çetin "İlahiyatı besleyen Batıcı Kemalist rejimin değişmesi gerekiyor!", Hüseyin Avni Hoca ise "Cihat Kısa'yı değil, sistemi yargılamak gerek!" diyerek aynı hedefi işaret ediyor ve rejim değişikliği zaruretini dile getiriyor.

Cihat Kısa'nın pespaye ses kaydı, ifadelerine verilen tepkiler ve Müslüman Anadolu'nun mukaddesatına saldırılmasına sessiz kalmayan gençlerin eylemlerini tüm tafsilatıyla dergimizde bulabileceksiniz.

Çakal Carlos (Salim Muhammed), "Kazakistan'da Emperyalist Oyun" başlıklı yazısında söz konusu ülkede geçtiğimiz hafta yaşanan hadiseleri analiz ediyor ve sebebinin ne olduğunu işaret ediyor.

Kazakistan meselesiyle alakalı olarak Kazak asıllı Prof. Dr. Abdulvahap Kara ile yapmış olduğumuz söyleşiyi de dergimiz sayfalarında bulabileceksiniz.

İbrahim Tatlı, "Sudan Aynasında Türkiye-II" başlıklı yazısında "Türkiye'de rejim değişimi"ni işliyor ve artık rotanın tam olarak belirlenmesi ve Büyük Doğu-İbdada karar kılınması gerektiğini ihtar ediyor.

Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de bulabileceksiniz.

Yeni dönemde görüşmek dileğiyle...

11 Ocak 2022'de Baran Dergisi 16. yaşına girerken, aynı zamanda yeni bir devrenin de kapısını açtı. 11 Ocak 2007'de ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan ve cemiyetin meselelerine İslâm'a muhatap anlayışın dünya görüşü çerçevesinde hâdiselere yanaşma şiarıyla yayın politikası güden Baran, bu sayı itibariyle matbû şekilde haftalık olarak yayınlanmayacak, hadiselerin son derece hızlandığı süreçte teknolojik araçları daha hızlı ve etkin kullanmak adına www.barandergisi.net / www.barandergisi.com adreslerinden yayına devam edilecektir. Matbû yayınıımız ise kardeş yayın organı Aylık dergisiyle güç birliği yapmak suretiyle "Aylık Baran" ismi altında aylık periyotlarla sürecektir.



Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Faruk Hanedar

Yayın Kurulu
Kâzım Albayrak
Ömer Emre Akcebe
İbrahim Tatlı
M. Taha İnci

İdare Yeri
Mimar Sinan Mah.
İmam Nasır Sok. No:14/12
(Valide-i Cedid Camii Yanı)
Üsküdar/İstanbul

İrtibat
Tel: (0216) 553 56 71

GSM: 0533 166 20 50

Abone Bedeli
3 Aylık: 50 TL
6 Aylık: 100 TL
1 Yıllık: 175 TL

Posta Çeki Hesabı
10885883 M. Bilal İnci
(online tercih ediniz)

Akbank Şube Kodu
0068

Hesap No
0082598 (M. Bilal İnci)

Teknik Hazırlık
BARAN

Baskı
Akademi Güven Baskı
Güven Sanayi Sitesi
C Blok No:230
Topkapı/İstanbul

Dağıtım
Turkuvaz Dağıtım

Yayın Türü
Yaygın Süreli

Baskı Tarihi
12 Ocak 2022

Web Adresi
www.barandergisi.net

www.barandergisi.com



HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Sayı: 783 Ocak 2022 - 2
BİZE ULAŞIN:
0216-553-56-71
barandergisi@gmail.com

Ak Sütün İçindeki Ak Kıla Taarruz Vakti!

Ömer Emre Akcebe

Türkiye'de Allah'a ve Resûlü'ne savaş açmış bir sürü şebeke bulunuyor; fakat bunların hiçbirisi küfür cihetinden taarruz etmiyor. Hepsisi sureti haktan görünerek saldırıyor. Türkiye'de Hristiyan bir oluşumun, Müslümanların itikad ve amelini cebheden hedef aldığı tek bir saldırı örneği bilen, hatırlayan var mı? Hristiyan bir oluşum açıktan böylesi bir girişimde bulunmadığı gibi Yahudi, deist, materyalist vesaire, kendisini İslâm dışında tanımlayan hiç kimse bayrak açıp, Müslümanlara ve İslâm'a taarruz etmeye kalkışmıyor. Buna karşılık olarak, Türkiye'de yaşanan kavga topyekûn İslâm çevresine sıkışmış bulunuyor. Bunun neticesi olarak da Müslümanlar ile kâfirler, münafıklar ve mürtedler değil de, sanki Müslümanlarla Müslümanlar çatışmış gibi bir manzara doğuyor. Oysa ki, FETÖ vesilesiyle artık herkesin ezber etmiş olması gerekir, Amerikan istihbarat servislerinden tutun da tarihselci, materyalist, deist, dinsiz ve hatta bugün tüm bunların ötesinde CHP bile İslâmî bir söylem ve görüntü çizmek suretiyle bu topraklarda bâtilin mücadelesini işletebiliyor.

Küfür Cebhesinde Orijinal Bir Gelişme Yok

Esasında, İslâm ve Müslümanlarla bu surette mücadele edilmeye



15 Ocak 2009 - Hamas hükümetinin İçişleri Bakanı Said Siyam'ın şehadeti.
15 Ocak 1459 - Akşemseddin Hazretleri'nin vefatı.
1988 - Yahudiler Mes-cid-i Aksa'yı işgal etti.



kalkışılması yalnız bugünün meselesi değil. Üstad Necib Fazıl'ın "Doğru Yolun Sapık Kolları" adlı eserinde bahsettiği itikadî sapkınlıklar, bütün bu meselelerin de merkezini teşkil ediyor:

–“Kendisinden sonra ümmetinin 73 fırka olacağını, bu fırkalardan da sadece birinin nura yöneleceğini haber veren Allah Resulü'nün vefatlarından sonra ilk alâmetleri Hazret-i Osman zamanında görülmeye başlayan sapık itikad ve davranışlar, dallardaki bütün ihtilâflı manzarasına rağmen aynı illetli kökte birleşirler: Kuru akıl ve şeytanî hayal...”

Ümmetin temel yapısı olan Sahabi diyor ki:

«O'nu dinlerken öyle olurdu ki, âdetâ başımızın üstünde, kirpiğimizi

kımıldatsak uçup gidecek ışıktan bir kuş varmış gibi mihlanır kalırdık.»

Sahabînin temsil ettiği vecd ve teslimiyetin zamanla kabuk tutmaya başlamasıyla, meydan yerini, gönül ateşi yerine tüten akıl dumanının kaplaması kaçınılmazdı; öyle de oldu ve ardından, ilk olarak siyasi bir ihtilâf halinde başgösteren ve daima yahudinin güttüğü ayrılık ve aykırılıklar itikadî sapkınlıklara yol verdi.”

Hani bugün bilhassa akademi çevrelerinde zuhur edip, bilimselci, tarihselci, akılcı ve tüm bunlarla beraber inkârcı tavırlarıyla sanki yeni bir şey icad etmiş gibi kendisini meydan yerine atıp Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'e saldıranlar var ya, işte, İslâm tarihinin bütün sayfaları, baştan sonra nasıl ki küffar ile edilen şanlı



Cihat Kısa'nın Hazret-i Meryem'e attığı iffiralar, gerçekten de çocukluğunda kendi annesinde görmüş olduklarının şuur altındaki bir yansıması mıdır, BİLEMEM! İman ettiği psikoloji kuramları arasında bununla alâkalı bahsi şıp diye bulup, kendi teşhisini kendisinin koyabilecek donanımda olduğundan ise hiç şüphem yok.

bir mücadele ile doluyorsa, bir o kadar da bu sapkınlarla edilen mücadele ile doludur ve yine küffar tarafından Müslümanlara karşı sürülen bu tarlaların mümbit hâle gelmesine mani olunarak, Müslümanların itikadı ve ameli İslâm'ın 15. asrına kadar korunmuştur.

Vesile

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Dr. Cihat Kısa'nın, girdiği derslerden



birinde Hazret-i Meryem'e yönelik iftiralarının ses kaydının yayınlanması ve buna karşılık Anadolu'nun dört bir yanında spontane bir şekilde gelişen protestolar bugün bütün bu konuları yeniden konuşmamıza vesile oldu.

Anadolu, Ehl-i Sünnet'in son kalesi konumunu muhafaza ediyor ve bu kaleyi içeriden düşürmek için fırsat kollayanların her gün bir yenisi deşifre oluyor. Müslüman milletin, evlâtlarını, İslâm öğrensini, din öğrensini diye gönderdiği ilahiyat fakültesinde, gençlerin itikadını iğfal etmekle meşgûl olarak pusuya yatmış bu tip, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın, iffet kelimesinin bile yanında iffetsiz kalacağı annesi Hazret-i Meryem'e, her kadını kendi annesinden mühlhem bilerek dil uzatması neticesinde açığa düşmüş bulunuyor. Ha, Cihat Kısa'nın Hazret-i Meryem'e attığı iftiralar, gerçekten de çocukluğunda kendi annesinde görmüş olduklarının şuur altındaki bir yansıması mıdır, BİLEMEM! İman ettiği psikoloji kuramları arasında bununla alâkalı bahsi şıp diye bulup, kendi teşhisini kendisinin koyabilecek donanımda olduğundan ise hiç şüphem yok.

Bütün İnanışlar

Tam Teslimiyet Gerektirir

Dr. Cihat Kısa'ya lâyık olduğu dilden cevabı verdiğimiz göre, şimdi meselenin özüne dönelim.

Din ve diğer tüm inanışlar, tam teslimiyet işidir. Biraz oradan, biraz buradan, muhtelif şartlarla, bilim açısından öylelerle, böylelerle iman falan olmaz. Hele ki, İslâm.

Kumandan Salih Mirzabeyoğlu'nun "Adalet Mutlak'a" başlıklı konferansında radikalizmle alâkalı olarak bu bahsi değerlendirdiği şu kısmı da hatırlamadan geçmeyelim:

FETÖ vesilesiyle artık herkesin ezber etmiş olması gerekir, Amerikan istihbarat servislerinden tufun da tarihselci, materyalist, deist, dinsiz ve hatta bugün tüm bunların ötesinde CHP bile İslâmî bir söylem ve görüntü çizmek suretiyle bu topraklarda bâtılın mücadelesini işletebiliyor.

- "Şimdi, oturmuş solcu geçinenler, "radikal" diye İslâm'ı kötülüyor. "Radikal Müslüman" dediğin, her meseleye kendi zaviyesinden fikrî çözüm getirebiliyor ise bunun sadece bu yüzden haysiyeti vardır; benim aynı Marksizme verdiğim gibi... Ben, Marksizme fikrî derinliğinden dolayı değer vermiyorum dikkat edin! Her meseleyi kendine göre çözmeye gayretinden ve iddiasından dolayı... Dikkat ediyor musunuz? Hâlbuki bugün bizde "radikal", küfür gibi kullanılıyor. Radikal, sonra ılımlı vesaire... Şimdi siz bana yarım Marksist diyebiliyor musunuz? Yâni, yarım Marksist olur mu? Yarım Müslüman olur mu? Şimdi bir fikir, fikirdir; bütün olarak benimzersin veya benimsemezsin."

"Biraz Müslümanım, biraz "bilimselliğe" de modernist olarak açığım." Olmuyor işte öyle canım, inanıyorsun yahut inanmıyor.

Müslüman İçin Usûl

Üstad Necib Fazıl, Müslüman için hakikatin kaynağını son derece vezir bir şekilde "Çöle İnen Nur" adlı eserinde şöyle çerçeves:

- "Derin ve gerçek mümin için usul:

O'ndan ve sahabilerinden, emin el ve dille ne geliyorsa doğrudur. Gözümün gördüğü, elimin tuttuğu, kulağımın işittiği, burnumun kokladığı ve dilimin tattığı şeylerden hiçbirine, bunların hiçbir kontrolüne inanmayabilirim de yalnız O'na inanırım."

İşte, Üstad'ın bahsettiği bu kaynağa inanmayınca, inanmış da olmuyorsun. Ha, tabii tüm bunlara inanmayıp, sonsuz hikmet deryasına bigâne kalıp, sonra tıpkı kupkuru bir kelle gibi fikirleriyle Freud'a inanmak, zaten bir noktadan sonra olsa olsa cehalet deklarasyonu olur.

Bütün Bu Yaşananlar Arasındaki Esas Mesele

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, doğru yolun sapık kolları meselesi yalnız bugünün yeni meselesi değil, dünün de meselesiydi, yarının da meselesi olacak. Burada bizim açımızdan esas ehemmiyetli olan, bilhassa ilahiyat fakültelerinde okuyan Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaat gençlerin, bu rezillik karşısında sergiledikleri tavır. "Nasılsa iktidarda Müslüman bir siyasi parti var" denilip, lâik, Kemalist, batıcı küfür rejimi ve bu rejimin sergilediği rezilliklere karşı sergilenen kayıtsız tavır bu vesileyle nihayet sona ermiş bulunuyor. Cihat Kısa misalinden görüldüğü üzere, küfür rejimi ayakta kaldığı sürece, iktidara kim gelirse gelsin, Müslüman memleketin ilahiyat fakülteleri bile salyangoz marketine dönüşebiliyor. Bu sebeble de, artık, bu küfür

rejiminin varlığı dolayısıyla cereyan eden nihai hadiselerin ötesinde, her saha ve planda, küfür düzenine karşı topyekûn bir taarruz çıkışı başlatmak icab ediyor. Cihat Kısa'lar yalnız ilâhiyat fakültelerinde değil ya. O ve benzeri zihniyettekiler, Müslümanların itikadlarını bulandırarak küfür rejimine payandalık ettikleri sürece devletin ve etkileyici konumlarının tamamında rahatlıkla yer buluyorlar. Bu sebeble de mücadelenin artık yalnız belli başlı planlardan dışarı taşınıp, milleti alâkadar eden bütün sahalara taşınması icab ediyor.

Cihat Kısa'nın ses kaydının yayınlanmasıyla âlenileşen küfre karşı gösterilen tepki ne kadar yerindeyse, Necib Fazıl'ın tabiriyle ak sütün içindeki ak kılın bulunması ve ona da aynı muamelenin yapılmasının bir din ve iman meselesi olduğunun ve hatta bunun bizim milletimiz için aynı zamanda bir beka meselesi olduğunun şuurlaştırılması icab ediyor.

Yalnız Türkiye için de değil bu konuştuklarımız. Batı menşei dünya düzeni, tıpkı buradaki rejim gibi herkesi menfaati doğrultusunda yaşamaya zorluyor, çıkarları kendisi tayin ediyor, bunları dayatıyor, itaat etmeyeni cezalandırıyor, itaat edeni ne ile mükafatlandırdığını ise hâlen izah edemiyor. Sistemin banisi, merkezindeki ülkeler bile artık bu düzenin daha fazla sürdürülemediği noktasında hemfikirken, burada kendi düzenimizi kendimiz kurmak varken, İslâmî soslarla küfür düzenini ayakta tutmaya çalışmak dangalaklık değilse, nedir?

**16 Ocak
1951-Ahmed Hamdi
Akseki'nin vefatı.
1979 - İran'da Devrim,
Şah'ın kaçışı.**



İLAHİYATÇI CİHAT KISA'DAN MERYEM VALİDEMİZE İFTİRA

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve hocalarından Cihat Kısa'nın geçtiğimiz hafta bir ses kaydı yayınlanmış. Cihat Kısa isimli akademisyen, Kur'an ayetlerinin hilafına bir şekilde Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'e iftiralara attığı ortaya çıkmış, mevzuun sosyal medyada gündem olması ve #CihatKısaGörevdenAlınsın etiketi altında binlerce paylaşım yapılmasının ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı bir açıklama yaparak, söz konusu ses kaydının kesilmesi suretiyle böyle bir manipülasyonun yapıldığını iddia etmişti.

İlahiyat fakültesindeki kâfir ilahiyatçının, küfür dolu ağzından salyalarla beraber akıttığı ifrazatın kesintisiz tüm kaydı bu geçtiğimiz hafta yayınlandı. Kaydın yayınlanmasıyla beraber söz konusu ilahiyatçının bir değil, birçok cinayet işlediği ortaya çıkmış bulunuyor. Ses kaydından, İlahiyatçı Kısa'nın, sözde başkalarının görüşlerini paylaşıyor görüntüsü altında gençlerin şuurunu tahrip ettiği, tarihselcilik ve bilimüm sapıklık içeren

görüşlerini öğrencilere zerkettiği anlaşılıyor.

Kısa, mezkûr ses kaydındaki konuşmasına annesini küçükken zina ederken gördüğü için ileride eşini öldüren bir erkek örneğiyle başlıyor, zina yaptığını iddia ettikleri kadını recm edilmek üzere Hz. İsa'nın karşısına çıkararak devam ediyor. Hz. İsa'nın "İlk taşı günahsız olan atsın" dediğini belirttiikten sonra kaynak göstermeden, Hz. Meryem'in kadına iki kez taş atmaya kalktığını; üçüncüsünü atmadan önce de Hz. İsa'nın Hz. Meryem'in kulağına eğilerek "Yeter anne. Sen de küçükken beni

bırakıp bir yerlere gidiyordun." dediğini iddia ederek Hz. İsa ve paklığı ayet ile sabit olan Hz. Meryem'e iftira atıyor. "Aslında babasız doğdu, mabasız doğdu diye anlatıyoruz ama bu bize anlatılmayan bir hikâyedir." o diyen inkârcı akademisyene bir öğrenci "Çünkü o kısmı yalandır" diyor, akademisyen ise "Bilemem" diye mukabele ediyor.

Söz konusu Ehli Sünnet bir Müslüman olunca adım atmakta bir dakika gecikmeyen Diyanet ve ilahiyat camiası ile kamuoyunun sessizliği ise sürüyor.

Yaşanan hadise, milletin ev-

ladını İslâm, din, iman öğretilsin diye gönderdiği ilahiyatlarda, bu kafirlerin memleketin saf ve temiz çocuklarının zihnini iğfal ettiği ilk hadise değil. Buralarda ders veren sapkınların kendi itikadî sapıklığı bir tarafa, bugün din adamı denen yahut yarın din adamı denilecek ve dini müesseselerde karar mercii olacak gençleri bunların yetiştirdiğine dikkat çekmek istiyoruz.

Bir diğer taraftan, devletten, bu ilahiyat fakültelerinin hangi dinin ilahiyat fakültesi olduğunun da ilan etmesini bekliyoruz.

Bu işler takib edilemiyor, kontrol edilemiyorsa, milletin dinini, imanını, itikadını muhafaza için ilahiyat fakültelerinin kapatılması gerektiği açıktır. Yok takib ediliyorsa, o zaman layığı kubur deliği olan tiplerin ilahiyat fakültesinde dekan yardımcılığına kadar nasıl yükselebildiğinin hesabı verilmelidir. Bu hususta bir kontrol sağlanamazsa, yarın bu gibi hadisler hiç beklenmeyen fakat tam da beklenmesi gerektiği gibi bir infial doğurduğunda, kimsenin "ama neden böyle oldu" diye zırlamaya hakkı yoktur!



AVUKATLARDAN CİHAT KISA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



İstanbul'da bir grup avukat, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa'nın Hazreti Meryem'e ilişkin ifadeleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan avukatlar, Kısa hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunduktan sonra açıklama yaptı.

Avukat Rıdvan Kılıç'ın grup adına okuduğu açıklamada, ortaya çıkan ses kayıtlarında yer alan Cihat Kısa'nın Hz. Meryem'e ilişkin ifadelerinin, kamuoyunda öfkeyle karşılandığı, dekanlığın ise bu durumu görmezden gelerek, ses kaydını ortaya çıkaran üniversite öğrencilerini hedef aldığı belirtildi.

Ses kaydındaki konuşmanın Kısa'ya ait olduğu belirtilen açıklamada, "Fakültede eğitim gören öğrencilerin selameti için bir an dahi beklemeden şahsın açığa alınması ve görevden uzaklaştırılması gerekirken, ne iftira da bulunan şahıs bir adım atmış ne de dekanlık üzerine düşen tahkikat yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Kullandığı ifadelerin düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilmesi asla mümkün olmamakla beraber doğrudan İslâm dinine ve değerlerine karşı aşağılama ve tahkir mahiyeti taşımaktadır." denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Kısa'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi.

TESSEP'TEN SÖZDE İLAHİYATÇI CİHAD KISA'YA TEPKİ

Cihad Kısa'ya bir tepki de Tesettür Seferberliği Platformu'ndan (TESSEP) geldi.

TESSEP, iffet, saflık, takva ve teslimiyet örneği Hazreti Meryem'e yapılan aşağılık hakareti şiddetle ve esefle kınadıklarını vurguladı.

Platformdan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan, tekrar terennüm etmekten dahi haya ettiğimiz; Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Cihat Kısa'ya ait olduğu belirtilen, Hz. Meryem'e yönelik yapılan çirkin, rezil ithamları ve edepsizce iftirayı şiddetle kınıyoruz." denildi.



İHSAN ŞENOCAK: CİHAT KISA İSTİFA ETMELİ

İhsan Şenocak da, Cihat Kısa'ya tepki gösterdi. Şenocak Kısa'nın görevden alınmasını isteyerek, "İlahiyatta bir hoca Hz. Meryem annemize fahişelik isnadında bulunuyor ve herkes susuyor. Cihat Kısa görevden alınsın diye tag açılmış. Almazlar. Ey yetkililer! Bari bir oryantalist üniversitesi kurun da bunun gibi Kur'an'a sövenleri oraya doldurup ilahiyatları temizleyin! Kur'an'da iffetiyle anıtlaşan Hz. Meryem'e zina iftirasında bulunan bu adamı dinleyen gençler camide imam, İmam-Hatip'te muallim olacak! Yirmi yılda bu adamlardan biri ihraç edildi mi? Yetkililer niçin susuyor? Hz. Hanne, yavrusunu Kudüs'e adayan anne, Hz. Meryem de adanan kızıdır. O, bir annenin kabul olan duası, İslam kızlarının rüyasıdır. Mürebbsi Allah, hamisi Zekeriyya Peygamberdir. Adı Fatıma, Zeyneb olsa da bütün kızlar Meryem, bütün anneler Hanne'dir. Ona söven İslam kızına söver." şeklinde paylaşım yaptı.

HARUN ÇETİN: İLAHİYATI BESLEYEN BATICI KEMALİST REJİMİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR!

Geçtiğimiz hafta Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa'nın ortaya çıkan iftiraları hakkında neler söylemek istersiniz?

Cihat Kısa bir akademisyen, ilahiyat fakültesinde hoca. Evvela ilahiyat fakültesinin yeri doğru konumlandırılmalı. Devletin ilahiyat fakültelerine biçtiği rol nedir ve ilahiyat fakülteleri denilince ne anlaşılıyor halkın gözünde. İlahiyat fakültelerinin kuruluş amacı, işleyişi, müfredatı ve ilahiyatların kendi mecrasında yaptığı işler ile halkın anladığı ilahiyat çok farklı. Bunun bir kere ayrıştırılması gerekiyor. Şimdi ilahiyat fakülteleri Avrupa'daki teolojiye karşılık geliyor bizde. Teoloji nedir; din meselesini konuşurken sınır tanımayan, pozitivist bir anlayışla dini ele alan, "özgür bilim" anlayışına göre hareket eden bir dal. Teolojinin kuruluş felsefesi de budur. Bizim halkımız ise ilahiyatı imam, hatip, vaiz, âlim yetiştirme kurumu olarak görüyorlar. Türkiye'deki bütün problemlerde olduğu gibi burada da bir tanımlama problemi mevcut. Yani ilahiyat fakülteleri yeri geldiğinde "biz teolojiyiz" diyor, tepki geldiği zaman da "biz Ehli Sünnet'e hizmet eden kişileriz" diyor. Aynı yeri gelince demokratiz yeri gelince İslamcıyız denilmesi gibi. Çünkü Cihat Kısa, Mustafa Öztürk gibi kişilerin kendi cephelerinden baktığımız zaman kendilerini savunuş usulleri haklı. Adam diyor ki "biz meseleleri teolojik olarak ele alırız, biz teolojiyiz." Fakat bizim zannettiğimiz, daha doğrusu bizim ilahiyat fakültelerini sevmemiz için bizi ikna etmek için kullanılan argümanlara baktığımızda, ilahiyat fakülteleri İslam'a hizmet eden kurumlardır. En başta bunun bir kararının verilmesi lazım. Devletin ve diyanetin ilahiyata biçtiği rol nedir bunu açıkça söyleyecekler. Bu ilahiyatlar "teolojidir" denilirse o halde ilahiyatlardan imam, müezzin, hoca atamayın. O yüzden tarifi ve tanımını hakkıyla yapacak. İlahiyat fakülteleri İslam'a hizmet edecek, Ehli Sünnet'e bağlı kalacak, bu daire içerisinde olcaksa bu şartlara riayet etmek zorunda. Bunu da deklare edecek. Bizler de Ehli Sünnet'in dışında söylenen sözlere karşı rahat biçimde tepkilerimizi dile getirebiliriz. Çünkü tepkilerimize karşı

Görevden alamazsın çünkü teolojinin aleyhine bir şey söylemiş değil. Müfredatın dışına da çıkmış değil. Pozitivist bir ilmin gereği olarak bunu yapıyor. Bu sebeple ilahiyatın, ondan da öte ilahiyatı besleyen rejimin değişmesi gerekmektedir. Çünkü buradaki mesele şahıs değil sistem. Biz Müslümanlar olarak Kemalist sistemi tartışmaya açmadığımız sürece sapıkların ardi arkası kesilmeyecek.

"Biz ilim yapıyoruz, özgür, çağdaş düşünceye ket vuruluyor." demeyecekler. Ki bununla karşılaştık; sözde İslâmî dernek ve STK'lar "Burada verilen tepkiler yanlış." dedi. Şöyle yan-



lış olabilir; "ilahiyat fakülteleri imam, vaiz, âlim yetiştirmez, burası sadece dinin felsefi, sosyolojik, psikolojik alt yapısını irdeleyen, Ehli Sünnet'e bağlı olmayan bir kurum" denilse anlaşılır. Bunu da kabul etmeyiz; ama tepkimizi de buna göre ortaya koyarız. Fakat Cihat Kısa'ya bütün Müslümanların yapması gerektiği gibi tepkimizi en şiddetli biçimde göstermek zorundayız. Çünkü yarın hoca ve imam olacak, bize Kur'an öğretecek kişilere karşı lakayt bir

ortamda Kur'an'da tertemiz kılınan Meryem anamıza İslam'a yakışmaz sözler söyleniyor. Bunu Müslüman bir kimsenin söylemesi zaten mümkün değildir. "Bunda montaj var" dediler, tamamı yayınlandı montajla alakası yok. Cidden Meryem anamızla dalga geçtiği, iftira attığı ortaya çıktı. Demokrasiyi kabul etsem demokratik tepki gösteririm doğru, aslında tepkilerde de bir şey yok. İnsanların üniversite önünde basın açıklaması yapması "demokrasi"nin de bir gereği değil mi? Cihat Kısa'nın evini basıp tekme tokat dövdüler mi? Bana sorsan ben başka şeyler söylerim; ama demokrasinin de dışına çıkmış bir durum yok şu anda. Zaten ilahiyat da Müslümanların elini kolunu bağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Müslümanların kafası karışsın istiyorlar.

İlahiyat fakültelerinin müfredatına nasıl bakıyorsunuz. Diğer üniversitelere nazaran daha fazla sapık yetiştiriyor ilahiyatlar?

İlahiyatların müfredatı çok sıkıntılı. Oryantalistler eliyle hazırlanmış bir müfredat. Bakara Sûresinde meâlen Allah şöyle buyuruyor: "Şüphe yok ki, Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindeki misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun, Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler, inkâr edenler ise "Allah misal olarak bununla neyi kastediyor?" derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır, birçok kimseyi de



Aksaray Üniversitesi öğrencileri, Aksaray Ulu Camii önünde Cihat Kısa'yı protesto etti. Protestoya cami cemaati de destek verdi.



onunla doğru yola iletir; onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır.”

Kur'an'ı Kerim ve içindeki kıssalar, müminler için ibret verici bir hadisedir. Kâfirler içinse dalga geçici bir mevzudur. Şimdi diğer fakülteleri ele alalım; din adına konuşmayı kendisine vazife görmüyor, oraya giden talebeler ve hocalar da din adına konuşma gibi bir vazife belirlemediği için inanmasa bile bunu konuşmaktan çekiniyor, imtina ediyor. Fakat ilahiyat fakülteleri İslâm hakkında diledikleri her şeyi söylemekle görevli addediyorlar kendilerini. Meryem validemiz bir sûrenin mevzusu. Onunla alakalı konuşurken Allah bunu nasıl yapabilir ki diye dalga geçer şekilde soruyor. Direkt ayete muhatap olduğu halde bunu yapıyorlar. Bir müfredat ve bu üniversitelerin kuruluş amacı, bu ayeti kerimeyle izah edilebilir. Müslüman- san Allah'tan gelen her şeyi hak olarak kabul edersin. Aklın almasa bile "bunda bir hikmet var" dersin; ama kâfirler gibi dalga geçerek konuşursan ayetteki kâfirlerle aynı zihniyette olursun.

Bu sapkın kişiler Kur'an'ı ve İslam'ı değerlendirirken dinî bir bağ değil de, sözde pozitivist bilimin bağlarına karşı bir sorumluluk hissediyor. Zaten başlı başına bu müfredat problemleri bir müfredat. İmâm-ı Azam, İmâm Gazali gibi zatlardan ziyade Godzier gibi, Schacht gibi oryantalistlerin kitaplarının önemsenmediği, dikkate alındığı bir müfredat.

Bundan dolayı İslami İlimler Fakültesi ortaya çıktı. İlahiyatla ayırma açısından güzel bir teşebbüs oldu. Fakat hâlâ bir karmaşa hâkim, bu eğitimin müfredatından geçenler sapkın oluyorlar.

Materyalistçe bir eğitimden geçtikleri için Hazreti Meryem'in durumunu ve mucizeleri idrak edemiyorlar. Haliyle deist ve İslam'ın ruhundan uzak insanlar ortaya çıkıyor değil mi?

Evet. Bu teselsül halinde devam eden bir durum. Adam ilk önce mu-

cizeyi tartışmaya açıyor. Mucizeyi tartışmaya açtıktan sonra geriye ne kalıyor ki? Mucize yoksa Cihat Kısa'nın dediği haşa haklı oluyor. Cihat Kısa'yı haklı görenlerin de burada mucizeye dair itikadi problemlerinin olduğu ortaya çıkıyor. Zaten mucizenin tanımını nedir, ontolojinin, fitratın tabiiğinin üstüne çıkan bir durum. Bunun önünü kestikten sonra bu durumu aklen izah etmek için de bir zamanlar Yahudilerin dediği gibi haşa "Meryem iffetsizlik yapmıştır!" diyecek.

Mustafa Öztürk birçok kimse- den daha iyi Kur'an okur. Ama sen Kur'an'ı nasıl ele alıyorsun önemli olan bu. Ele aldığın usul seni cennete veya cehenneme götürecektir. Kur'an'ın kendisi mubindir dalaletle götürür, mehdidir hidayete götürür. Buradaki farkı ortaya çıkaran şey Kur'an'a nasıl yaklaştığıdır. Kısa ve Öztürk gibi kişiler Kur'an'ı Batının teolojik esasları üzerinden ele alıyor. Bizim ise ilahiyatlardan beklediğimiz sistem, talim ve terbiyeye, Ehli Sünnet akidesine uygun bir kurum olmasıdır.

Cihat Kısa neden görevden alınmıyor, görevden alınması çare mi?

Diğer sapıkların hangisi görevden alındı ki bu da alınsın. Görevden alacaklar da ne olacak ki, bunlar yine maaşlarını almaya devam edecek. Hiçbir şey yapılmıyor. Daha meşhur olacak, sapkınlıklarını da artırarak sürdürecekler. Ayrıca görevden alamazsın çünkü teolojinin aleyhine bir şey söylemiş değil. Müfredatın dışına da çıkmış değil. Pozitivist bir ilmin gereği olarak bunu yapıyor. Bu sebeple ilahiyatın, ondan da öte ilahiyatı besleyen rejimin değişmesi gerekmektedir. Çünkü buradaki mesele şahıs değil sistem. Biz Müslümanlar olarak Kemalist sistemi tartışmaya açmadığımız sürece sapıkların ardı arkası kesilmeyecek. Biz bataklığı kurutmadan sinekleri temizleyemeyiz.

Teşekkür ederiz.

Ben de teşekkür ederim.

BEDRİ GENCER: İLAHİYAT UĞRUNA DİN FEDA EDİLEMEZ

Bedri Gencer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cihat Kısa hakkında şunları söyledi:

Adam, Kur'an'ı inkârla iffet timsali Hz. Meryem ile Hz. İsa'ya rezilce iftira atıyor, daha vahimi ilahiyatın içinden güçlü bir tepki görmüyor. Demek ki mesele #CihatKısaGörevdenAlınsın diye sivrisinekleri öldürmek değil, bataklığı kurutmak, dinde yangının üzerini örtmek değil, söndürmek ilahiyat, sosyoloji vs. bir camia, özeleştirme yapabildiği, içindeki çürük elmaları ayıklayabildiği takdirde güçlenir. Aksi halde ilahiyat "Yetişin ilahiyat düşmanları bize suikast yapıyor" paranoyasıyla skandalları örtbas ettiği takdirde bindiği dalı kesmiş, kendi sonunu hazırlamış olur. İlahiyatın Cihat Kısa gibi içindeki çürük elmaları ayıklama aczi, sağlam ile çürük elmaları



ayırmayı imkânsız kılacak kadar bizzat sepetin çürüdüğünü gösterir. Bu halde yapılacak şey, bizzat sepeti yenilemektir. Zira zarf uğruna mazruf, ilahiyat uğruna din feda edilemez.

HİLAL KAPLAN: CİHAT GÖREVDEN ALINMALI

Sapık Cihat Kısa'ya bir tepki de gazeteci Hilal Kaplan'dan geldi.

Köşesinde Kısa'ya fakültenin sahip çıktığını dile getiren Kaplan, kendisini arayarak meseleyi bizzat sahibinden dinlediğini aktardı.

Yazısında "İlk cümlem "Cihat'la mı görüşüyorum" oldu. Zira derslerinde kendisi Hz. İsa için "İsa", Hz. Meryem için "Meryem" diyerek mahalleden arkadaşlarıymış gibi sadece isimlerini zikretmekle yetiniyor; Freud için ise "Sigmund" demiyordu mesele. "Diyebilirsiniz, ben sıradan bir insanım" dedi. "Doğrudur, ben de sıradan bir insanım. Ama Hz. İsa ve Hz. Meryem sıradan insanlar değil" dedim.

Neyse işin aslını sorduğumda kaydın kesilip biçildiğini, bağlamından koparıldığını iddia etti. Tüm kaydı paylaştığı ve hakikatin iddiası gibi olduğunu gördüğüm takdirde böyle yazacağım sözünü verip kapattık. Beş gün bekledim, sonra mesaj attım; yine bir dönüş olmadı. Ancak dün kaydın tümü sosyal medyada paylaşıldı ve bırakın bağlamından koparılmayı, şüpheye yer bırakmayacak şekilde bahsedilen bağlamda bir konuşma olduğu ortaya çıktı." ifadelelerini kullanan Kaplan "Kur'an-ı



Kerim'de dolaylı ve dolaysız olarak 13 sûrede 35 defa Hz. Meryem'den ve onun iffetinden bahsedilirken, "Aslında babasız mabasız doğdu diye anlatıyoruz" diyen birisinin İlahiyat öğrencilerine ders vermesi başlı başına felaket." dedi.

Kaplan yazısını "Olayla ilgili tepkisini ortaya koyan Marmara, İstanbul, Giresun, Çukurova, Ak-saray, Sakarya, Malatya, Yalova ve diğer tüm illerimizde tepkilerini koyan kardeşlerimize ise selam olsun. Sizler, bu ülkenin yüz akısınız. Dik durun çünkü karşımızda..." diyerek bitirdi.

HÜSEYİN AVNİ HOÇA: CİHAT KISA'YI DEĞİL, SİSTEMİ YARGILAMAK GEREK!

9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Cihat Kısa adlı bir hadsizin Meryem annemize iftira etmesinden sonra gelişen hadiseler malum. İlahiyatlarda bu gibi vakıalar sürekli yaşanmakta. Milletin "din iman öğrensün çocuğum" diye gönderdiği ilahiyatlarda çocuklar reformist, deist, ateist olup çıkıyorlar. İlahiyatlarda kökten bir değişim zarureti olduğu bariz. Fakat Müslümanlar bu kebair cürümlere susmakta ve ses çıkarmamakta. Müslümanlar ne zamana kadar cinayet çapında işlenen bu facialara susacak Müslümanlar niçin en mu-kaddes şeyleri, dinleri hedefte iken suskun?

Aslında medyada yayılan bu haber buz dağının görünürdeki çok küçük bir kısmı. Meselenin köküne inip tahlil etmek gerekmektedir. İslâmî ilimlerin öğretildiği bu müesseseler niçin kuruldu? Müslümanların öncelikle bunu irdelemesi lazım. Düşünün ki bir sistem var ve bu sistemin kendisi İslâm'ı kabul etmiyor. "Benim hiçbir işime Allah karışmasın Peygamberi karışmasın İslâm âlimleri hiç karışmasın." felsefesinde olan bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem İslâm'ı niye öğretsin? Burada görünür kısımda çelişki ve saçmalık var; ama işin aslında bir hinlik var diyebiliriz.

Şimdi bu sistem eğer kendini biliyorsa, kendi varlığını sürdürmesi gerekiyorsa böyle bir müesseseyi kurmaması lazım. İslâmiyet'i rötüş-lamadan, eğmeden ve bükmeden öğretecek bir müesseseyi kurmaması lazımdır. Ancak kuruyorsa bu ne yaptığını bilmeyen bir sistem demektir. Bizler Müslümanlar olarak kapitalizmi, sosyalizmi öğretiyorsak insanlara ya bilmediğimizden ya da taktik bir savaş gereği bunu yaparız. Kürsülerde hangi davranış, söz ve fiillerin küfür olduğunu göstermek adına bunu insanlara anlatırız. Bu davranışların batıl olduğunu yanlış olduğunu göstermek adına yaparız bunu. İslâm'la barışık olmayanlar da bu kurumlarda aynı şekilde İslâm'ın batıl olduğunu, saçma olduğunu göstermek adına öğretirler. Bunu bazen gizli, bazen de aşikâr şekilde yapar, metheder gibi yapıp zemmederler. Bugün ki "Allah benim siyasî, iktisadî, eğitim ve sosyal dünyevî işime karışmayacak." diyen sistem sahipleri, İslâm'ı öğretmek için müesseseler kurdular. Kendilerine göre İslâm'ın

medyada yayılan bu haber buz dağının görünürdeki çok küçük bir kısmı. Meselenin köküne inip tahlil etmek gerekmektedir. İslâmî ilimlerin öğretildiği bu müesseseler niçin kuruldu? Müslümanların öncelikle bunu irdelemesi lazım. Düşünün ki bir sistem var ve bu sistemin kendisi İslâm'ı kabul etmiyor. "Benim hiçbir işime Allah karışmasın Peygamberi karışmasın İslâm âlimleri hiç karışmasın." felsefesinde olan bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem İslâm'ı niye öğretsin?

ne kadar saçma bir din olduğunu göstermek adına bunu yaptılar. Nasıl ki ineğe tapanlara dalga geçer gibi bakıyorsak bunlar da İslâm'a benzer şekilde bakıyorlar. Felsefe kitaplarında farklı ekoller anlatıldıktan sonra yazar kendi görüşünü de aktarır ve bunu usta bir şekilde yapar. Böylece kendi görüşlerini aktarır okura. Sistem sahiplerinin de ustalıkla yaptığı şey bu.

İlahiyatlarda gerçek İslâm anlatılıyor deniyorsa bu şu anlama gelir: "Tüm insani alanlarda İslâm hakimdir ve dolayısıyla da İslâm'ı tüm insanlara anlatmak gerekmektedir". Ancak bunun ne kadar vâki olduğu ortadadır. Bu kurumlarda samimi olarak bulunan ve kötülüğü engellemeye çalışan Müslümanlar oluyor ancak bunlar da zamanla sistemin içine 'entegre' hâle geliyor. 1980'li yıllarda mezun olmuşum ben ilahiyattan. O zamandan bu zamana köprünün altından çok sular aktı. O zamanlar daha gizli saklı olan şeyler daha aşikâr şekilde görünür oldu. O



zamanki inhirafı görenler anlamıştı ve ancak bunu fark edemeyenler İslâm'ın burada öğretilebileceğini düşündüler. Burada öğretilen İslâm esasen oryantalizmin kendi tez-gahlarında oluşturduğu 'yapma' bir İslâm'dır. İslâm düşmanlarının oluşturduğu din anlayışı hakiki İslâm'ın karşısına konmuştur.

O zaman yapılan şeyler bugünlerde meyvesini vermeye başladı. Hızlı bir şekilde irtidatlar gerçekleşmeye başladı, dinle dalga geçen insanlar türedi. İlahiyatlardan mezun olan öğrencilerle konuştuğumuzda namaz kılan öğrenci sayısının çok az olduğunu duyuyoruz. Anadolu'dan İslâmî kaygılarla gelen ve namazı kılan gençler bu okullara gelip namazını kılmayan, dinden uzak insanlar olarak mezun oluyor. Olayın bu kısmına bakmamız gerekiyor. Meseleye dar bir çerçeveden bakmamak gerekiyor. Müslümanlar sistemle kökten hesaplaşmadıkça Cihat Kısa'yla uğraşmak bataklıkta sinek kovalamak gibi kalır ve mesele de gittikçe perdelenir. Sistemi sorgulamak ve yargılamak gibi şeyler hedeflenmeli. Bu sistemi sorgulamak ve yargılamak hukuki bakımından karşılığı olmayan bir şey ama bizlerin dinî sorumluluğumuz gereği bunu yapmamız gerekir. Çünkü burayı kâfir bir inanç ve düzen üzerinden kurulmuş müessese olarak görmek mümkündür.

Peki Müslümanlar niçin susuyorlar?

Müslümanların susmamış olma-

malarını gerektirecek şartları göremiyorum. Neden konuşsunlar ki? Artık Müslümanlar sistemi kendi sistemleri olarak görüyorlar. Müslümanlar esasen "Bu sistem bana uymamakta, benim dinimi boğmak üzere kurulmuş olmakla birlikte gücüm nispetinde bu kadarını yapabiliyorum." demesi lazım. Bizlerin de hakiki Müslüman olmanın gereği olarak İslâm'ı hakiki kaynaklarından öğrenmemiz gerekmektedir. Buradan yola çıkarak da bize öğretilen oryantalist İslâm'ına karşı gerekli cevapları vermemiz gerekiyor. Hadisçisi, tefsircisi ve fıkıhçısı bu bilinçte hareket etmesi gerekmektedir. Ancak Müslümanlar uyuşturuldu ve sistemle barıştırıldı. Geçmiş, geleneği ve İslâm büyüklerini yok eden sistemle barışarak oradan nemalanmaya başladılar. Böyle bir İslâm'a insanların düşman olması gerekmektedir. Müslümanların kendini düşman bilenleri iyi bellemeleri ve tanımları gerekmektedir. O Müslümanların sistemden beslenirken zehirlenmek dışında bir şey elde edemeyeceklerini bilmesi gerekmektedir. İşin içinde olmayan Müslümanlar cılız sesler olsa da bu durum sistem açısından bir noktaya kadar hoş görülür, sonra ziyafet sunularak sistemle barışması sağlanır. İnsanların "Kim olursa olsun bu sistemle alakam kalmamıştır" diyene kadar sisteme ses çıkarılması mümkün değil.

Hocaların sesleri neden çıkmıyor?

Hocaları yetiştiren sistem. Sis-



Hocaları yetiştiren sistem. Sistemin yetiştirdiği kişiler neden ses çıkarsın ki? Geri kalan eğitim kurumların 'merdiven altı' olarak görülüyor. Bunu Müslüman cenahtan da yapanlar var. Merdiven altı olmaktan çıkmak için de sisteme dahil olman gerekiyor. Bu sisteme dahil olanlar da adeta yontularak, bozularak çıkıyorlar. Birçok hoca da sistemin yapısını anlayamadan adeta sistemin borazanlığını yapmakta. Bu müesseseleri kollayan, toz kondurmayan ve savunan kişilere inanmak dışında da bir seçenek kalmıyor insanlar için.



temin yetiştirdiği kişiler neden ses çıkarsın ki? Geri kalan eğitim kurumların 'merdiven altı' olarak görülüyor. Bunu Müslüman cenahtan da yapanlar var. Merdiven altı olmaktan çıkmak için de sisteme dahil olman gerekiyor. Bu sisteme dahil olanlar da adeta yontularak, bozularak çıkıyorlar. Birçok hoca da sistemin yapısını anlayamadan adeta sistemin borazanlığını yapmakta. Bu müesseseleri kollayan, toz kondurmayan ve savunan kişilere inanmak dışında da bir seçenek kalmıyor insanlar için.

Bu sistemin ne olduğunu bilen gençler olarak bizlerin ne yapması lazım?

Dar bir çerçevede genç grup bu durumu görüyor ancak burada da belli sıkıntılar var. Misal Malcolm X Müslüman oldu ve bu dava uğruna savaştı; ancak bunu ırkçı bir dava ile birleştirdi sistem de buna göz yumdu. Ancak ne zaman ki Hacc'a gitti ve kendisine anlatılanların gerçek İslâm olmadığını anladı, işte o zaman sistem onun ipini çekti ve şehid etti. Bu nedenle bağırın insanlar sistemi sorgulamadığı müddetçe sıkıntı teşkil etmez; ancak ne zaman ki sisteme dokunmaya başlanırsa o zaman işte sistem içinde problem oluşur ve ipini çekmek ister. İslâmcıların bunu anlaması zor, onlar bu nedenle sistem açısından tehlike oluşturmaz. Bizler gerçek Müslümanlar olarak evcilik oynamadan gerçek bir mücadele yapmamız gerekmektedir. Müslümanların kemiklerini kırdırarak şekilde fevri olmadan; ama aynı zamanda da gerekli şeyler yapılarak ince bir şekilde ilerlemek gerekiyor. İlimle birlikte amele amelle birlikte ihlase ve taktiğe ihtiyacımız var. Sistemi çok iyi tanımamız gerekiyor bu nedenle de. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Küçük ama halis bir İslâmî hareket zalimi tahtından indirecek ve dünyayı dar getirecektir.

Bazıları "cihad etmedikçe namaz kılmanın anlamı yok" diyor. Bunları arkadaşlarımızdan söylüyor. Bizim böyle lükslerimiz yok, en ufak İslâmî hassasiyetten taviz vermek gibi durumumuz yok. Biz en ufak İslâmî hassasiyeti dahi savunarak koca dağları yerinden oynatacağımız inancındayız. Şimdiye kadar çok evcilik oynadık. Bu da sistemin iştahını daha da arttırdı. Onları hep güçlendirdi.

Şimdi yapılacak adil şey nedir? Müslümanların ilahiyat ve imam

hatiplerde oryantalistlerin yazdığı eserlerin ve onlardan beslenen kitapların yasaklanması noktasında bir kampanya başlatması gerekir. Acil eylem planımız bu olmalıdır. Problem normalde daha derinlerde ancak şu an yapmamız gereken ilk şey bu. İslâm Mezhepleri Tarihi okunacaksa oryantalist kitaplardan- sa klasik külliyatımızı okumamız gerekmektedir. Müslümanların kendi yazdığı eserler bunlar. Oryantalistlerin yazdığı eserlerin objektif olamayacağını ve bunların ancak Müslümanların yazdığı eserlerden öğrenilmesi gerektiğini anlamamız gerekiyor. Watt, Goldzhier, Fazlurrahman gibi İslâm'la yakından uzaktan alakası olmayan İslâm düşmanlarının kitaplarının çöpe atılması gerekiyor. Bu eserlerin sonunun ateizm, deizme götüreceğini bilmek gerekiyor. İslâm kendi kaynaklarından öğrenilmesi gerekiyor.

Ben Filibeli Şehbenderzade'nin Tarih-i İslâm adında bir eserini okumaya başlamıştım. Kendisi de iyi bir münevver, filozoftur. Filibeli tazminat döneminin de öne çıkan bir kişisi. Eserine yazdığı girişte

tarihi objektif ve her kaynaktan okuyarak yazacağını söylüyor. Bizim münevverimizde de bunu görüyoruz. Bu kişi oryantalist eserleri kullanıyor tarih kitabını yazarken. Burada da bahsedilen şey oryantalist eserlerin objektif olduğu aslında. Şayet biz Müslümanlar subjektifsek ve tarihi bu şekilde bakıyorsak oryantalistler hayli hayli böyledir ve kendi din ve görüşlerini yansıtır eserlerinde. Yani İslâm düşmanlarının İslâm'ı anlatan eserleri hiçbir zaman objektif olmayacaktır. Daima negatif yönden yaklaştıkları için eserlerinde de bunlar yansiyacaktır. Müslümanlar kafileri değerlendirirken "aday ümmet" olarak görür ve davranışlarında dikkatli olurlar. Onlarımıza sırf husumet esasına dayalı yazdıkları eserler tamamen subjektif olacaktır. Bu nedenle de ilmi ağırlığı olmayan, vesvese üzerine kurulmuş eserler ortaya çıkmıştır. Allah sadece bizim onun rızasını hareket eden insanlar kulsın.

Amin. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.

Ben de teşekkür ederim.

HÜSEYİN AVNİ HOCA'DAN, SAPIKLIĞA SESSİZ KALAN HOCALARA SERT AÇIKLAMA

Sapık Cihat Kısa'nın, Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'ya attığı iftiralar sonrası tepkiler artıyor. İsmailağa hocalarından Hüseyin Avni Kansızoğlu, Cihat Kısa'nın sapıklığına sessiz kalanları tenkid etti.

Hüseyin Avni Hoca'nın talebeleri tarafından yönetilen Sıla Gençlik Hareketi tarafından bir açıklama paylaşıldı. Açıklamaya göre, Hüseyin Avni Hoca, "Her salataya maydanoz olurcasına olur olmaz yerlerde konuşmalarına rağmen, anamız Hz. Meryem'e zina iftirası atan o din düşmanı ahlaksız için tek bir kelime bile sarf etmeyen kanaat önderleri, camia sözcüleri, sivil toplum kuruluşları, din öğreten resmî ve gayriresmî müesseselerin müder-

ris ve talebeleri, kendilerine -bırakın hakaret edilmesini- bunun imasını bile yapanların derhal soluğunu kesen icra mevkiindeki siyasetçiler, idareciler ve onlar konuşmadıkça ağız açmayan, konuştuklarında ise çeneleri düşen yalaka şakşakçılar!.. Diyanet!.. Neredesiniz öldünüz mü?" dedi.

Açıklamanın devamında ise, "Bakalım sizi o vazgeçilmez yoldaşlarınız kurtarabilecek mi?.. Böyle giderse, sizlerin de 'Zalimler, bilecekler, öyle nasıl tepe-taklak olacaklarını' fermanının muhataplarından olacağınızda şüpheniz olmasın... Ne o, yoksa bu suskunluğunuzla o alçağın arkasında olduğunuzu mu göstermek istiyorsunuz!" ifadelerine yer verildi.

KUTSALA SAYGI DERNEĞİ'NDEN SUÇ DUYURUSU

Kutsala Saygı Derneği sosyal medyadan Cihat Kısa hakkında suç duyurusunda bulduklarını söyledi. Dernek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki skandal ses kaydında Hz. Meryem validemize iftirada bulunan Öğretim Üyesi Cihat Kısa hakkında derneğimizce suç duyurusunda bulunmuş olup, hukuki süreçle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."



SESSİZLİĞİ YIRTIP TAARRUZA GEÇENLER

Sapık Cihat Kısa'ya ilk protesto Yalova Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Yalova Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği protestoda basın açıklaması yapan Harun Şimşak, "Yalova Üniversitesi'nin Müslüman öğrencileri olarak, birkaç gün önce, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa isimli şahsın Hz. İsa (a.s) ve Hz. Meryem annemize necis ağzıyla attığı iftiraya karşı tepkimizi göstermek, safımızı belli etmek için toplandık." diyerek Cihat Kısa'nın görevden alınmasını talep etti.

Saflarını belli etmek için toplandıklarını söyleyen Şimşak şunları söyledi:

"Herkes şunu çok iyi bilsin ki; Yüce Allah'ın kitabına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesel-

lemün sünnetine muhalif olanların isminin önünde ister doçent, ister profesör unvanı olsun, her kim olursa olsun, Kur'an ve sünneti tahrif edemeyecek ve kendi hevalarına göre İslâm'ı şekillendiremeyecektir. İslâm'a ve mukaddesatımıza saldırmayı göze alanlar karşılarında biz Müslüman gençleri bulacaktır.

Abdurrahim Karakoç'un dediği gibi:

**Doğrumu yanlış mı karar sizin,
Biz aklın durduğu çağda yaşadık.
Ben dinsizim diyen beyinsizlerin,
Din dersi verdiği çağda yaşadık!**

Çağından mesul insanlar olarak, dörtlükte bahsedilen bu çağın hadsizlerine had bildirmek borcundayız.

Şunu da belirtelim ki bu yaşanan hadise ilk değildir. İlahiyatlarda bu gibi hadiseler sürgit devam etmektedir. Ders adı altında Müslüman gençlerin imanını ifsad edenlere karşı ilahiyat camiası ve gençleri sessizliğe bürünmemelidir, bu sessizlik ilahiyat fakültelerinin Müslüman Anadolu halkının akidesine aykırı fikirlerin üretildiği bir şer yuvası olarak görülmesine sebep olmaktadır. Zira Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin yaptığı Cihat Kısa nam akademisyene sahip çıkan meşum açıklama da mevzu bahis sakatlığı ortaya koymaktadır. Bizler İslâmî ilimler öğrencileri olarak, temeldeki bu bozukluğun Ehli Sünnet vel Cemaat çizgisine sıkı sıkıya bağlı kökten

bir yeniden yapılanmaya gidilmeden çözülemeyeceğini haykırıyoruz.

Son olarak, başta İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde bulunan, öğrencisinden akademisyenine tüm Müslüman kardeşlerimize ve diğer üniversitelerdeki kardeşlerimize çağrımız şudur:

Bu hayasızlığa ve edepsizliğe karşı seslerinizi yükseltin, saflarınızı belli edin. Unutmayın ki Din-i Mübin-i İslâm'a hizmet, bu gürüha tepki göstermeyi, yanlışların doğruya tahvil edilmesi için çaba sarf etmeyi gerektirir. Yaşananlar gösteriyor ki, sadece Cihat Kısa'nın görevden alınması yetmez, mensubu olduğumuz tüm İslâmî ilimler fakültelerinde ve ilahiyatlarda bir yeniden yapılanma zaruridir. Ümidimiz bu eylemin, bu yolda bir işaret fişegi olmasıdır! Takipçisi olacağız!"

“Üniversitelerde İslâm’a hakaret edilemez!” (Marmara Üniversitesi)

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri de yapılan hadsizliği protesto etti.

Öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında “Biz Müslüman ilahiyatçı gençler olarak bu fakülteden sizlerin huzurunda Yükseköğretim Kurulu’na ve diğer gerekli mercilere sesleniyoruz. Üniversitelerdeki özgür düşünce alanı, toplumu daha ileriye taşımak amacıyla var olmaktadır. Bu özgür düşünce alanı, kimsenin emellerini alet edebileceği bir alan olmamalıdır.

Hele İslâmî ve dini değerlere hakaret edilecek, alay edilecek bir yer hiç değildir. İlahiyatlardaki yapısal sorunların çözülmesi, ilahiyatların tamamen İslâmî eğitime hasredilmesi gerektiğini de vurguluyor ve istiyoruz.” ifadelerini kullandı.



“Bu çağın hadsizlerine had bildirmek borcundayız!” (Çukurova Üniversitesi)

Cihat Kısa’ya karşı Çukurova Üniversitesi öğrencileri de tepki gösterdi. 7 Ocak Cuma günü sapık Cihat Kısa’nın okullardan defolup gitmesi için meydanları inletti.

Yaptıkları basın açıklamasında

da “Çağın hadsizleri olarak, bu çağın hadsizlerine had bildirmek borcundayız. Biz bugün burada tüm Müslüman gençler adına, atılan bu iftiralara sessiz kalmıyor bu ahlaksızlık ve hadsizliğe karşı çıkmaya

adına gür seda ile haykırıyor ve diyoruz ki:

Ya Cihat Kısa bu konuyla ilgili bir açıklama getirsin ya da Cihat Kısa görevinden derhal alınsın.” dediler.

“Ya Muntakim Allah, Bizi İntikamına Me’mur Et!” (Aksaray Üniversitesi)

Aksaray Üniversitesi öğrencileri, Cihat Kısa’ya tepki göstermek için Aksaray Ulu Camii önünde toplandı. Toplanan öğrenciler Cihat Kısa’nın Hazreti İsa ve Hazreti Meryem hakkında yapmış olduğu iftiraları protesto etti. Protestoya cami cemaati de destek verdi.

Aksaray Üniversitesi öğrencileri basın açıklamasında “Bu hayasız ve pervasız sözleri, biz Müslümanların

vicdanlarını sızlatmıştır. Biz bugün burada, tüm Müslüman Gençlik adına, atılan bu iftiralara sessiz kalmıyor, bu ahlaksızlık ve hadsizliğe karşı çıkmaya adına gür seda ile haykırıyoruz.” derken Kısa’nın görevden alınmasının yeterli olmadığını İslâm nizamının tesis edilmesi gerektiğini belirttiler, Ulu Camii meydanını “Ya Muntakim Allah bizi intikamına me’mur et!” sedalarıyla inlettiler.



AKSARAY PLATFORMU

birinci dönemin sonu...





“Bu akademisyenin ders vermesini kabul etmiyoruz!” (İstanbul Üniversitesi)

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bahçesinde de Müslüman öğrenciler Cihat Kısa'ya tepki gösterdi. Eylem yapan gençlere polis izin vermedi ve eylemin üniversitenin bahçesinde yapılmasına müsaade etmedi. Eylemi dışarıda gerçekleştiren öğrenciler basın açıklamasında “Biz; pazarlıksız Müslümanlar, Anadolu'nun bağrından koparak ilahiyat fakültesine, Din-i Mübin-i İslâm'ı öğrenmek için gelen, su katılmamış Anadolu Müslümanlarının akidesini ifsad eden, Kur'an'ı hiçe sayan bir şahsın, öğretim görevlisi olarak ders vermesini kabul etmiyoruz.” dedi.



İSAR Öğrenci Topluluğu'ndan Eylem Kırıcılık Çabası

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bahçesinde de Müslüman öğrenciler Cihat Kısa'ya tepki gösterdi. Eylem yapan gençlere polis izin vermedi ve eylemin üniversitenin bahçesinde yapılmasına müsaade etmedi. Eylemi dışarıda gerçekleştiren öğrenciler basın açıklamasında “Biz; pazarlıksız Müslümanlar, Anadolu'nun bağrından koparak ilahiyat fakültesine, Din-i Mübin-i İslâm'ı öğrenmek için gelen, su katılmamış Anadolu Müslümanlarının akidesini ifsad eden, Kur'an'ı hiçe sayan bir şahsın, öğretim görevlisi olarak ders vermesini kabul etmiyoruz.” dedi.

EYLEM KIRICILARA NET CEVAP!

Bu açıklamalara mukabil Cihat Kısa ile alakalı protestoyu gerçekleştiren öğrenciler “Dişini bize değil müfterilere göstereceksin İSAR!” başlığı ile bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak Hz. Meryem'e necis ifadeler sarf eden Cihat Kısa denen şahsa tepkimizi göstermek amacıyla yaptığımız basın açıklamasından sonra İSAR Öğrenci Topluluğu “İlahiyatları itibarsızlaştırmamak” ve “İlmi bir dayanağın yalnızca ilim ile” çürütülmesi gerektiğini ifade etmiş. Biz akidevi konulara taalluk eden, Kur'an'ı hiçe sayan, hadisleri yok gören unvanı ne olursa olsun hiçbir kimseye karşı yumuşak başlılık gösterecek değiliz. Hele ki Kur'an'ın apaçık bir beyanla iffetini aşikâr bir şekilde beyan ettiği Meryem validemizin iffetini ayet ve hadisler getirerek delillendirme yöntemiyle

çürütmeye kalkmak, gökyüzündeki güneşin varlığını delillendirmek gibi abesle iştigal bir iştir ve Müslümanlar için eziklik ve acziyet psikolojisinden öte bir durum değildir. İSAR Öğrenci Topluluğu'nun “Malum konuyla alakalı görüntülerin tamamını dinlemeden ve Cihat Kısa'nın açıklama yapmasını beklemeden” ifadelerine karşılık olarak 8 ilde basın açıklaması yapıldı, sosyal medya üzerinden 100 bini aşkın paylaşım yapıldı ve birçok değerli akademisyen konuyla alakalı tepki gösterdi. Bu kadar tepkiye rağmen ellerinde kaydın tamamının bulunduğunu iddia eden Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı neden umuma mâl olmuş bu konuyu, ellerindeki gerçek olduğu iddia edilen görüntüleri paylaşarak olayın iç yüzünü aşikâr etmiyor? Ve yine onca tepkiye rağmen tepkileri üzerine çeken Cihat Kısa ve destekçileri neden çıkıp protestoların aksine

bir açıklama yapmadılar? Neden “Hz. Meryem iffetlidir, Hz. İsa babasıdır.” demediler? Bugün Kudüs, ümmet edebiyatıyla mukaddesatımıza saldırıyorlar diyenler Allah'ın kavliyle bizatihi iffeti mâlum olan validemize karşı saldırı olunca çiçek böcek dağıtım görevini üstleniyorlar? Kendi vatan toprağımızda mukaddesatımız habis fikirlere esaret edilmişken ve müdafaa etmenin acziyetindeyken Kudüs'ümüzün ve ümmetin hamiliğine bürünmekten nasıl söz ederiz?

Kanunların tanıdığı hak çerçevesinde yapmış olduğumuz basın açıklamasına binaen; İtikadı has, duruşu net Üstad Necip Fazıl'ın tabiriyle su katılmamış Anadolu Müslümanları olarak akideye taalluk eden hak yolun her türlü sapık koluna karşı tepkimizi ortaya koyacağız!



“Yetkin STK ve Müslüman Şahıslar Cesur Olun!” (Sakarya Üniversitesi)

Cihat Kısa'ya karşı Çukurova Üniversitesi öğrencileri de tepki gösterdi. 7 Ocak Cuma günü sapık Cihat Kısa'nın okullardan defolup gitmesi için meydanları inletti.

Yaptıkları basın açıklamasında da “Çağından mesul insanlar olarak, bu çağın hadsizlerine had bildirmek borcundayız. Biz bugün burada tüm Müslüman gençler adına, atılan bu iftiralara sessiz kalmıyor bu ahlaksızlığa ve hadsizliğe karşı çıkma adına gür seda ile haykırıyor ve diyoruz ki: Ya Cihat Kısa bu konuyla ilgili bir açıklama getirsin ya da Cihat Kısa görevinden derhal alınsın.” dediler.



“Mukaddesatımıza Saldıranlar Karşılarında Bizi Bulacak!”

(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri sapık Cihat Kısa'nın hadsizliğini protesto etti. Basın açıklamasında öğrenciler, “Mukaddesatımıza saldırırlar karşılarında her zaman biz Müslüman gençleri bulacaktır. Sadece Cihat Kısa'nın görevden alınması yetmez, ilahiyat fakültelerinin de düzenlenmesi gerekir.” dediler.

TOGG, BLOCKCHAIN PLATFORMU AVA LABS İLE ANLAŞTI

Ava Labs.

Togg, CES 2022 teknoloji fuarında başarılı bir etkinlik gerçekleştirdi; yeni konseptteki otomobil tanıtılırken, şirketin blockchain platformu Ava Labs ile anlaşığı duyuruldu.

Togg, CES 2022 teknoloji fuarında başarılı bir etkinlik gerçekleştirdi. Tüm gözleri üstüne çeken şirket, yeni elektrikli konsept otomobili kullanıcıların beğenisine sundu. Bununla birlikte yakın gelecek planlarını ve uzun vadeli vizyonlarını paylaştı.

Etkinlikte yeni konsept araç hakkında ve halihazırda var olan diğer iki SUV ve Sedan modellerinden bahsedildi. Fakat Togg yalnızca bir otomotiv markası olmadığını, aynı zamanda teknoloji şirketi olduğunu söylüyor. Bu sebeple, dijital ekosistem oluşturabilmek için pek çok ortaklığın kurulduğunu ve startuplar ile

çeşitli anlaşmaların sağlandığını belirtti.

Etkinlik sırasında şirketin CEO'su Gürkan Karakaş, konuşması sırasında ödeme yöntemleri de dahil pek çok noktaya değindi. Ardından bugün Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından bir dizi paylaşım yapıldığını gördük. Bunların içerisinde dikkatleri en çok çekense blockchain platformu Ava Labs kurulan ortaklık oldu. Şirket, gelecek dönemde müşterilerinin çeşitli ödeme yöntemlerini kullanmasına olanak sağlayacak. Bunu da güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için blockchain teknolojisi kullanılacak. Tabii pek çok kripto para borsası yatırımcısı bunu Bitcoin ile satın alım yapma şeklinde algılayabilir. Fakat şu an için bu yönde bir açıklama mevcut değil. Ancak konunun detayları ilerleyen dönemde belli olacak.

GOLDMAN SACHS FED'DEN ARTIRIMI BEKLİYOR

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius yayınladığı raporda "Fed'den Mart, Haziran ve Eylül'de faiz artırımı beklemeye devam ediyoruz ve şimdi buna Aralık ayında bir artırımı daha ekliyoruz" dedi.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius yayınladığı raporda, ABD iş gücü piyasasında hızlı ilerleme ve FOMC'nin 14-15 Aralık toplantı tutanaklarının Fed'in daha hızlı bir normalleşme uygulayacağına işaret ettiğini savundu.

Hatzius, bu daha hızlı normalleşme beklentisi çerçevesinde Fed'in bilançosunu küçültmeye başlayacağı tarihe yönelik beklentilerini Aralık ayından Temmuz

ayına çektiklerini belirtirken, risklerin bu tarihin daha öne gelmesi yönünde olduğunu da vurguladı.

Fed'in bilançosunu küçültmeye başlamasının 25 baz puanlık bir faiz artırımının ikamesi olabileceğini artık düşümediklerini de belirten Hatzius, "Fed'den Mart, Haziran ve Eylül'de faiz artırımı beklemeye devam ediyoruz ve şimdi buna Aralık ayında bir artırımı daha ekliyoruz" dedi.



VENEZÜELLA'DA ENFLASYON 3 BİNLERDEN 686'YA GERİLEDİ



Venezüella'da yıllık enflasyon yüzde 686,4 ile yüzde 3 bin oranının görüldüğü geçen yılın gerisinde kaldı. Ülkede enflasyon son 4 aydır tek haneli artış gösterdi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hiperenflasyonun artık geride kaldığını ifade etti.

Venezüella Merkez Bankası, yıllık enflasyon oranının 2021 yılında yüzde 686,4'e ulaştığını ve bunun enflasyonun yüzde 2 bin 959,8 olduğu bir önceki yıla oranla tüketici fiyatlarındaki büyümenin yavaşladığını gösterdiğini bildirdi.

Açıklamada, aralıkta aylık enflasyonun yüzde 7,6 arttığı ve eylül

ayından bu yana enflasyon oranının tek hanede kaldığı belirtildi. Fiyatlardaki yavaşlama, döviz kuru istikrarını korumak için kredilerin kısıtlanması ve bolivardaki harcamaların düşürülmesini de kapsayan hükümet önlemlerini takip ediyor.

Bu stratejinin sonucu olarak, devlet kurumları ve devlete ait petrol şirketi PDVSA, tedarikçilere artık dövizle nakit ödeme yapıyor.

Nicolas Maduro, ay başında devlet televizyonunda yayınlanan bir röportajda, ülkede dört yıldır devam eden hiperenflasyonun artık geride kaldığını söyledi.

Kazakistan'da Emperyalist Oyun

Carlos (S. Muhammed)

Dünyanın her yerinde karışıklık hâkim. Bu hafta ise Kazakistan'da beklenmedik, kanlı olaylar yaşandı. Kazakistan, Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Şimdi ise bağımsız bir devlet, bir cumhuriyet. Hiçbir zaman Kazakistan'da bulunmadım, aslında Sovyetlerin doğusunda hiç bulunmadım. Sovyetlerden kalan bölgede, ondan izole edilmiş bir rejim tesis edildi ve bu rejim hâlâ gücü elinde bulunduruyor.

Kazakistan'da protestoların başlamasına şaşırdım. Tabii ki insanların protesto hakları bulunuyor; fakat açıkçası bu protestoların arkasında bir güç olup olmadığını ve bilhassa Amerikan emperyalizmi tarafından fakir insanlar üzerinden bir manipülasyon yapıp yapılmadığını merak ediyorum. Şimdi, Rusya'nın Kazakistan ile ilgilenmeye ve orada daha etkin rol oynamaya başlamasıyla Karadeniz bölgesindeki tehlike seviyesi azalacaktır, Ukrayna sorunu daha az gündeme gelecektir.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın-NATO'nun Ukrayna meselesine en ufak müdahalesini savaş sebebi kabul edeceğini açıkça deklare etti. Ukrayna'da yaşananlar son derece ciddi ve şu da unutulmamalı ki Ukraynalılar II. Dünya Savaşı sırasında Nazileri destekledi. Alman olmalarına rağmen Ukraynalılar Yahudileri öldürdü, Ukraynalılar Yahudilere karşı katliamlar yaptı, bazı Yahudiler kaçıp kurtulmayı başardı. Nazi destekçisi Ukraynalılar, Nazilerin gelmesinden sonra onlarla birlikte Sovyetler Birliği'ne karşı savaştı. Bu savaşta bazı Türkler de Nazilere yardım ede-



17 Ocak
1991 - 1. Körfez Savaşı,
ABD'nin Irak'a
müdahalesi...
18 Ocak
1966 - Üsküdar Toptaşı
Cezaevi'nde
260 mahkum açlık
grevine başladı.



rek Sovyetlere karşı savaşta yer aldı. Maalesef Almanların mağlubiyetiyle birlikte Sibiry'a sürgün edildiler. Bunların büyük çoğunluğu daha sonra Kırım'a geri döndü ve burası da yakın geçmişte Rusya tarafından yeniden işgal edildi. Şimdi bir kısmı orada yaşamaya devam ediyor. Bu bir savaş ve yer aldığınız tarafın mağlubiyeti acı neticelere sebep olabiliyor. Rusya'nın o bölgede askerî olarak bir mağlubiyete uğratılması son derece zor.

Tarih boyunca Ukrayna adında bir devlet olmadı; Ukrayna Lenin tarafından kuruldu. Lenin'in ardından Stalin, ondan sonra ise Nikita Kruşçev, Sovyetler Birliği Genel Sekreteri oldu. Rus bir ailenin çocuğu olan Kruşçev Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kalinovka şehrinde doğmuştu. Burası şu anda isyancıların kontrolü altında. Stalin'in ölümünden, daha doğrusu suikasta uğrayarak öldürülmesinden sonra bir Ukraynalı olan Kruşçev liderliğe gelmişti. Stalin'i Kruşçev değil, Yahudi kökenli bazı hainler öldürdü. Kruşçev ise başa geldikten sonra Stalin'in izlerini silmeye çalıştı.

Ukrayna'nın yanında şimdi bir de Kazakistan kriziyle karşı karşıyayız. Kazakistan yönetimi burada kontrolü ele aldı ve hayat tekrar normale dönmeye başladı; fakat Kazakistan halkı çok zor durumda, oysaki önceden bu denli kötü şartlara sahip değildi. Tüm dünyada yaşanan derin iktisadî buhrana rağmen Kazakistan devletinin ve halkının durumu diğer ülkelere nazaran iyi durumdaydı. Çünkü Kazakistan zengin kaynaklara ve idarî olarak da bir Sovyet mirasına sahip. Ülkedeki barış durumu nasıl oldu da ekonomik sebepler dolayısıyla savaşa döndü? Ben bazı muhaliflerin

döndüğü bir dünyada yaşıyoruz. Rusya'nın bu bölgede tüm devletlerin üzerinde bir güç olduğunu unutmamak lâzım. Bölge ülkelerinin gelişmesinde Sovyetler Birliği'nin büyük bir tesiri oldu. Rusya'nın orada olması nüfusun bir kısmını da rahatsız etmez. Büyük güçler arasında bir değişim, bir mücadele verimli olmayacak, bunun bedelini sadece fakir ve masum insanlar ödeyecektir.

Ruslar bu krize dahil oldular ve önemli bir rol oynuyorlar; fakat Rusya, batısında eski Sovyetler Birliği topraklarında benzer manzaraların ortaya çıkmasını engelleyemez. Rus imparatorluğundan beri Rusya'nın bir parçası olan Ukrayna bunun örneklerinden biri. Değişimin sadece barışçıl yollarla geleceğini düşünüyorum.

Putin, barışçıl yollarla iktidarı elde etti ve düzeni sağladı. Eski bir KGB ajanı olan Putin gücü elinde tutmak için askerî yöntemlere, şiddete başvurdu. Bunun bedelini masumlar ödedi. Bu gerekli miydi? Değildi.

Afganistan'dan bahsetmişken, ülkenin yeni idarecilerinden ümitvârim. Şiddetin tamamen sona ermesini sağlayabilirlerse onlar için de iyi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, M. Kemal'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli lideri. Bana kalırsa Atatürk'ten daha iyi. Ahlakî bakımdan saygıyı hak eden birisi. Türkiye'de iktidarı elinde tutmayı başarabiliyor. Başta ordu olmak üzere Gülenistlerin her kademesine nüfuz ettiği bir devletti Türkiye. Şimdi ise onlar temizlendi ve Türkiye şimdi neredeyse tam bağımsız olmak üzere. Çünkü hâlâ bir NATO üyesi. Bu üyeliğe mukabil çok akıllıca bir hamle olarak Rusya'dan silah alması bağımsızlık göstergesi. Bunun yanı sıra bazı meselelerde iyi ilişkileri olan Rusya ile Suriye gibi sahalarda da anlaşmazlıklar yaşıyor. Azerbaycan da sorunlu bir meseleydi. Bu sorunu son derece akıllı bir şekilde çözdüler, Azerbaycan ordusu Türk ordusunun yardımıyla Ermenileri mağlup etti. Tabii şunu da belirteyim; Ermeniler şu anda orada olan tüm milletlerden önce o coğrafyada yaşıyordu. Ermeniler doğudaki ilk Hıristiyan devletini kurdular.

Şartlar kolay değil, emperyalistler provokasyonlar yapmaya ve insanları manipüle etmeye devam ediyor. Neler olacağını yalnız Allah biliyor. Bence adalet tesis edilecek!

Allahü Ekber!

08.01.2021

Tercüme: Faruk Hanedar

Kazakistan'da protestoların başlamasına şaşırdım. Tabii ki insanların protesto hakları bulunuyor; fakat açıkçası bu protestoların arkasında bir güç olup olmadığını ve bilhassa Amerikan emperyalizmi tarafından fakir insanlar üzerinden bir manipülasyon yapıp yapılmadığını merak ediyorum. Şimdi, Rusya'nın Kazakistan ile ilgilenmeye ve orada daha etkin rol oynamaya başlamasıyla Karadeniz bölgesindeki tehlike seviyesi azalacaktır.

emperyalistler tarafından manipüle edildiğini düşünüyorum. Elbette başarılı olamayacaklar. Maalesef bunun bedelini de masum insanlar ödeyecek. Şiddet son bulmalı; fakat unutulmamalı ki Afganistan'da hâlâ savaş durumunda olan gruplar var. Tesir sahalarını genişletebilecekleri yönünde bir manipülasyon ile onların Kazakistan'a saldırmasını sağlamak amaçlanabilir. Bu büyük bir probleme ve masum insanların zarar görmesine sebep olur.

Büyük emperyalist oyunların

KAZAKİSTAN'DA HÜKÜMET, PROTESTOLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE BASTIRDI

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, 5 binin üzerinde protestocunun gözaltına alındığı, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğunu duyurdu. KGAÖ üyeleri tarafından Kazakistan'a 2500'den fazla "barış gücü" askeri gönderildi.

Kazakistan'da 6 Ocak'ta akaryakıt zammına karşı başlayan gösteriler, ülke çapına yayıldıktan sonra hükümet tarafından büyük oranda bastırıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemesi de dikkat çekiciydi. Başta Rusya olmak üzere

KGAÖ üyeleri tarafından Kazakistan'a 2500'den fazla "barış gücü" askeri gönderildi. Örgütün desteğini arkasına alan Kazak yönetimi, başta önemli havalimanları olmak üzere büyük kentlerde sokaklarda tekrar kontrolü sağladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Rusya lideri Putin'e asker gönderdiği için teşekkür ederim. Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde tesis edildi. Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere uyarı yapmadan ateş açma yetkisi verdim." demişti. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, 5 binin üzerinde protestocunun gözaltına alındığı, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğunu duyurdu. Almatı eyaletine bağlı bir

köyde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Jambıl eyaletinde silah deposunun bulunduğu ve Almatı'daki bir otomobil servisi binasındaki silah ve mühimmatların yanı sıra bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere el konulduğu bilgisi paylaşıldı. Hâdiselerde en az 160 kişinin öldüğü ifade ediliyor.

LE MONDE: KAZAKİSTAN, TÜRKİYE İLE STRATEJİK YAKINLAŞMANIN BEDELİNİ ÖDÜYOR

Kazakistan'da ülke geneline yayılan ve hükümetin istifasıyla sonuçlanan protesto olaylarıyla ilgili bir analiz yayımlayan Fransız Le Monde gazetesi, Kazakistan'ın Moskova ile bir güvenlik anlaşması imzalamasına rağmen, Türkiye ile gittikçe artan bir stratejik yakınlaşma içinde olduğuna yer verdi.

"Kazakistan, Türkiye ile stratejik bir yakınlaşmanın bedelini ödüyor" başlıklı Emmanuel Grynszpan imzalı analizde, 22 Aralık 2021 tarihinde Moskova ile istihbarat, terörle mücadele ve siber güvenlik alanlarında imzalanan bir anlaşmanın Kazak Parlamentosunda onaylandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmada Moskova'nın, Kazakistan'da ABD askeri üssü olmaması ya da NATO ile işbirliği yapılmaması gibi bir dizi isteklerini empoze ettiği ifade edildi.

Kazakistan'ın 2021 yılında Türkiye'den drone ve diğer silahlı araç ve gereçler aldığı ifade edilen analizde, şu görüşlere yer verildi:

"7 Aralık'ta Kazakistan Savunma Bakanlığı, ABD ile 5 yıllık askeri anlaşmayı yeniledi. Kazakistan'ın Moskova'nın domine ettiği bir askeri



ittifak olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün kurucu üyesi olması, ülkenin başka yerlere bakmasına engel değil. Özellikle de, Orta Asya ve Kafkaslar'da SSCB'nin beş eski uydu ülkesini bir araya getiren ve yeniden canlandırılan Türk Devletleri Teşkilatı'nı (OET) daha da geliştirmek için çalışan Türkiye'ye."

"Bu ülkeler Türkiye ile büyük bir dilsel ve kültürel yakınlığa sahip ve nüfusları büyük çoğunluğu İslam dinini benimsemekte. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Mart 2021'de düzenlenen OET zirvesinde yaptığı açıklamada, 'Hedefimiz Türk dünyasını 21. yüzyılın en önemli ekonomik, kültürel ve insani bölgelerinden biri

haline getirmek' dedi."

Analizde görüşüne yer verilen Kazak siyaset bilimci Dossym Satpaiev şunları söylüyor: "Türkiye, 2020'de Dağlık Karabağ'da kilit bir oyuncu olduğunu gösterdi, OET üyelerinin gözünde güçlü argümanları var. Şimdi her şey iki şey etrafında dönüyor: Ekonomi ve güvenlik. Pan-Türk ittifakı şimdiden olaylara hızlı tepki verecek, askeri araçlarla hareket edecek bir yapı kurmayı planlıyor."

"Kazakistan, komşuları gibi, ABD'nin ayrılmasının ardından bölgede Rus-Çin çekişmesinin yaklaştığını hissediyor. Bu durumda üçüncü bir destek noktası bulmak, Rus ve Çin'in etkisini dengelemek onlar için önemli. Son dönemde iki dev (Rusya ve Çin) tarafından benimsenen yayılmacı tavırlar, Kazak liderlerin endişelerini besliyor."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, bu ülkelerin 'Rus halkının cömert bir hediyesi' olduğunu vurgulayarak eski Sovyet topraklarının egemenliğine zarar verdi. Resmi Çin basınında da zaman zaman Kazakistan topraklarının tarihsel olarak Çin'e ait olduğunu öne süren makaleler yer almaktadır."

KIRGIZİSTAN'DAN KAZAKİSTAN'A ASKERİ SEVKİYAT

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a 150 asker, 8 zırhlı araç ve malzeme taşıyan 11 adet araç gönderdiğini duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, ülkenin Kazakistan'da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü'nün faaliyetlerine katılmak üzere asker göndermesinin yolunu açan kararnameyi imzaladığı duyuruldu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Kant şehrinde bulunan Birleşik Rus Askeri Hava Üssü'nden Kazakistan'a 150 asker, 8 zırhlı araç ve 11 araç gönderildi.

Çavuşoğlu: Temennimiz Kazakistan'ın istikrara, huzura kavuşmasıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen "AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda Kazakistan'da yaşanan hâdiselere değindi. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz." dedi.



PROF. DR. ABDULVAHAP KARA: KAZAKİSTAN'DA ODAKLAR RUSYA'YI İŞARET EDİYOR!

Kazakistan'da geçtiğimiz günlerde başlayan protestolar yayılırken şiddet olayları da görülmeye başladı. Türkiye'de genellikle protestoların gaz fiyatlarındaki artış sebebiyle yaşandığı yönünde haberler yapıldı. Bunun yanı sıra yer yer çatışmalara dönüşen hadiselerin ardında örgütlü bir yapının olduğu belirtilirken "Arkasında ABD mi yoksa Rusya mı var?" sorusu da sıklıkla tartışıldı. Kazakistan'da neler yaşandığını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kazak asıllı Prof. Dr. Abdulvahap Kara ile konuştuk.

Kazakistan'da neler oluyor? Hâdiselerle alakalı çok net bilgiler yok, dolaşan bilgiler de şüpheli... Protestolar niçin başladı? Dışarıdan herhangi bir müdahale söz konusu mu?

Birkaç gündür olaylar sebebiyle endişeli ve uykusuz günler geçirdim. Ama bu mübarek Cuma günü güzel haberlerle uyandık. Ülkede bu sabah itibarıyla olaylar kontrol altına alınmıştır. Kazak güvenlik kuvvetleri her yere hakim olmuş ve asayiş sağlanmıştır. Şimdi olaya katılan, halkın masum gösterilerini ülke çapına yayarak kaos yaratmaya çalışan örgütlü güçlerin mensupları ve diğer suçlular tespit edilmeye çalışılıyor. Tespit edilenler tutuklanıyor.

Olaylara gelirse, gaz zammı ve hayat pahalılığının dolayısıyla olaylar çıktı; bunu Türk basını da geniş bir şekilde yazdı... Fakat olaylar daha sonra çığırından çıktı. Olayların perde arkasında ne var, dış güçlerin müdahalesi var mı?.. Gelişen olaylar, bize hâdisenin masum bir talepten ibaret olmadığını, ayaklanmanın arkasında dış güçlerin var olduğunu gösteriyor. Çünkü olaylar esnasındaki sosyal medya paylaşımları bunu teyit ediyor. Barış içinde yapılmakta olan demokratik gösterilerin yakıp yıkmaya ve talan gibi vandalizme doğru kayması kasıtlı yönlendirmeler olduğuna işaret ediyor. Bunu yapan halktan insanlar değil. Bu da olayları provoke eden bir gücün olduğunu gösteriyor. Bu güçler hem dış, hem iç unsurlar. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev açıklamasında bu yer aldı. Bugün öğle saatlerinde televizyondan yaptığı konuşmada sadece

Rusya niçin Kazakistan'da nüfuzunu arttırmak istiyor olabilir; Çünkü Kazakistan bağımsızlığını kazanmasından itibaren Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmeye özen gösterdi. Türk Devletler Teşkilatı kurulmasında önemli rol oynadı ve bu teşkilatın önemli üyesi. Rusya bundan rahatsızlık duymuş olabilir. Hatta Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü barış gücünün Kazakistan'a çağrılmasını buna bağlayanlar da var. Ama bugün ortaya çıkan gelişmeler bu görüşle bağdaşmıyor.

Almatı'da 20 bin militanın saldırı yaptığını söyledi.

Sadece zamlarla mı alakalı başladı protestolar? Kıtık, gıda temin edememe gibi problemler de var mı olayların perde arkasında?

Kazakistan'da o kadar bir kıtlık olduğunu sanmıyorum. Kısmen gıda kıtlığı olduysa, olaylar çıktıktan sonra marketlerin saldırıya uğraması ve kapanmasıyla oldu. Ancak gerçek şu; salgın dünya ekonomisini etkiledi, haliyle Kazakistan da bundan etkilendi. Dolayısıyla hayat pahalılaştı, birçok sorun ortaya çıktı. 60 tenge olan gaz fiyatı, birden 120 tengeye fırladı. Bu da belki dünyadaki gaz fiyatlarının yükselmesiyle alakalıdır. Neticede halk sıkıntıda. Bu zam yüksek geliyor tabii ki. Elbette birçok sıkıntı var ekonomik anlamda. Gaz fiyatı, bardağı taşıran son damla oldu. Halk sokaklarda indi, buna paralel olarak protestolar şehirlere yayıldı... Yani burada herhangi bir



kıtlık, açlık söz konusu değil. Evet, ekonomik sıkıntılar var ama kıtlık diyemeyiz buna.

Olayların arkasında dış güçler ve iç unsurlar var dediniz. Olayların arkasındaki dış güçler ile iç unsurlar nedir? Rusya da bunun içinde mi? Bunun hakikati nedir?

İç unsurlardan ne kast edildiği resmi açıklamalarda açık ifade edilmiyor. Ama gelişmelerden bunların bürokrasi, devlet kurumları ve hatta hükümette yer almış kişileri içeren, resmi görevlileri de kapsayan un-

surlar şeklinde yorumlayabiliriz. Şu anda Kazakistan'da internet bağlantısı kesik, sağlıklı bilgi alınamıyor. Bilgi kirliliği de çok. O yüzden şu anda kesin bir söylemek mümkün değil.

Dış güçlerin de kim olduğu yönünde resmi açıklama yok. Ancak yerli ve yabancı basında ileri sürülen iddialara göre, birincisi, Soros gibi ABD'ye bağlı teşkilatların Kazakistan'a müdahil olmak istemesi; çünkü Kazakistan, Çin'in Kuşak Yol Projesi'ne dahil, kilit bir rolde. Bu projeyi akamete uğratmak amacıyla





Tokayev

ABD'nin olaylardan çıkarı olduğu ifade ediliyor.

İkinci iddia da Rusya... Rusya niçin Kazakistan'da nüfuzunu arttırmak istiyor olabilir; Çünkü Kazakistan bağımsızlığını kazanmasından itibaren Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmeye özen gösterdi. Türk Devletler Teşkilatı kurulmasında önemli rol oynadı ve bu teşkilatın önemli üyesi. Rusya bundan rahatsızlık duymuş olabilir. Hatta Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü barış gücünün Kazakistan'a çağrılmasını buna bağlayanlar da var. Ama bugün ortaya çıkan gelişmeler bu görüşle bağdaşmıyor. Çünkü, Kazakistan'daki olayların büyüyerek ülkeyi kaplamasında iç unsurların da yer alması olayın boyutlarını değiştiriyor.

Çünkü, bu iç unsurlar bürokrasi, hükümet ve devlet kurumlarının yöneticilerini kapsadığı yönünde bilgiler var. O zaman olayların bastırılmasında ordu içinde bu unsurların olma ihtimaline karşı Tokayev'in KGAÖ Barış Gücünü ivedilikle devreye sokmuş olabilir. Başlangıçta 3600 civarında asker gelmesi planlanırken 6 Ocak'ta Kazakistan'a 300 civarında bir asker geldiği söyleniyor. Bunlar da olayları bastırmak için

değil stratejik öneme sahip devlet binalarını korumak için geldiler. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tokayev barış gücünün görev süresinin sınırlı olduğunu da dün ifade etti.

Barış gücü askerinin 300 civarında kalması da Kazak halkının sağduyulu olmasından kaynaklandı. Kazak halkı Orta Asya'nın en eğitimli topluluklarından birisidir. Ve halkın haklı taleplerle başlattığı protestoların örgütlü güçler tarafından başka cihete çekilmekte olduğunu fark ettiler. 5 Ocak günü öğleden itibaren göstericiler ve aydınlar uyarılara başladılar. Özellikle sosyal medya paylaşımlarında, "provokasyonlara dikkat edelim, yakıp, yıkmaya, yağma demokratik hak değildir, bu tip oyunlara gelmeyelim" şeklinde ifadeler kullandılar. TV'lerde de bu minvalde yayınlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de bu yönde mesajlar verdi. Halkın sakinleşmeye çağırdı.

Bunlar etkisini gösterdi ve 6 Ocak sabahı itibarıyla birçok şehirde durum sakinleşmeye başladı. Almatı bölgesinde bazı bölgelerde tek tük çatışmalar vardı. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Barış Gücü henüz Kazakistan'a gelmeden, olaylar azalmıştı. Bu da iyi bir gelişmeydi.

Gelişen olaylar, bize hâdisenin masum bir talepten ibaret olmadığını, ayaklanmanın arkasında dış güçlerin var olduğunu gösteriyor. Çünkü olaylar esnasındaki sosyal medya paylaşımları bunu teyit ediyor. Barış içinde yapılmakta olan demokratik gösterilerin yakıp yıkmaya ve talan gibi vandalizme doğru kayması kasıtlı yönlendirmeler olduğuna işaret ediyor. Bunu yapan halktan insanlar değil.

Çünkü, olayların büyümesi çok fazla barış gücüne ihtiyaç doğurması, ülkenin güvenlik açığı olduğu algısına yol açabilirdi. Böylece halkın sağduyulu davranması ve Cumhurbaşkanı Tokayev'in mesajları Kazakistan'da oynanmak istenen oyunu bozmuş oldu.

Bu arada dün Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlarının Kazakistan Cumhurbaşkanı'na destek mesajı vermesi çok önemli bir gelişmeydi. Bu destek mesajı tüm dünyaya Kazakistan'ın yalnız olmadığını gösteriyordu. Nitekim Cumhurbaşkanı Tokayev

bugünkü konuşmasında Türkiye ve Özbekistan gibi Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelere destekleri için teşekkür etti.

Çin'in burada bir rolü var mı?

Bu Çin'in politikalarına bence uygun değil, çünkü bir ülkeye müdahale etmek istediğinde, daha çok ekonomik araçları kullanıyor. Bunun için önce bir ülkeyi borçlandırıyor, daha sonra bu borçlara dayanarak kendi politikaları doğrultusunda yönlendirme çabasına giriyor. Bu sebeple, Çin bu tip güç gösterisine pek girmiyor. Bu sebeple, Çin'in Kazakistan'daki olaylarda bir parmağı olduğunu sanmıyorum.

Peki, Kazakistan yönetiminin Rusya'dan destek istemesini nasıl yorumluyorsunuz?

Bir yanlış anlaşılma da bu hususta yaşanıyor. Kazakistan, Rusya'nın kendisinden değil, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden yardım istiyor. Örgütte sadece Rusya değil, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan da var. NATO benzeri bir örgüt. Buna Kolektif Güvenlik Antlaşması deniliyor. Kazakistan da örgütü yardıma çağırdı. Ancak bu örgütte Rusya'nın ağırlığı olduğu bir gerçektir. Bu Kazakistan milli ordusu varken, olayların bastırılması için KGAÖ'ten yardım istenmesinin temel sebebi resmi makamlarca açıklanmadı. Bu konudaki yorumumuzu yukarıda ifade ettik.

Bir de FETÖ'nün tasfiye edilmesinde Kazakistan'ın Türkiye'nin uyarılarını dikkate almadığı, bu sebeple ABD'nin de burada rahatlıkla at koşturabildiği yönünde yorumlar var. Bunlara ne dersiniz?

Cumhurbaşkanının iç unsurların olaylarda yer olduğu ifadesi FETÖ ve İŞİD benzeri bir örgütlerin mevcudiyetini teyit etmektedir. Ancak, Kazakistan'ın Türkiye'nin FETÖ uyarılarını dikkate almadığı doğru değil, ancak belki daha ciddi önlemler almadığı söylenebilir. Çünkü, Kazakistan ülkedeki tüm okullardaki Türk vatandaşı FETÖ öğretmenlerini yurt dışı etti. Türkiye'den gelen öğretmenlerden kimse kalmadı. Ancak, onların okullarda eğittikleri Kazak gençlerinin FETÖ ile gizli bağlantıları olabilir. Ancak, adı üstünde bunlar gizli bağlantılar, dolayısıyla ne kadar etkinler bu konuda benim bir yorum yapmam mümkün değil.

Olayları bastırıp ülkede kontrolü sağlamış Kazakistan şu anda olaya katılan, yönlendiren ve bir şekilde olayları kaosa yönlendiren suçluları araştırıyor ve tespit edip tutukluyor. Bu soruşturmalar neticesinde olaylardaki FETÖ ve diğer örgütlerin boyutları net bir biçimde ortaya çıkacaktır.

Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için.

Kolay gelsin.



Sudan Aynasından Türkiye -II- Türkiye'de Rejim Değişimi

İbrahim Tatlı

Hatırlarsanız daha önce bu başlıkta bir yazı yayınlamıştık. Sudan'da Ömer el-Beşir yönetiminin askerî darbeyle devrilmesi ve sonrasında kurulan hükümetin yine askerî müdahaleye uğrayarak yıkılması üzerinden dersler çıkararak Türkiye'nin durumunu değerlendirmiştik. O zaman söylediklerimle ilgili bir görüş değişikliği ileri sürmeyeceğim. Fakat hadiseler Sudan'da ve Türkiye'de gayet hızlı seyrettiği ve beklenmedik şeyler ortaya çıktığı için, Sudan hakkında ve dolayısıyla Türkiye hakkında aynı mevzu üzerinde tekrar bir şeyler söylemek icab etti.

Bilindiği gibi 2019 yılında Ömer el-Beşir'i deviren askerler Batı baskısından dolayı muhalefete hükümet vermişti. Bu muhalefet tamamen Batı'ya yüzünü dönmüş, Müslüman Sudan halkına yabancı ve azınlık denebilecek küçük bir kesimin temsilcisiydi. Buna rağmen güya demokrat Batı, bu hain muhalefete zorla iktidarı verdirdi. Öte yandan askerler bu iktidarın Sudan'ı kısa zamanda parçalamaya gittiğini görerek tekrar müdahale etti ve 2021 Ekim ayında hain hükümeti de devirdi. Açıkçası yapacak başka bir şey yoktu. Kısa zaman sonra devrik başbakan Hamduk, Batı baskısı sayesinde tekrar göreve geldi. Baş döndürücü hızla seyreden hadiseler bununla bitmedi ve Hamduk yılbaşında istifa ettiğini açıkladı.

Evvela şunu söyleyelim, askerî veya sivil, esas olarak Müslüman halkın istikbalini düşünen ve ona göre siyaset izleyen yönetime razı oluruz. Sudan'da askerlerin müdahalesi eksik ve yanlış yönlerine rağmen millî bir harekettir. Sonrasında Arap sermayesinden destek göremediği için tökezleyen Sudan ordusu her ne kadar hain başbakana tekrar müsaade etse de, onu iş yapamaz halde tutup istifa zorlamayı da başardı. Sonuçta Sudan'da oyun bir tür "pat" noktasında kaldı. Sudan ordusu avantajlı olsa da dış dünya baskısı yüzünden istediğini yapamıyor. İhtiyaç duyduğu ittifakları kuramadığı için de taviz vermek zorunda kalıyor. Bu eksikliklerinden dolayı reaksiyoner bir manzara çizen Sudan ordusu, ümit vaad etmekle beraber bizleri endişeye de sevk ediyor.

Sonuçta olan biten Sudan'da, peki bu aynada görmemiz gereken ne? Türkiye'de genel seçim sonucunda hain bir yapının iktidar elde etmesi durumunda olacaklar belli, bunu fark edemeyen kimse kalmadı. Hainler



de o yüzden ellerini ovuşturuyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin kurtuluşu ancak askerî müdahale veya halk ayaklanmasıyla mümkün olur. Bir sonraki seçimi bekleyip iktidarı geri almayı hesap eden bile hainlere bilmeden hizmet etmiş olur. Çünkü sonraki seçime kadar iş isten geçmiş olabilir. Peki hal böyleyken Türkiye'de mevcut iktidar, yani Başkan Tayyip Erdoğan ve devlet bürokrasisi ne yapıyor? (Dikkat edilirse iktidar partisinin adını zikretmedim.)

Bundan bir yıl kadar önce, Türkiye'de Erdoğan, MHP ve devlet bürokrasisi eliyle rejim değişikliği yapılması gerektiğinden bahsetmiştim. Bu hem bir teklifti, hem de gerçekleştiğini fark ettiğim hadisenin beyanıydı. Yalnız, gelişmekte olan hadisenin yanlış yönlerine seyrinden korktuğumu da beyan etmiştim. Son zamanlarda Erdoğan ve onun şahsında Türkiye'nin izlediği bağımsız siyasetin altını oymaya çalışan bazı aklı evvel yazarlar, İttihadçılık adı altında devletin ve tabii ki Erdoğan'ın, yeni bir rejime doğru yelken açtığını iddia ediyor. Daha da önemlisi, muhalefet kesimi Erdoğan ve devlet bürokrasisinin el ele verip sıkıyönetim yahut darbe yoluyla her şeye el koyacak derecede gözünü karattığını iddia ediyor. Bu şekilde devletin daha milliyetçi ve daha dinî görünümü ve de gitgide demokrasi dışı bir rejime dönüş-

ceğini dile getiriyor. Korktukları şey bu, ama daha kesin olan şu ki, devlet zarurî olarak bu yolda ilerliyor, zaten bu ihtimal üzerinde durmuştuk. Bizim Müslüman Anadolu halkıyla devletin kucaklaşması dediğimiz şey devletin devamı için zarurettir. Bunu muhalefet de görüyor olmalı ki farkında olduğu şeyi ifade etmiş oluyor.

Peki gelinen noktada manzaramız nedir? Daha önce Osmanlı'yı tasfiye etmiş olan İttihatçı -Jön Türk bürokrasisinin umumî manada sağcı denebilecek bir hüviyete doğru -en azından şimdilik- evrildiği anlaşılıyor. Evet, yeni rejime, doğrudan tabelasını değiştirmeden, ama muhtevasını sakın sakın değiştirerek gidiyor devlet. Bu halinden belli ki geçiş dönemi için planlama da yapılmış. Nitekim dolar operasyonunda alıştıkları yolla iktidarı düşüreceğini sanan vatan hainleri fena madara olarak tarihe geçti. Anlaşıldı ki, iş ciddi ve devlet kararlı. Kaba bir reaksiyoner tavırdan ziyade ne yaptığını bilen, planlı hareket eden ve bu sayede de attığını vurma kabiliyeti yüksek bir organizasyon görüyoruz.

Daha önce Kıbrıs vesilesiyle devletin bizim endişelerimizi paylaştığını düşündüğümü söylemiştim. Ve yine devletin, hadiselerin aktığı istikameti görerek Müslüman halkla kucaklaşmak ve İslamî bir dünya görüşü olan Büyük Doğu-İbda ideolojisini makul

bir geçiş dönemi çerçevesinde uygulamaya koymak zorunda olduğunu da söylemiştim. Baran Dergisi olarak başkanlık sistemine geçiş hengâmesinden beri bunu somut çerçevede defalarca beyan ettik zaten. Sudan'da önceden Arap sermayesinden söz alıp almadığını bilmediğimiz ordunun bir ileri bir geri hareketlerini dünya görüşü ve istikbal planlarının eksikliğine veriyoruz. Türkiye'de ise devletin böyle bir dünya görüşü eksikliği yüzünden sadece belayı def etme niyetinde kalmasından korkuyoruz. Devlet bu haliyle Müslüman halkla kısmen barışmış, yarı Batıcı, yarı Müslüman, yarı Milliyetçi, yarı Ulusalçı garip bir melezlikle, belki Anadolu insanına nefes aldırca bile, istikbalde onu gene çıkmaz sokağa götürüp tehlikeye atabilir. Bu adamlar bu ülkeyi felakete götürmek istiyor demiyoruz, ama hastayı kurtarma çabası yanlış veya eksik tedaviyle hastayı ölüme götürebilir. Kaç nesildir hayali kurulan bağımsızlık yolunda ilerlemekteyken, meşrutiyeti getirince Osmanlı'yı kurtaracağını sananların Osmanlı'nın yıkılışına hizmet etmesi gibi, Batı karşısında yine zihniyet açısından Batıyla kökte uyuşan fikirler fayda getiremez.

Devletin durumuna bakınca bağımsızlık hedefinde netlik açıkça görülüyor. Öte yandan bu bağımsızlık davasının bir İslam imparatorluğu davasıyla mümkün olduğunu göremeden bu işin nereye varacağı kestirilemiyor. Tıpkı ticarete bir kere sermayeyi koyunca tüm piyasayı zapt etmeye mecbur kalmak gibi, Türkiye'nin de bağımsızlığı buna bağlıdır. Dünyanın şimdiki gibi çok kutuplu ve çekişmeli bir hale geldiği her dönemde büyük savaşlar olmuştur. Bu hengamede Türkiye nereyle ittifak kursa yine de -Allah korusun- bir savaşa girmeye mahkûm olabilir. Bu durumda hâlâ Müslüman halkla tam kucaklaşmamış devletin kaçış şansı kalmaz. O zaman eski zihniyette ısrar edenlerin hepsi ya düşmana sığınır ya da camide ön safa koşar.

Şu an bence devlet bir planlı geçiş yapmakta, bunu yukarda da söyledim. Bunun nereye varacağı ise kesin değil. Müslüman, Batıcı, Milliyetçi ve Ulusalçı melez bir sağcılık anlayışında kalmak yerine Büyük Doğu-İbda ideolojisini siyasetinin esası olarak kabul etmek ve o ekseninde geçiş dönemi planlamak, devleti yaşatmak ve vatani kurtarmak isteyenlerin tek çaresidir. Dileriz farkındadırlar ve yine dileriz ki farkında değiller ise işten geçmeden farkına varırlar.

TÜRKİYE, KOMŞU ÜLKELERE YAKLAŞIK 21 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTI

Türkiye'nin geçen yıl komşuları Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, 2020'ye göre yüzde 33,8 artarak yaklaşık 21 milyar dolara çıktı.

Türkiye, 2021'de Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a 20 milyar 897 milyon 224 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı döneminde 15 milyar 612 milyon 627

bin dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, geçen yıl 2020'ye göre yüzde 33,8 arttı.

En fazla ihracat 9 milyar 11 milyon 659 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyar 642 milyon 284 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 913 milyon 527 bin dolarla Yunanistan, 2 milyar 288 milyon 185 bin dolarla İran, 1 milyar 548 milyon 322 bin dolarla Gürcistan ve 1

milyar 491 milyon 223 bin dolarla Suriye takip etti.

Geçen yıl, yıllık bazda tüm ülkelere yapılan ihracatın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 70,7 ile Yunanistan'a, yüzde 51,7 ile Suriye'ye ve yüzde 48,4 ile Bulgaristan'a yapılan ihracatta gözlemlendi.

Komşulara en fazla "kimyevi ürün" satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı

ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörden 6 komşu ülkeye 3 milyar 500 milyon 962 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu sektörü 2 milyar 623 milyon 893 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 801 milyon 577 bin dolarla "çelik" izledi.



AVRUPA'DA ENFLASYON REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Euro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Açıklanan öncü verilere göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 4,9 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5'e çıktı.



Euro Bölgesi'nde aralık ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine

bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 26 ile enerjide

gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,9 ile enerji dışı sanayi ürünler ve yüzde 2,4 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, aralık ayında Almanya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 6,7, İtalya'da yüzde 4,2, Hollanda'da yüzde 6,4, Belçika'da yüzde 6,5, Litvanya'da yüzde 10,7 ve Estonya'da yüzde 12 seviyesinde ölçüldü.

BM GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ: FİYATLAR 10 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dünya gıda fiyatları aralık ayında dört aylık artışın ardından gerilese de 2021'i yüzde 28 artışla 2011'den bu yana en yüksek seviyede tamamladı. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi

Kasım ayındaki revize 134,9 seviyesinden Aralık ayında 133,7'ye çıktı. Kasım gıda fiyatları endeksi daha önce 134,4 olarak açıklanmıştı.

Yıllık bazda ortalama 125,7 değerini alan endeksi 2020'deki seviyesinin yüzde 8,1 üzerinde tamamlarken 2011'de gördüğü 131,9 seviyesinden sonraki en yüksek seviyeyi gördü.



HAZİNE, 2021'DE TOPLAM 142,1 MİLYAR TL AÇIK VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, nakit dengesi Aralık'ta 92,1 milyar TL ile rekor açık verdi. Böylelikle, 2021 yılında toplam açık 142,1 milyar TL'ye ulaştı. Maliye Bakanlığı, Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleştirmelerini açıkladı.

Buna göre, hazine nakit dengesi Aralık ayında 92,1 milyar TL, faiz dışı denge ise 84,82 milyar TL açık verdi. Bu verilere göre, 2021'de toplam açık 142,1 milyar TL'ye ulaştı.

Hazine nakit dengesi Ağustos ayında 64,3 milyar TL fazla vererek, rekor fazla kaydedilmişti.

ŞİİR VE SANAT HİKEMİYATI'NDAN XXI. MÜLÂKAT



BEN ŞUURU

Bedî-Ruhun, kendii dünyada yeniden bulma mecburiyeti vardır; dünya, ruhla uyum içine girmek zorunda... Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratılan ve onun bizzat kendi nefesine meylini temsil eden Havva gibi, insanoğlunun dünyada aramak zorunda olduğu "iyi-doğru-güzel", kendi "malum-ben"idir... Âlem, insanın, Allah'ın marifetine ulaşması için yaratılmıştır...

Şair-Dışın içte bulunuşu hakikatiyle dışa bakmak şeklindeki bir usulün gereği olarak bildirelim... Biz, sebepte de, neticede de, gayede de, hedefte de, bütün insan faaliyetlerini toplayıcı mihrak noktası olarak, "kişinin öz nefsiyle savaşı" nı görüyoruz... İnsan faaliyetlerinin nihai muradını çerçeveleyen ölçü meâli: "Kişi, kendini bildiğince Rabbini bildi!" ... İslâm tasavvufu ile Batı felsefesi arasındaki kesin fark da, felsefenin mihraksız bir boşluk içindeki arayış olarak, bahsettiğimiz ölçünün marifetine eremeyişi ve semirmeyi gelişme sanışıdır; nasıl ki sonsuz izafi bilgiye malik olmak bilginin izafi oluşunu kaldırmaz... Bu mesele, "bedî idrakı" çerçevesinde söylediklerimizle irtibatlıdır...

Bedî-Devam edelim... Seçme, ayıklama, arama, istif, nisbet, uyum... Herşeyden önce hadiseye yanaşan insan şuuru söz konusu: Hayvanların geliştirdiği işlerde de güzel vardır, ancak hayvan bunu bir sanat eseri olsun diye ve şuurla

yapmıyor... İçgüdü sınırındaki ihtiyaçlarını, kendi türünün değişmez yaşama biçimi içinde karşılıyor... Oysa insan, eserini, "kendinde-kendi için" varlık olarak aynı zamanda güzelliğin kurallarına göre gerçekleştiriyor...

Şair-Burada bir hususu belirtmek gerekir sanıyorum... Mevzuların gelişimi içinde "keninde varlık" kavramı, hür bir varlık, seçme yapabilme özelliğiyle "vazife yükleyen" ahlâki kurallara muhtap bir varlık kavramını karşılaştırıyor... Bunun yanında, "kendi için varlık" yine mevzu-daki kullanımına nisbetle, "neyse o" mânâsını taşıyabiliyor; kendi varlığını kendi oluşturan olmama... Felsefede ise, tabiattaki her nesne "kendinde varlık"; ve bu dolaysız varlık yanında insanın neticelenişi ise, "kendi için varlık" şeklinde... Ancak, İslâm tasavvufunda ve tabii ki tefekküründe "geist" kavramını hakikatini işaretleyen "malûm" niyetiyle biz, "kendinde varlık" ifadesini, "kendi için varlık" niyetiyle kullanabiliyoruz; çünkü, yabancı kavramların Türkçe karşılıkları bizde mânâ karışıklıklarına yol vermektedir... Kendi tefekkürümüze nisbetle hesaba çektiğimiz "Batı felsefesi" karışığında, "kendi ifade biçimimize nisbetle" kavramları kullanımımıza da dikkat çekelim...

Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf: 93, 95.



Ansel Adams



Addam Riches

İNGİLTERE, AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ TEHDİT ETTİ



İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Avrupa Birliği'ni (AB) iş birliği yapmaması durumunda, ülkesi ile Birlik arasında soruna neden Kuzey İrlanda Protokolü'nde tek taraflı değişiklik yapmayı ve anlaşmadan çekilmeyi mümkün kılan 16. maddeyi uygulamakla tehdit etti.

Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Brexit Bakanı David Frost'un 19 Aralık'ta istifasıyla bu görevi de üstlenen Truss, Telegraph'a yazdığı makalede, Brexit Anlaşması'nın bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'ndeki birçok kusuru düzeltmek ve Kuzey İrlanda'da barışı korumanın "mutlak önceliği" olduğunu bildirdi.

"16. maddeyi kullanmaya hazırım"

Liz Truss, ülkesi ile AB arasında bir çözümü müzakere etmek için gece gündüz çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Kuzey İrlanda halkının İngiltere'nin geri kalanıyla aynı vergilendirme ve harcama kararlarından

yararlanamayacak durumda olduğunu veya hala kendi ülkemizde taşınan malların kontrole tabi olduğunu gösteren hiçbir şeye başlamayacağım. Önceliğim Kuzey İrlanda'da barış ve istikrarı korumak. Müzakere edilmiş bir çözüm istiyorum fakat 16. madde dahil meşru hükümler kullanmamız gerekiyorsa, bunu yapmaya hazırım."

Tartışmalı protokol

Brexit Anlaşması'nın bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle Birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma Anlaşması) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu

yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

İngiltere, ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunduğu protokolün değiştirilmesini istese de AB, bunun mümkün olamayacağını belirtiyor.

Protokole karşı Nisan 2021'de Belfast'ta yapılan gösterilerde bir yolcu otobüsü kaçırılıp ateşe verilirken, birlik yanlıları yaklaşık bir hafta süren olaylarda polise molotofkokteyli ve taşlarla saldırmıştı.

Belfast'ta geçen hafta yine bir yolcu otobüsü ateşe verilirken, protokolle ilgili sorunların devam etmesi durumunda olayların daha da büyüyebileceği değerlendiriliyor.

İrlanda sorunu

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve "terör olayları"na sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda "terör olayları"nda 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.

YUNANİSTAN VE ABD, GİRİT AÇIKLARINDA TATBİKAT YAPTI



Yunanistan Türkiye'ye karşı hamlelerine devam ediyor. ABD Silahlı Kuvvetlerine ait birimler ile Yunan donanması Girit açıklarında ortak askeri tatbikatı yaptı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 29 Aralık 2021 ve 4-5 Ocak 2022'de, Girit açıklarında, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu (US Carrier Strike Group EIGHT, CSG-8) ile ortak eğitim tatbikatı yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, tatbikat sırasında uçaksavar savunması, denizaltı ve deniz yüzeyi savaşına ilişkin manevralar üzerinde çalışıldığı vurgulanarak, tatbikatın Ekim 2021'de Yunanistan ve ABD arasında imzalanan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması çerçevesinde düzenlendiği ifade edildi.

MISIR VE AMERİKA'DAN ORTAK TATBİKAT

Mısır Ordu Sözcüsü, Mısır ve ABD'nin Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafız, yaptığı açıklamada, tatbikata, Mısır deniz kuvvetlerinden "İskenderiye" fırkateyni, ABD donanmasından da "USS Janson Dunham" ve "USS Cole" savaş gemilerinin katıldığını aktardı.

F-35 ARIZA YAPTI GÜNEY KORE TÜM FİLOYU UÇURMAMA KARARI ALDI



Güney Kore ordusu, bir F-35 savaş uçağının iniş takımlarının arıza yapması sebebiyle F-35 filosunun tamamını uçurmama kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre, ülkenin batısındaki Seosan hava üssünde

eğitim uçuşu yapan F-35A model uçak elektronik sistemlerinde sorun çıkması nedeniyle gövde üzerine zorunlu iniş yaptı.

Arıza tüm filoyu indirdi Güney Kore ordu yetkilileri, arı-

zayla ilgili ABD ile ortak soruşturma başlatılacağını, soruşturma sonuçlanana kadar 30 F-35'ten oluşan filonun uçurulmayacağını bildirdi.

Güney Kore, ABD'li silah şirketi Lockheed Martin'den, 2014 yılında 40 F-35 sipariş etmiş, 2019'da bunların 30'unu teslim almıştı.

ABD tarafından geliştirilen en pahalı savaş aracı olarak değerlendirilen F-35'lerin şu ana kadar 8 kazaya karıştığı belirtiliyor.

En son Kasım 2021'de, İngiltere Donanmasına ait bir F-35B model savaş uçağı HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden havalanırken Akdeniz'e çakılmıştı. Olayda pilot kurtulmuştu.

