



BARAN

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

www.barandergisi.net

Yıl: 15

Sayı: 779

16 Aralık 2021 - 51

4 TL



OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARA OLAĞANÜSTÜ MÜDAHALE

**TÜRK LİRASININ ALTINA ENDEKSLENMESİ
YATIRIMLARIN VE DEVLET ŞİRKETLERİNİN
HALKA ARZ EDİLMESİ**

**DÖVİZ ALIM SATIMINA YÜKSEK STOPAJ KOYULMASI
DOLAYLI VERGİLERİN KALDIRILIP DOĞRUDAN VERGİLERİN
YENİDEN DÜZENLENMESİ**

**BANKALARDA URLAŞAN SERMAYENİN
PİYASAYA AKTARILMASI**

**YURTDIŞINA PARA ÇIKIŞININ DURDURULMASI
KUR SPEKÜLASYONLARINDAN VOLEYİ VURANLARIN
ELDE ETTİKLERİ HAKSIZ KAZANCA EL KONULMASI**



Baran'dan...



Selam ve dua ile...

Uzun bir süre sümen altı edilme-ye çalışılmışsa da memleketimizdeki iktisadî sıkıntı artık görmezden gelinemeyecek bir vaziyet aldı. Döviz kurundaki aşırı dalgalanma sayesinde birileri cebini doldururken, fiyatlar genel düzeyindeki yükselme ile halk her geçen gün biraz daha sıkıntıya düşüyor. Bundan doğan stokçuluk ve düzenin ahlâkına mutabık ahlâksızlıklar sorunları büyütüyor. Bir de global ekonominin içinde bulunduğu çıkmazdan doğan problemlerin bunun üzerine eklenmesiyle olağanüstü şartların ortaya çıktığı bir dönemi bizzat idrak ediyoruz. Kuruluş zeminini sakat Türkiye ekonomisi, tüm bu şartlar içerisinde artık palyatif tedbirlerle günü kurtarmanın bile mümkün olmadığı bir döneme girmiş bulunuyor.

İçinden geçtiğimiz olağanüstü süreç ve zor şartlar olağanüstü tedbirlerin alınmasını da gerekli kılıyor. Palyatif tedbirlerle sorunların artık bir süreliğine dahi çözülemeyeceğini söyledik; dolayısıyla bu tedbirlerin yeni bir ekonomik sistemin de öncüsü olması icap ediyor. Keza bu cendereden çıkışın yolu da yeni bir sistemden geçiyor.

Öncelikli sorunumuz, Türk Lirası'nın para olma vasfını artık yerine getirememesi. Başta bu sorunun çözülmesi adına TL'nin hakiki bir kıymet vahidi olan altına endekslenmesinden başka bir çare görünmüyor.

Bunun yanında döviz alım satımına da yüksek stopaj koyulması uygun bir adım olacaktır.

Bankalarda urlaşan sermayenin piyasaya aktarılmasını sağlayacak düzenlemelerin de yapılması önem arz ediyor. Yatırım konusunda yaşanan sıkıntılarının çözülmesi adına devlet, biriktirdiği değeri nasıl kullanacağını düşünen halkı büyük projelere ve şirketlere ortak edebilir.

Ayrıca yurt dışına para çıkışının ivedilikle durdurulması, katı bir denetim mekanizmasının kurulması ve kur manipülasyonlarıyla halkın cebinden parasını çalıp servetine servet katanların cezalandırılması, bunların mükerrer şekilde yaşanmasının önüne geçmek için gerekli.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için de, yeni bir vergi düzenlemesi şart!

Tabii yalnız birkaç sorunu değil, Türkiye'nin tüm meselelerine bütün fikir perspektifinden yaklaşarak birbiriyle entegre bütün bir çözüm getirmek gerekiyor.

Kapağımızda bu meseleyi işledik ve "Olağanüstü Şartlara Olağanüstü Müdahale" manşetini attık. Kapak mevzumuzu Ömer Emre Akcebe "Kaşığı Kulağımıza Götürmeyi Bırakın Artık!" başlıklı yazısında işledi.

Filistininde son günlerde artan Siyonist saldırılarını FİDDER Başkanı Muhammed Mişniş ile konuştuk. Mişniş, "Başkentimiz Kudüs'tür Filistin Yakında Özgür Kalacak!" dedi.

Rusya-Ukrayna krizinde tansiyon her geçen gün yükseliyor. Kırım-Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay ile bu kriz üzerine bir röportaj yaptık. Karatay Rusya içini tahkim etmek adına Putin'in yeni bir kahramanlık peşinde olduğunu söylüyor.

Faruk Hanoğlu, "Ne Uğruna Aç Kalacağız?" başlıklı yazısında "Korkumuz aç kalmak olmamalı, korkumuz bizi kendi tahakkümü altında tutmak için açlıkla terbiye etme yolunu izleyen bu sistemi kabul etmek olmalıdır." diyor.

Bahattin Yeşiloğlu, "Çare Ne Komünizm Ne Kapitalizm" başlıklı yazısında Komünizmi ve Kapitalizmi mukayese ederek iki sistemin de çöktüğünden bahsediyor.

Enes Bayramoğlu, "Sezai Karakoç Vesilesi ile Fikir, Mütefekkir" başlıklı yazısında geçtiğimiz günlerde Rahmet-i Rahman'a kavuşan Sezai Karakoç'tan ve "mütefekkir"likten bahsediyor.

Mustafa Kökmen, bu haftaki yazısında Güney Amerika'nın en küçük ülkesinden bahsediyor. Yazısının başlığı "Güney Amerika'da Parlayan Hilâl: Surinam".

Abdulkerim Kiracı, Üstad Necip Fazıl'ın "Anadolulu Müslüman Türk'ün kalbi onda çarpar" dediği Yunus Emre Hazretlerinin portresini çiziyor.

Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de bulabileceksiniz.

Gelecek sayımızda görüşmek dileğiyle...

Allah'a emanet olun...



Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Faruk Hanedar

Yayın Kurulu
Kâzım Albayrak
Ömer Emre Akcebe
İbrahim Tatlı
M. Taha İnci

İdare Yeri
Mimar Sinan Mah.
İmam Nasır Sok. No:14/12
(Valide-i Cedid Camii Yanı)
Üsküdar/İstanbul

İrtibat
Tel: (0216) 553 56 71

GSM: 0533 166 20 50

Abone Bedeli
3 Aylık: 50 TL
6 Aylık: 100 TL
1 Yıllık: 175 TL

Posta Çeki Hesabı
10885883 M. Bilal İnci
(online tercih ediniz)

Akbank Şube Kodu
0068

Hesap No
0082598 (M. Bilal İnci)

Teknik Hazırlık
BARAN

Baskı
Akademi Güven Baskı
Güven Sanayi Sitesi
C Blok No:230
Topkapı/İstanbul

Dağıtım
Turkuvaz Dağıtım

Yayın Türü
Yaygın Süreli

Baskı Tarihi
15 Aralık 2021

Web Adresi
www.barandergisi.net

www.barandergisi.com

BARAN

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Sayı: 779 Aralık 2021 - 51
BİZE ULAŞIN:
0216-553-56-71
barandergisi@gmail.com

Kaşığı Kulağınıza Götürmeyi Bırakın Artık!

Ömer Emre Akcebe

Türkiye'nin 2020 senesi GSYH'sı 730,1 milyar dolar. Dünyanın zengin ailelerinden yalnız biri olan Rothschild'sın şirketleri üzerinden elinde tuttuğu servet ise 2009 senesi verilerine göre 4-5 trilyon dolar, kontrol ettiği toplam para ise 15 trilyon dolar civarında bulunuyor.

Elimizdeki şu iki veriye bakarak bile rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Türkiye ekonomisinin dışarıdan gelmesi muhtemel hiçbir ekonomik operasyona simetrik olarak karşılık vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu mücadeleyi asimetrik bir plana taşımak gerekir ki, bu da ancak iktisadî sistemin kurallarını değiştirmekle mümkündür.

Ekonominin Sakat Dayanakları

Türkiye ekonomisinin üzerinde işlediği temel dayanaklar, dışarıdan bir operasyona maruz kalmaya lüzum bırakmadan kendi içinde kriz üretme becerisine zaten sahip bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ülke her sene büyüdüğü hâlde, bu büyüme toplumun büyük bir kesimine yansımıyor.



16 Aralık
1998 – Clinton başkanlığındaki ABD, Irak'a karşı "Çöl Tilkisi Operasyonunu" adında bir saldırı başlattı.
17 Aralık
1273 – Mevlana Hazretleri'nin vefatı.
2013 - Fetullah Gülen'in elebaşı olduğu Fethullahçı Terör Örgütü tarafından hükümete yargı kararıyla darbe girişim.



Servet zaten yalnız belli bir zümre elinde urlaşırken, oradan dökülen kırıntılardan toplanan tasarruflar da, yatırım enstrümanı seçeneklerinin sınırlı olması dolayısıyla döviz, faiz, gayr-ı menkul ve otomobil gibi alanlara yönelerek, piyasadaki para devranının sürekliliğini baltalıyor ve daralmasına sebebiyet veriyor. Yatırım enstrümanları çeşitlendirilmediği ve hakiki bir üretim ekonomisinin yatırımına tahsis edilmediği süreçte de faizi kaldırmaktan yahut düşürmekten bahsetmek abesle iştiğâl etmekten öte bir anlam taşımıyor.

Hizmet sektörüne yapılan yatırımlar ise başlıca sarf malzemelerinin ithâl olması dolayısıyla bizim değil ithâlatçısı olduğumuz ülkelerin ekonomilerini ihya ediyor.

Bir diğer taraftan, Türk Lirası'nın bir paradan beklenen fonksiyonları yerine getirememesi sebebiyle yerli olarak yapılan malların bile fiyatlandırılması hem milletlerarası piyasalara

ve hem de dövize göre belirleniyor. Yani şuradaki toprağa ekilen bir soğan bile topraktan çıkıp fiyatlandığı andan itibaren Türkiye ekonomisine değil, dolar üzerinden Amerikan ekonomisine ve dolara dayalı global iktisadî düzene hizmet ediyor.

Hukuk Sorunu

Çin'in global ekonomik sisteme entegre edilmesi sürecine, mülkiyet ve ticaret hukukunun batılı sermayedarların menfaatine hizmet edecek şekilde düzenlenmesiyle başladığından daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Aslına bakacak olursak, bir ülkenin mülkiyet ve ticaret hukukunu, başka birinin menfaatine göre düzenlemesi, eski dönemlerdeki sömürgecilik anlayışının, bugünün dünyasına göre yenilenmesinden ibarettir.

Bir ülke ekonomisinin global sermayedarların sömürüsüne tahsis edilmesi, Çin misalinde olduğu

Türkiye'nin iktisadî sorunlarının temelinde siyasî sorunların yattığı, siyasî boyunduruktan kurtulmadan iktisadî boyunduruğun da kırılmayacağı muhakkak. E tabii bunun yolu da hakiki bir irade beyanından geçiyor. Neler nelere vesile olur bilinmez, biz ümitvârız ve içinde bulunduğumuz olağanüstü şartların aşılması için olağanüstü tedbirler alınması gerektiği noktasında musırrız.



gibi, mülkiyet ve ticaret hukukunun düzenlenmesinden geçiyorsa; aynı şekilde bir ülke ekonomisinin sömürge olmaktan çıkarılması da aynı mülkiyet ve ticaret hukuku kanunlarının, bu kez millî menfaatlere göre yeniden tanzim edilmesinden geçerek demek ki.

Hadiseye bu açıdan yanaşıldığında görülebileceği üzere, bir kere başın başında yerli ve millî bir ticaret, mülkiyet, miras ve maliye hukukunun kanunlaştırılması ve böylelikle ekonomimizdeki inisiyatif, o sıkça konuşulan dış minnaklardan alınıp, millete tevdi edilmelidir.



Mevduatlarda Kuzu Gibi Yatan Sıcak Para

Yurtiçi yerleşiklerin döviz cinsinden mevduatları toplamı 230,9 milyar dolara yükseldi. Döviz mevduatlarının toplam mevduatları içindeki payı ise yüzde 62,2'ye yükselerek, 2001 yılı ekim ayındaki %61,5'lik rekor da egale edilmiş oldu.

Bankalardaki mevduatlarda yatan bu para, krediler ile yatırımlara dönüşmediği, piyasadaki para deveranına dâhil olmadığı için, esasında tam da Üstad Necib Fazıl'ın "urlaşmış sermaye" derken kast ettiği mânâyı karşılıyor.

Türkiye ekonomisi kötüledikçe nam salan, yaşanan iktisadî sıkıntılara karşı dışarıdan sıcak para girişinden başka reçetesi olmayan kimseler, banka mevduatlarında tıpkı ölü gibi yatan içerideki sıcak paradan nedense tek bir kelime bile bahsetmiyorlar. Memleketin tasarruflarından elde edilmiş bir birikim var; fakat bu servetin iktisadî hayatın sırtında yük olmaktan başka hiçbir faydası bulunmuyor. Yine Üstad Necib Fazıl'ın sıkça kullandığı esprilerden biridir, "açlıktan ölmek üzere olan bir delinin, önündeki pilavı kaşıklayıp ağzına mı, kulağına mı, ne tarafa götüreceğini bilmediği" bir manzara, bugünkü Türkiye'nin sıcak para arayışındaki manzarayı resmetmektedir.

Memleketin birkaç senedir aradığı, taradığı, ama bulamadığı için başını taştan taşa vurduğu kur, faiz, enflasyon üçgeninde başta orta ve düşük gelirli olmak üzere bütün bir milletin kan revan içinde kalmasına neden olan yokluğun, esasında memleketteki yerleşiklerin mevduatlarında kuzu gibi yatıyor olması gerçekten de hayrete şayandır.

Para Saymayı Bilmeyen Ekonomistler

"Türkiye'ye sekiz trilyon dolar yatırım geliyor" diye önce maba-

dından uyduran, sonra aynı organı yırtarcasına bu palavranın cazgırlığını yapanlar para saymayı bilmediklerinden, hatırlatalım. Türkiye'nin 2020 GSYH'si 720,1 milyar dolar. Türkiye'de 2020 senesinde üretilen tüm ekonomik değer tamamı 720,1 milyar dolar. Yani yerleşiklerin bankalardaki döviz cinsinden olan mevduatları, Türkiye'nin 2020 senesinde ürettiği tüm ekonomik değer üçte birinden fazlasına tekabül ediyor; fakat yurt dışından sıcak para girişi olsun da, bütün tasarruflarımızı da alıp yanına gitsin diyenlerin akıllarına nedense bu sıcak parayı piyasaya çekecek enstrümanlar geliştirmek gelmiyor.

Altına Endeksli Altın Kaime

Türk Lirası'nın bir paradan beklenen vasıfları yerine getiremiyor olmasının neticelerini kısaca bir sıralayalım:

Vatandaş, bankalardaki mevduatlarını Türk Lirası cinsinden değil, döviz cinsinden saklıyor.

Üretilen mal ve hizmetin fiyatlandırılması iç piyasaya ve Türk Lirasına göre değil, milletlerarası piyasaya ve dövize göre yapılıyor. Bu da tabii olarak enflasyona sebep oluyor.

Geçtiğimiz senelerde Türk Lirası cinsinden yapılan uzun vadeli anlaşmalar dolayısıyla pek çok kimse büyük zararlara uğradı, uğruyor. Bu sebeble de artık kimse Türk Lirası üzerinden vadeli anlaşma yapmıyor ve bugün döviz cinsinden yapılan anlaşmalar dolayısıyla içeride yapılan üretim ve ticaret bile kendi kendine cari açığa sebep olma riski doğuruyor.

Devletin yatırımları teşvik için Türk Lirası cinsinden verdiği finansman destekleri bile "yatırımcı" tarafından dövize yatırılıyor.

Hâl böyle iken, terazinin iki ke-

fesinde yalnız faiz ve kur varmış gibi hareket ederek Türkiye'nin iktisadî sorunlarının bir çözüme kavuşturulamayacağı açık. Türkiye ekonomisine esaslı bir şekilde el atılacaksa, cumhuriyetin kuruluşundan beri sulandırılı sulandırılı milyonlarca kere değersizleşen, bir müddet sonra da değersizliği içinde değer dengesine oturan Türk Lirasına el atmak ve onu hakiki bir kıymet vahidine bağlayarak, kaybetmiş olduğu değeri, itibarı kendisine iade etmek gerektiği açık. Biz, bu sebeble, uzunca bir süredir, Türk Lirası'nın paraya ait vasıfları kazanmasının Türkiye ekonomisi için mümkün tek yolu olan paranın altına endekslenmesi üzerinde duruyoruz. Hatta bu teklifimizi biraz daha revize edelim. Türk Lirası yine yerli yerinde kalsın; fakat bunun yanında Türk Lirası haricinde, basım yetkisi Darphane ve Damga Matbaası'nda, karşılığı çeyrek, yarım ve bir gram gibi altın karşılığı olan, Altın Liralar basılarak piyasaya sürülsün. Bu paralar kaime olarak mübadele aracı olarak kullanılabilirliği gibi, banka mevduat hesaplarında da bu para cinsinden hesaplar açılmasına ve para transferi yapılabilmesine olanak sağlanmalıdır.

Altın Lira'nın basılmasından maksat:

Hakiki bir değeri olan bu senetlerin bir tasarruf vasıtası olarak kullanılabilmesine olanak sağlamak ve bankalardaki döviz cinsinden tutulan mevduatların bu sayede piyasadaki para deveranına dahil edilmesini sağlamak.

Vadeli anlaşmalarda ödeme cinsi olarak bu paranın kullanılması ve fiyatlandırmaların döviz baskısından arındırılması.

Üretilen mal ve hizmetlerin Altın Lira üzerinden fiyatlanması ve kur dalgalanmalarından kaynaklanan enflasyon karşısında bu paranın adeta bir dalgakıran vazifesi görmesi.

Tedavülde sırf döviz üzerinden para kazanma imkânının daralması sebebiyle para kazanmak isteyenlerin fiili yatırımlar yapmaya yönelmek zorunda kalmaları.

Bilhassa servet sahiplerinin kurdaki dalgalanmayı fırsat bilip, Türk Lirası cinsinden sabit gelirli vatandaşları soyup soğana çevirmelerinin engellenmesi.

Yatırım Enstrümanlarının Çeşitlendirilmesi

Erdoğan başta olmak üzere konu her ne olursa olsun sürekli olarak ön plana çıkartılan yol, köprü, havalimanı, hastahane gibi yapılmış ve planlanan yatırımların halka arz edilmesi. Öyle ya, bu işleri yapmak için ihtiyaç duyulan finansman için yerli kaynaklardan sağlanmasın ve yatırımcısı millete kazandırmassın?

Bir süredir muhalefet tarafından Katar ile Birleşik Arab Emirliklerine peşkeş çekileceği iddia edilen Aselsan, Roketsan, Havelsan, TPAO, BOTAŞ gibi şirketler de halka arz edilmelidir. Yalnız bu bildik mânâda bin türlü manipülasyona açık borsa üzerinden değil de, devlet bankalarından alınabilecek hisse senetleri üzerinden, sermayenin bunu fırsat bilip hisselerine çöreklenmesine karşı tedbirler alınmak suretiyle ve her sene elde edilen kâr payının dağıtılması şartıyla yapılmalıdır.

Böylelikle yatırım enstrümanları çeşitlenecek ve millet yatırım için döviz, emlak, oto üçgenine sıkışıp kalmaktan kurtulacak, piyasadaki para deveranı da hızlanacaktır.

Döviz Hareketlerine Tedbir İthalat ve ihracat kaydı olmayan, döviz ihtiyacını resmî belgelerle ibraz edemeyen tüm kişi ve kurumların döviz alışverişlerinde stopaj vergileri yükseltilmeli.

Ayrıca yurt dışına döviz çıkışına yönelik ciddi tedbirler alınmalı ve uygulanmalı.

İrade

Türkiye'nin iktisadî sorunlarının temelinde siyasî sorunların yattığı, siyasî boyunduruğundan kurtulmadan iktisadî boyunduruğun da kırılmayacağı muhakkak. E tabii bunun yolu da hakiki bir irade beyanından geçiyor. Neler nelere vesile olur bilinmez, biz ümitvârız ve içinde bulunduğumuz olağanüstü şartların aşılması için olağanüstü tedbirler alınması gerektiği noktasında mu-

SIRTIZ.

18 Aralık
1111 - İmam Gazalî
Hazretleri'nin vefatı.
19 Aralık
2000 - Ölüm orucu ve
açlık grevlerinin devam
ettiği 20 cezaevine
buldozerlerle ve ateşli
silahlarla müdahale
edildi. Bu vahşet tarihe
"Hayata Dönüş Operasyonları"
adı ile geçti!



DOLAR 15 TL'YE DAYANDI!

Dolar 15 TL'ye dayandı! Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıklayacağı bu haftada, dolar yine yerinde durmadı. Dolar kuru 13,87 seviyesinden yükselişe devam etti ve 14,75'e ulaştı.

13 Aralık Pazartesi Dolar/TL 14,55'ten, avro/TL 16,40'tan, Sterlin/TL 19,20'den işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı faiz kararını 16 Aralık Perşembe günü (dergimizi 13-14 Aralık'ta baskıya hazırladık) açıklayacak. TCMB'nin bir önceki PPK metninde aralık ayındaki faiz indirimi için sınırlı bir alanın kaldığı ifadesi yer almıştı.

Bu hafta TCMB başta olmak üzere küresel merkez bankaları piyasaların odağında olacak. Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Fed bu hafta faiz kararlarını açıklayacak. Faiz kararının yanında varlık alımlarının azaltımına ilişkin açıklamalar da dikkatle izlenecek.

Merkez Bankası'ndan müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaya müdahale ediyor. 14 Aralık Salı günü TCMB yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan



müdahale edilmektedir.

Müdahaleyi önceki duyurularında olduğu gibi, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya

satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile bildiren TCMB, bu müdahaleye 14,50 TL'nin üzerinden başladığı görüldü.

HUKUKÇU ÖZGENÇ'TEN 'EKONOMİK OHAL' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, ekonomik bunalım nedeniyle OHAL ilan edilebileceğini açıkladı.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamasında, Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Anayasa'ya dayanarak olağanüstü hal ilan edilebileceğini, toplumun buna hazırlıklı

olması gerektiğini söyledi. Özgenç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, "AĞIR EKONOMİK BUNALIM" sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına, toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir."



ATATÜRKÇÜ YILMAZ ÖZDİL İKİ MEZEYE KIBRIS'I DA SATILIĞA ÇIKARDI

Niteliksiz kitabını Kemalistlere 2500 liradan iteleyerek ticaretin hazzına varan, ahmak avcısı Atatürkçü Yılmaz Özdil, bu topraklara ne kadar yabancı olduğunu, ne kadar düşmanlaştığını bir kez daha gösterdi. Özdil, bugünkü köşe yazısında önce Müslüman milleti rakıyla özdeşleştirdi, sonra da iki mezeye Kıbrıs'ı Rumlara teslim edeceğini faş etti.

Özdil yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir."

Batıcılığın Türkiye'deki müessesem hali olan Özdil'in ifadeleri sadece bir yazar müsveddesinin köşesindeki zırvaları olmaktan öte, Batıcıların bu memlekete ve değerlerine ne derece yabancı ve düşman olduğunu göstermesi açısından önem arz ediyor.



28 ŞUBAT SÜRÜYOR: ALİ ACAR'A YENİDEN MÜEBBET!



28 Şubat mağduru Gönüldeşimiz Ali Acar, yeniden yargılandığı davada, 2021 senesinin Türkiye'sinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Aradan 24 yıl geçmesine, 28 Şubat ile hesaplaştığı iddia edilmesine rağmen 28 Şubat'ın mağdur ve kahramanlarına cezalar verilmeye devam ediyor.

28 Şubatçıların gadrine uğrayan gönüldeşlerimizden Ali Acar, 20 yılı aşkın süre cezaevinde yattıktan sonra yeniden yargılama talebi ile tahliye olmuştu. Savcının önceden verilen hükmün onanması yönünde mütalaa verdiği mahkeme bugün İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

765 sayılı TCK'nın kaldırılan 146/1, 5237 sayılı TCK 53, 63. maddeleri uyarınca savcının eski cezanın onanması talebi ile görülen mahkemede Ali Acar, 146/1 maddesinden dolayı yeniden müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Savcının mütalaaasında delil, kabul, suçun sübut bulmasından bahsedilmesine rağmen bu meseleler sözkonusu olmamakla birlikte maddi hasar tesbiti bile olmayan eylemlerden dolayı verilen orantısız hapis cezası 28 Şubat döneminde yapılan "yargılı infaz"ların hala sürdüğünü göstermektedir.

Hukuki gerekçelerle beraat etmesi gereken bir davada herhangi bir delil, parmak izi, görgü şahidi olmadığı halde Ali Acar'a müebbet hapis cezasının yüklenmiş olması, üç-beş askere ceza vermekle 28 Şubat ile hesaplaşamayacağını, 28 Şubat ile hesaplaşmanın darbenin tüm ayaklarıyla ve en temelinde rejimle hesaplaşmak gerektiğinin göstergesidir.

Ne Uğruna Aç Kalacağız?

Faruk Hanoğlu

Yirmi yıldır, inanç esaslarına bağlı ruh merkezli bir siyaset yürütmeyi beceremeyen iktidar, Müslüman Anadolu halkından aldığı destekle her seçimde zafer elde etti. Buna mukabil izlediği yanlış siyasette ısrarlı davranarak kendisini yenileyemedi ve sadece bir araç olması gereken demokrasiyi amaç haline getirdi.

Demokrasi, mevcudiyetini ikna kabiliyetinden alan ve herhangi bir şekilde ikna edilmiş bir toplumdaki beslenen, iyi, doğru ve güzelin çoğunluğun iradesiyle belirlendiği iddiasında hastalıklı bir idare şeklidir. Bu sistemde siyasetçiler tarafından iktidarı elde etmek adına halka verilen bazı vaatler vardır. Bu vaatler de ikna çabalarının verdiği psikolojiyle her türlü yalanı, temelsiz propagandayı ve nefsi menfaatleri içerisinde barındırır. İlk seçimden itibaren, İslam ve İslam'a bağlı bir sistem gyesiyle Müslüman Anadolu halkının desteğini alan iktidar, bu gaye ve vadinden sapmış, halkı da izlediği politikalarla ruhi kalkınma isteğinden saptırmıştır. Halkın desteğini mânâ boyutundan sıyrıp maddi büyüme ve kalkınma hamlelerine endeksleme yoluna giden iktidar, gerçekten de bu konuda başarılı olmuş ve bu desteği, yürüttüğü iyi ekonomi politikasıyla tekrar tekrar arkasına almıştır. Tâ ki Batı desteği arkasından çekilene kadar... Tabii yürüttüğü başarılı ekonomi politikası ve ülkenin güncel maddi gücü de her seçim döneminde başlık olarak seçilmiş, seçim propagandası haline getirilmiş ve her platformda halkın zihnine yerleştirilmiştir. Her seçimde, halka geçmiş ve bugünün ekonomik karşılaştırmalarıyla övünülmüş ve siyasî başarı da bu anlayış üzerine sabitlenmiştir. Ve nihayetinde, halk nezdinde başarılı yönetim, sadece ekonomik yeterliliği sağlayan ve maddî imkanları her geçen gün üzerine koyarak artırmayı başarabilen yönetim demek olmuştur. Bu görünmez kaza olarak kabul edilemeyecek derecede müthiş bir yanlıştır! Nitekim gelinen noktada gördüğümüz üzere ekonomik bir sarsıntıda toplumun şuuruna işlemiş olan başarılı (!) yönetim düşüncesi ortadan kalkmış ve başarısız bir yönetim görüntüsü ortaya çıkıvermiştir. En başından beri hesaba katılmayan gerçek şudur ki; ruhi ve fikrî bir gyesi olmayan hatta bizzat kendisi gaye edinilen demokratik sistemde her oy, fethedilmiş bir insan değil; henüz ikna edilmiş bir insan demektir. Hâl böyle olunca da bu mahkûm edilmiş



Demokrasi, mevcudiyetini ikna kabiliyetinden alan ve herhangi bir şekilde ikna edilmiş bir toplumdaki beslenen, iyi, doğru ve güzelin çoğunluğun iradesiyle belirlendiği iddiasında hastalıklı bir idare şeklidir. Bu sistemde siyasetçiler tarafından iktidarı elde etmek adına halka verilen bazı vaatler vardır. Bu vaatler de ikna çabalarının verdiği psikolojiyle her türlü yalanı, temelsiz propagandayı ve nefsi menfaatleri içerisinde barındırır. İlk seçimden itibaren, İslam ve İslam'a bağlı bir sistem gyesiyle Müslüman Anadolu halkının desteğini alan iktidar, bu gaye ve vadinden sapmış, halkı da izlediği politikalarla ruhi kalkınma isteğinden saptırmıştır.

olan halkın yönetimi eleştirmesi ve desteğini kesmesi de, ekonomik bir sarsıntıda kaçınılmaz bir son olmuştur. Bu sonu ise en başından beri

iktidar kendisi hazırlamıştır. Konuyla alakalı olarak eleştirimizin samimiyet ve ciddiyet temelli olduğu bilinsin. Ne sadece ayaklanıyor ne de sadece kabulleniyoruz. Bu konuda iktidarın kendisini aynı samimiyet ve ciddiyetle hesaba çekerek, fikir merkezli ve ideolojik bir formasyona tâbi tutmasından başka hiçbir çaresi yoktur. Açık ve net bir şekilde bu topraklardan çıkmış olan, fert ve toplum meselelerinin halli yolunu üstlenen Büyük Doğu İbda fikriyatı ve ideolojisine bağlı bir siyaset izlenmesi, Başyücelik devlet modelini gündemine alması ve ona nisbetle yeni rejim inşa etmeye girişmesi tek kurtuluşudur. Aksi takdirde yanlış alternatifler doğrunun yerini alacaktır.

Maddenin tahakkümü altına sokulmuş ve buna ikna edilmiş bir toplumdaki, şu şartlar altında inanç esaslarına dayalı bir insiyakla hareket etmesini beklemek elbette pek abestir. Halkın haklılık payını verirken bunun değişmeyeceğini ve kaçınılmaz olduğunu da söylemiyoruz. Bu hususta çözümün, devletin cemiyeti manevî bir ideal etrafında toplaması olduğu aşikâr. Akabinde "Nasılmanız öyle idare edirsiniz." hikmetine binaen cemiyet de devletin yönlendiricisi olacaktır.

Bugüne kadar alıştırdığımız maddî düzlük ve yüksek refah bizi öyle bir hâle getirdi ki, tabiri caizse düşünme kabiliyetimizi kaybettik. Öyle bir manzara ile karşı karşıyayız ki, aç kalmasak tek bir saniye bile düşünmeyecek ve niçin yaşadığımızı sorgulamaya bir an bile ayırmaya-

caktık. Mübarek Ramazan ayında bütün gün aç kaldıktan sonra iftarda kurmuş olduğumuz kallavi sofralar geliyor aklıma, bu nasıl bir tezattır. Bin bir çeşit yemek ile donattığımız bu masada tıka basa yedikten sonra, bütün gün içerisinde bulunduğumuz ruhaniyetten artık eser kalmaması... Oruç tuttuğumuz süre boyunca niçin aç kaldığımızın iftar sofrasında tamamen aklımızdan çıkması ve o bollukta anlamını yitirmesi... Oruç iftar sofrası ile bitmez, bilakis başlar. Bu noktada anlatmak istediğim şey, kesinlikle iktidarın yaptığı gibi ekonomik krize göz yumun ve fakirlikle sınanmak için sabredin cinsinden teklifler değil. Ancak tokluk zamanında maliki olmadığımız veya olamadığımız davamızı, yokluk zamanında devreye sokarak yine kendi nefsimize araç olarak kullanmayalım. Çünkü bu, idarecileri suçladığımız şeyin bizde de tezahür etmesi demektir. Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu, unuttuğumuz veya es geçtiğimiz bir gerçeği "biz bu hayata yaşama hakkı ile değil, yaşama görevi ile geldik" diyerek ve bunu da tüm hayatıyla ortaya koyarak hatırlatmıştır. Mevcut kriz ortamında bize düşen, hangi gaye uğruna aç kalmayı göze alabileceğimizi idarecilere hissettirmek, adımlarımızı ve taleplerimizi bu gaye üzerinde sistemli bir şekilde belirtmektir.

Sadece ayaklanma sadece kabullenmekten daha iyi değildir. Bu meselenin çözümünü hem idare hem de toplum olarak, "ekonomi uzmanları"nın türlü denklem ve grafiklerle



Bugüne kadar alıştırıldığımız maddî düzlük ve yüksek refah bizi öyle bir hâle getirdi ki, tabiri caizse düşünme kabiliyetimizi kaybettik. Öyle bir manzara ile karşı karşıyayız ki, aç kalmamak tek bir saniye bile düşünmeyecek ve niçin yaşadığımızı sorgulamaya bir an bile ayırmayacaktık.



ele aldığı akademik boyuttan ziyade, ruhî ve ahlâkî boyutta aramak ilk şarttır. Misal; aslına bakılırsa “ekonomiyi düze çıkarmak için” faizle mücadele iddiasıyla alınan faiz indirim kararları da bizi ruhî ve maddî planda sömüren bu düzenin içerisinde gezinen çaresiz bir hamledir. Yapılması gereken ise temellerini inançlarımızın oluşturduğu, “halis hürriyet, hakka köleliktir” düsturuyla faizi kökünden kazıyacak hamleler yapmak, bu ahlâksız sistemle sistemli bir şekilde topyekûn mücadele etmektir. Bu mücadele de en temelde ruh ve ahlâk işidir. Ne yazık ki biz ruhunu kaybetmiş, onu doğru düşünce üzerinden tekrar kazanmaya yeltenmemiş, devlet ve idareciler tarafından ise buna yönlendirilmemiş bilakis uzaklaştırılmış bir toplum olduk. Dolayısıyla saf haliyle düzünden

anlamaya çalışmadığımız ruh, her hadisede olduğu gibi ekonomi meselesinde de kendisini tersinden izah etmek istiyor. İmânî ve ahlâkî olarak zaten kesin bir tavırla karşısında durmamız gereken kapitalist düzen ve bu düzenin bir çarkı olan faiz sistemiyle savaşmak “zorunda” bırakılmak ne acı bir şey değil mi? Evet, işte gelinen noktada gündemi belirlenen bir Müslüman olmak böyle bir şeydir. Bugün bizi açıklıkla terbiye etmek isteyen kapitalist düzene karşı göstermemiz gereken tavır, bu işin bizim için ibadet olduğunu hissettirmek olmalıdır. Halid bin Velid Hazretlerinin nefsinde ve düşmana söylediği “Sizin hayatı sevdiğiniz kadar, ölümü seven bir orduyla geldim.” sözü bize niçin yaşadığımızı ve gerektiğinde niçin aç kalmamız gerektiğini açıklar niteliktedir. Korkumuz aç kalmak olmamalı, korkumuz bizi kendi tahakkümü altında tutmak için açıklıkla terbiye etme yo-

lunu izleyen bu sistemi kabul etmek olmalıdır. Bu çerçevede ayaklanmalar ve tüm eleştiriler doğru düşünce etrafında toplanmalıdır. Aksi takdirde yarın tekrar bolluk zamanı geldiğinde susarak haysiyetsiz bir hayata razı olmak gafletine düşeceğiz. Mevcut düzen içerisinde insan haysiyetini koruyucu ve kollayıcı en ufak bir gayeye rastlamak mümkün değildir. Bizler de yeryüzünde haysiyetini arayan Müslümanlar olarak bununla mücadele etmek mecburiyetindeyiz.

İnsanlar varlık ve yokluk içinde stabil bir hale büründükten sonra özlemine kurduğu hayatın çok dışında bir hayat sürüyor ve bilse de bilmese de sonsuzluktan parçalar aramaya başlıyor. Mevcut düzende istediğimiz hayatın tasviri nedir? Halis bir mümin olduğunu söylerken boynunda prangaları olan bir zengini oynamak ister misiniz? Tıpkı uysal bir köpek gibi lüks bir yuva, lüks bir

mama, lüks bir tasma?.. Maddenin esiri olarak yaşadığımızın farkına varabildik mi veya bizi bununla ikna ederek inançlarımızı elimizden aldıklarını görebiliyor muyuz? Her gün yeniden uyanırken ve her gün yeni bir devir başlarken, tüm yaşadıklarımız toplamında ne ifade ediyor? Herkesin aynı dünyada farklı hayatlar sürerken ben de soruyorum: Bu hayat kimin, hangimizin; ve bu hangimizin olduğunu dahi bilmediğimiz hayat ne kadar yaşamaya değer? Neden hiç kimse sana “Nasıl bir hayat yaşamak istersin?” diye sormuyor ve bu konuda fikirlerini almıyor. Yaşama hakkıyla değil de yaşama vazifesiyle geldiğin için olabilir mi? Hâlâ kendin olarak bir fikrin yok değil mi? Varsın, düşünüyorsun, ıstırap çekiyorsun ama ne yapman gerektiği ve dünyaya nasıl tesir edeceğin konusunda hiçbir fikrin yok değil mi? Çünkü sana bunu kimse sormadı ve sormayacak. Çünkü sen, bu düzen yaşasın diye bir şekilde ikna edilmiş insansın ve başka bir şeye inanmış bir insan olmanı asla istemeyecekler. Aç olsan da tok olsan da onların istediği hayatı yaşayacaksın ve er ya da geç anlayacaksın yaşamının bir hak olmadığını, bunun tamamen palavradan ibaret olduğunu. Yaşamak, bir hak değil görevdir. Dağların dahi yüklenmekten kaçtığı bu görevi üstlenmiş olarak; nefsimizi bilmek, nefsimizi bilmek için de âlemi bilmek zorundayız. İçerisinde bulunduğumuz bu krizi de doğruya tahvil ederek meseleyi meselenin istediği boyutta ele almalıyız; yoksa ortada halledilmesi gereken mesele de kalmaz. Özellikle gençlerimizin şu dönemde popülizm etkisiyle konuyu kara mizah komedi seviyelerinde değil de çözüm odaklı idealist bir anlayışla karşılaması gerekiyor. “Hayatın realitesi ıstıraptır”, hikmetinden nasiplenmeye bakmamız lazım. Millet olarak maalesef aç kalmadığımız bir saniye bile düşünmeye ihtiyaç duymuyoruz. İnsan her daim olamamak ve ölememek arasında çırpınırken, fikri gökyüzünü deler ve yıldızları döker kurtuluş semalarından... Oysa “insanın meselesi karnı doyunca başlar.”

Aklımızı başımızda tutan şey, her defasında ona karşı aldığımız ve sonu gelmeyecek olan galibiyetlerdir. Bir ihtilalci ruha, şu sıkışmış trafikte seyreden lüks otomobil ve toplu taşımaldaki insanların aşırı normal görüntüsü bile anormal bir hastalık hâli gibi gelir. Böyle yaşanmaz ki, böyle ölünmez de...

“Sadece ayaklanma, sadece kabul lenmeden hiç de iyi değildir.” (Salih Mirzabeyoğlu – Marifetname)



FİDDE BAŞKANI MUHAMMED MİŞNİŞ: BAŞKENTİMİZ KUDÜS'TÜR FİLİSTİN YAKINDA ÖZGÜR KALACAK!

Son bir haftadır, Filistin'den her gün şehid haberleri alıyoruz. Orada artan bir gerilim var. Filistin'de neler oluyor?

İşgal altındaki Filistin'de neredeyse her gün bir şehid var. Direniş devam ediyor, devam ettiği için de birçok yerde çatışma yaşanıyor. Şehid veriyoruz, Filistin direnişi devam ediyor; direniş zaferle neticelenene kadar son bulmayacak. Filistin özgürdür, özgür olacak.

Peki dün (12 Aralık Pazar) Lübnan'da Hamas mensuplarının silahlı saldırıya uğradığına dair haberlerin aslı nedir? Orada kaç şehid var?

Şöyle oldu; bir şehidimiz vardı, taziye ve cenaze töreni düzenleniyordu. Müslümanlar yürüyüş düzenliyordu, protesto değil, dikkat çekeyim buraya. Bildiğimiz yürüyüş, şehid tabutta taşınıyor idi. Yoldan geçerken El Fetih hareketine mensup bir görevli, Müslümanlara ateş açtı. Yani Hamas'tan bir şehidin cenazesi taşınırken saldırı yaptı. Dört şehid var. Bir de daha önce şehid olan Hamaslı... Sonra saldırıyı yapan şahıs teslim oldu; insanlar çok üzüldü. Herkes üzüldü. Bu saldırıyı yapan bir Filistinli...

El Fetih mensubu bir Filistinli, Filistin mücadelesini sürdüren Hamas'a ateş açtı, öyle mi?

Öyle... Maalesef. Ateş açtı, dört kişi oracıkta şehid düştü. Şimdi de olayın içyüzünün aydınlanması için bir sorgulama gerekli. Hamas bir açıklama yaptı; "Bu olayın aslı astarı belli olmadan fazla konuşulmasın. Sorgulama şart!" dedi. Sadece Hamas değil, diğer direnişçi cepheler de açıklama yaptı. Olaya tanıklık eden herkes sorgulanacak. Saldırıyı yapan bir kişi; ama başka şeyler de var. Saldırıyı yapanı sorguya aldılar. Bekliyoruz. Çok kötü bir olay... İsrail'e karşı birlikte direniyorken, böyle bir şeyin yaşanması üzücü. Bir Filistinli, nasıl Filistin'e silah doğrultuyor. Çok kötü.

Belki de Filistin direnişini içerdiren zedelemek için plânlı yapılan bir saldırıdır. Dikkat dağıtmak, direniş bölmeğe yeltenmek...

Şimdi bilmiyoruz, sorgulama yapacağız, işin rengi bilinecek. Bu insana kim emir verdi yahut verdi

Filistin devleti, maalesef yok... İşgal altında... Zaten devlet statüsünde de değil. Hala tam bir devlet değil! Batı Şeria'da direniş var, İsrail askerleri sürekli gidip oradaki Müslümanları tutukluyor. Filistin'de devlet olsa bu olur mu? Bazı ülkelerde büyükelçileri var ama tam devlet statüsünde değil. Bir kere askeri yok... Mahmud Abbas bile İsrail'den izin alıyor bir şey yapacağı zaman.

mi? Bu şahıs niçin Filistinlilere saldırdı, sebebi neydi? Hepsini gün yüzüne çıkar inşallah. Saldırıdan bir gün önce de, şehid merasiminde bir araya gelen direnişçi cepheler bir toplantı yaptı. Tüm direniş hareketleri katıldı cenaze merasimine. Neden El Fetih merkezinden ateş açıldı? Ya da El Fetih'in bunda bir parmağı var mı? Saldırı yalnız başına alınan bir karar mı yapıldı? Bu sorulara cevap bekliyoruz. Hamas da sorgudan çıkacak cevapları açıklayacak. "Neticeler sonrasında bir karar verilecek." dediler. Lübnan'daki direniş hareketleri de hemfikir oldu.

El Fetih'ten bahsedebilir misiniz? Tarihi misyonu ve şimdiki ahvalleri nedir?

El Fetih direniş hareketi sivil bir grup değil, askerlerden oluşuyor... El Fetih eskiden çok iyiydi. 1964'te mücadeleye başladılar, Oslo Anlaşması'na kadar (1993) çok aktiftiler. Şimdi ise siyasi partiler. Şu anki Filistin hükümeti El Fetih'tir; yani Mahmud Abbas El Fetih mensubu.

Mahmud Abbas demişken, Filistin devleti iki hafta önce Noel'de



kutlama yaptı. Beytullahim'de koca bir "Noel ağacı" dikip, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudular. Filistinlilerin gözünden Mahmud Abbas'ın durumunu değerlendirebilir misiniz?

Filistin devleti, maalesef yok... İşgal altında... Zaten devlet statüsünde de değil. Hala tam bir devlet değil! Batı Şeria'da direniş var, İsrail askerleri sürekli gidip oradaki Müslümanları tutukluyor. Filistin'de devlet olsa bu olur mu? Bazı ülkelerde büyükelçileri var ama tam devlet statüsünde değil. Bir kere askeri yok... Mahmud Abbas bile İsrail'den izin alıyor bir şey yapacağı zaman. Büyük bir direnişin arefesindeyiz, bana öyle geliyor. Hamas, "Özgürlüğe kadar direniş devam edecek. Özgür olunca da hükümetimizi kuracağız." diyor. Mahmud Abbas da bu yandan, "Hayır biz hükümetimizi şu an kuruyoruz. Direniş kesilecek, bitti, gerek de yok." diyor. E sürekli şehid veriyoruz. Direniş nasıl devam etmiyor?

Mahmud Abbas'ın Filistin direnişinin önünde engel olduğunu söyleyebilir miyiz?

Mahmud Abbas, direniş istemiyor. "Direnişin faydası yok." diyor... Filistinli direnişçiler de, "Herkes esaret altında, işgal ediliyoruz, direniş devam edecek." diyor. Mahmud Abbas, "Sivil direniş istiyoruz, silahla olmuyor." diyor.

Fakat her gün Filistinli Müslümanlar şehid ediliyor, gözaltına alınıyorlar. İsrail askerleri ateş edecek, Filistinliler de öylece duracak mı?

Maalesef Mahmud Abbas askeri direniş istemiyor. Silahsız mücadele etmek istiyor, nasıl olursa. Sadece taşla mı?.. Filistinliler, "Biz şehadet istiyoruz! Seninle alâkalı değil, direniş sürecek!" diyor. Filistin'de seçim yapılacaktı, takip etmişsinizdir. İptal edildi.

Mahmud Abbas tekrar seçilemeyeceği için mi iptal edildi?

Evet. Mahmud Abbas, "şimdi seçime imkân yok" deyip iptal ettirdi. Durumun müsait olmadığını öne sürdü. Seçim olursa Abbas yolcu!

Filistin halkının Abbas'a desteği bir hayli azaldı öyleyse...

Çok azaldı. Hiç kimse istemiyor neredeyse. Tüm Filistin halkı Mahmud Abbas'ın ne olduğunu anladı.

Filistinli tutsakların durumu nedir? Hamas İsrail askerlerinin bazılarını bırakıp, tutsak pazarlığı yaptı. Kaç Filistinli mahpusta?

Yaklaşık dört bin Müslüman İsrail hapisanelerinde... Eski esirler de var. Yaklaşık dokuz senedir içeride bulunan insanlar var... İçeriden mesaj veriyorlar; "Dik duruyoruz, siz de sağlam durun, direniş durmasın!" diyorlar... Dayanmaya çalışıyorlar.

Allah yardımcıları olsun.

İnşallah, Allah sizden de razı olsun, bu meseleye eğiliyorsunuz. Filistin'de Kudüs Kılıcı diye son bir savaşa gidiliyor. Bu savaşla beraber adım adım özgürlüğe yaklaşacağız. Birkaç seneye çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız inşallah...

Amin. Son sorumuz; Türkiye'nin Filistin'e desteği hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye, Filistin halkı için sesini yükseltmekten geri durmuyor. Hamdolsun... Birleşmiş Milletler'de ve diğer platformlarda Filistin davasını öne çıkarıp; "Filistin'in toprakları geri verilmeli!" diyor. Yedi milyon Filistinli yurtdışında... Geri de dönemiyorlar, İsrail izin vermiyor! İsrail yasakladı... Türkiye de sürekli Filistin'in haklı mücadelesini savunuyor.

Son sözünüzü alalım.

Bizim başkentimiz Kudüs'tür; Filistin özgür kalacak!

İnşallah, sağ olun... Çok teşekkürler.

İSLÂM DÜNYASINDAN ÂLİMLER SESLENDİ: AFGANİSTAN'A YARDIM EDİLMELİ



İslâm dünyasının dört bir yanında faaliyet gösteren birçok âlimler birliği, Afganistan'a yardım edilmesinin Müslümanlar için bir yükümlülük olduğuna dair açıklama yaptı.

Dünyadaki birçok âlimliği çatısı altında barındıran "Munteda'l Ulema" tarafından yapılan açıklamada, "Afgan halkına yardım edilmesi ve destek olunması gerektiğine" vurgu yapıldı.

Mepanews'te yer alan habere göre âlimler, Müslümanların birbirlerine yardım etmesinin İslami bir yükümlülük olduğuna atıf yaptı. Açıklamada "Afgan halkının büyük zulümlere maruz kaldığı, bu zulümlerin Afganlara, dinlerine ve bağımsızlıklarına olan bağlılıkları sebebiyle uygulandığı" kaydedildi.

Afganistan'ın evvela İngiliz İmparatorluğu, ardından Sovyetler Birliği ve son olarak da ABD'nin işgaline direndiği hatırlatıldı.

Afganistan'a ait parasal fonların da ABD tarafından dondurulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Afganlara destek olmanın İslam ümmeti üzerine bir vazife olduğu" ifade edildi.

Açıklamada imzacıların, Afganistan'a yardım edilmesine dair altı konuda mutabık kaldığı ifade edilirken, bu konular şu şekilde sıralandı:

İnsani yardım kuruluşlarının bölgede yardım yapması

Zengin kişilerin ve iş adamlarının bölgeye hususene yardımlarda bulunması

İslami bankalar, şirketler ve iş adamlarının bölgeye yatırım yapması

Afganistan'a yönelik siyasi, diplomatik ve iktisadi baskıların

kaldırılması için girişimlerde bulunulması

Hukukçuların, aydınların, siyasetçilerin, araştırma merkezlerinin ve medya organlarının, Afganistan'a yönelik ABD, Fransa ve İran gibi devletlerin baskılarını ortaya çıkarmak üzere çalışmalarında bulunması

Her Müslümanın nasihat, maddi ve aynı yardım yoluyla Afgan halkına yardım etmesi

Açıklamaya imza atan âlimler birliği aşağıdadır:

- 1- Rabıta Ulema el Muslimin
- 2- Rabıta Ulema Ehl-i Sünnet
- 3- Irak Müslüman Alimler Heyeti

Heyeti

- 4- Yemen Ulema Heyeti
- 5- Munteda'l Ulema
- 6- Filistin Alimler Birliği

- 7- Gazze Şeridi
- 7- Filistin Ulema Heyeti
- 8- Alimler ve Medreseler Birliği

- 8- Alimler ve Medreseler Birliği
- 9- Türkiye

- 9- Eritre Alimler Birliği
- 10- Umud Elçileri-Fildişi Sahili

- 10- Umud Elçileri-Fildişi Sahili
- 11- Daru'l İfta-Libya

- 11- Daru'l İfta-Libya
- 12- Libya Ulema Heyeti

- 12- Libya Ulema Heyeti
- 13- Sudan Alimler, İmamlar ve Davetçiler Birliği

- 13- Sudan Alimler, İmamlar ve Davetçiler Birliği
- 14- Lübnan Müslüman Alimler Heyeti

- 14- Lübnan Müslüman Alimler Heyeti
- 15- Suriyeli Alimler Birliği

- 15- Suriyeli Alimler Birliği
- 16- Filistin Davetçiler Forumu

- 16- Filistin Davetçiler Forumu
- 17- Uluslararası İnsani İnşaa Derneği

- 17- Uluslararası İnsani İnşaa Derneği
- 18- Irak İmamlar, Hatipler ve Davetçiler Birliği

- 18- Irak İmamlar, Hatipler ve Davetçiler Birliği
- 19- Irak Ehl-i Sünnet vel Cemaat Birliği

- 19- Irak Ehl-i Sünnet vel Cemaat Birliği
- 20- Arap Mağribi Alimler Birliği

- 20- Arap Mağribi Alimler Birliği
- 21- Daru'l İfta Şeriat Araştırmaları ve Çalışmaları Konseyi-Libya

- 21- Daru'l İfta Şeriat Araştırmaları ve Çalışmaları Konseyi-Libya

IRAK: ABD MUHARİP GÜÇLERİ ÜLKEDEN ÇEKİLDİ!



Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre Irak Ulusal Güvenlik

Müsteşarı Kasım Araci, "Koalisyon güçleriyle son müzakerelerimizi tamamladık.

Koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevi sona erdi ve çekildiler." ifadelerini kullandı.

YAHUDİLER, FİLİSTİNLİLERİN ZEYTİN AĞAÇLARINI KESİYOR

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daggas, istilacı Yahudilerin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Deyr Şeref köyü kırsalında zeytin ağaçlarına zarar verdiği belirtildi. Daggas, istilacı Yahudiler köyün yakınındaki Shavei Shomron yerleşim birimi sakini olduklarını ve 600 zeytin ağacını

kestiklerini aktardı. İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden işgalciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor. Yahudiler, buna ilaveten özellikle hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor. Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 binden fazla zeytin ağacı tahrip edildi.

ZAFER KARATAY: PUTİN YENİ BİR KAHRAMANLIK PEŞİNDE!

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz yavaş yavaş savaşa evriliyor diyebilir miyiz?

İlk önce şunu söyleyelim, normal şartlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş riskini göze alabileceğini zannetmiyorum. Ama neticede bu Putin... Ülkesi içerisindeki popülaritesini çok kaybetti. Popülaritesi Kırım işgalinden sonra en düşük seviyede. Yaptırımlar sebebiyle de ekonomileri çok iyi değil, Rusya'nın içinde birtakım problemler var. Sıkıntılar büyük. Putin'in yeni bir kahramanlığa ihtiyacı var. Bu kahramanlığı yapmak için savaş riskini göze alabilir mi? Alabilir, ömrünün son demleri... Ne kadar daha yaşayabilir belli değil... Yalnız bu ihtimali çok yüksek değerlendirmiyorum.

Peki bu kadar yığınağı yapmasının sebebi ne?

Bu yığınağı yaparak, kuyruğu dik tutuyor. Hem ülke içerisine iyi bir imaj vermeye çalışıyor hem de dışarı. İçeride Rus medyası yoğun bir şekilde propaganda yapıyor. Ukrayna üzerinden Rusya meydan okuyor. Bir de Ukrayna'yı ön plânda tutarak Batı'nın başka konularda taviz vermesini istiyor, taviz koparmaya çalışıyor Putin. Biliyorsunuz, en son Almanya ile Kuzey Akım Projesi'ni yaptılar. ABD çok bastırmasına rağmen projeyi geliştirdiler. Şu an Kuzey Akım Projesi'nin son mutabakatı sağlanmadı. Askıda duruyor. Rusya'nın en önemli gelirlerinden biri, enerji yollarından kazandıkları; en önemli gelir kaynağının riskli bir şekilde durması Putin'in ekonomisi için hiç iyi değil. Rusya ekonomik sıkıntılara ne kadar daha dayanabilir?.. Ukrayna'daki krizi tırmandırıp, çeşitli bahaneler ile Batı'dan taviz almak isteyebilir Putin.

ABD'nin tavrını nasıl yorumluyorsunuz? Sanki Ukrayna'yı desteklerken, biraz da yalnız bırakıyor muş gibi bir tavır takınıyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra, birliğin lokomotifleri olarak Fransa ve Almanya kaldı. Almanya ve Fransa da Rusya yanlısı bir tutum izliyor. Evet ambargolar var, bir taraftan Rusya'ya gözdağı veriyorlar, uyardıya devam ediyorlar; ama alttan alta da Putin ile ilişkileri değiştirip, enerji başta

Bu yığınağı yaparak, kuyruğu dik gösteriyor. Hem ülke içerisine iyi bir imaj vermeye çalışıyor hem de dışarı. İçeride Rus medyası yoğun bir şekilde propaganda yapıyor. Ukrayna üzerinden Rusya meydan okuyor. Bir de Ukrayna'yı ön plânda tutarak Batı'nın başka konularda taviz vermesini istiyor, taviz koparmaya çalışıyor Putin.

olmak üzere kendi ekonomik faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yumuşatmayı amaçlıyorlar Rusya'ya. Ukrayna krizi çerçevesinde Misk dörtlüsü adı altında burada gevezelik yapıyorlar. Fransa-Almanya bir tarafta, diğer tarafta Ukrayna-Rusya. Aynı Kıbrıs'ta, Karabağ'da olduğu gibi yıllarca konuşulacak. Buralarda oyalanacaklar, zaman içerisinde Kırım meselesi, Doğu Ukrayna meselesi gündemden düşecek, bir şekilde herkes kanıksayacaktı; bunu istiyorlardı. Bu istedikleri gibi gelişmedi. Ondan dolayı da Putin bütün bu zaafı çok çok iyi kullanıyor. Batı'nın karar verme mekanizması yavaş, Putin buradan istifade ediyor. Batı'nın maşalarıyla problem çözme çabaları karşısında yılmıyor Putin. Akıllıca oynuyor. Bir başka şey, ABD, Donald Trump ve Joe Biden'ın zafiyetlerini biliyor. Amerika kendi dertleriyle de meşgul. Biliyorsunuz, ABD'nin birinci önceliği Çin. ABD, Rusya'yı Avrupa'da stabil bir duruma bağlayıp, Çin'e yönelmek istiyor. Çin'i Rusya'dan daha büyük bir rakip olarak görüyor. Putin de biliyor bunları. "Ne kadar çok taviz koparırsam kârdır." diyerek akıllıca hareket ediyor.



Putin, Ukrayna'ya girerse Batı'dan pek ses gelmeyeceğinin de farkında değil mi?

Çabuk bir karar mekanizmaları yok, bu nereye kadar gidecek? Putin, biliyorsunuz ilk agresif politikasını 2008'de Gürcistan'a saldırı ile başlattı. O zaman Gürcistan isyan etti. 2014'te Kırım işgal edildiğinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Miheil Saakaşvili, CNN International'de aynen şöyle söyledi: "Siz bu adamı (Putin) cezalandırmazsanız, bu işin sonu yok! Yarın başka yerleri de isteyecek, 2008'de Gürcistan'ı işgal ettiğinde birçok söz verdiniz. Sadece söz verdiğinizle kaldınız, böyle olmamalıydı!" 2014'ten sonraki süreçte ABD'nin Kırım'a ne kadar yardım ettiği tartışılır. Putin bunları bildiği için, "ne yaparsam kârdır" diyor. Gözden kaçan bir şey var, Ukrayna, Rusya yanlılarının çoğunluklu olduğu ülkeydi. Ama oradaki halkın isteği, refah içerisinde yaşamaktı. Bu isteğin Avrupa tarafından karşılanacağına inanıyorlardı. Çünkü bunlar, Avrupa'yı biliyorlar. Sovyetler Birliği yok. Tatlının, elmanın lezzetine varmış insanlar. Ama Kırım işgaliyle beraber, Ukrayna belki de kendi tarihinde ilk defa milli kimliğini buldu. Burada da Rus karşıtlığı, Putin karşıtlığı son derece güçlendi. 2014'te Kırım işgal edildiğindeki Ukrayna halkı yok artık. Aradan zaman geçti. Mesela, Karabağ zaferinin yahut Türkiye SİHA'larının Suriye-Libya'da, Rus destekli Wagner gibi güçlere karşı elde ettiği zaferlere en çok sevinenler Ukraynalılar. Türk cumhuriyetlerinden daha fazla Ukrayna sevindi Türkiye'nin zaferlerine. Ruslar, Kırım'ı işgal ettiğinde

en yakın "kardeşlerini" kaybettiler. Unutmamak gerekir ki, 1980'lerde dünyanın süper güçlerinden biri Sovyetler Birliği'ydı. Evet, Sovyetler dağıldı. Putin, "eski Sovyetler'i tesis edeceğim" demişti. Silahlanma, KGB yönetim elemanlarıyla ülkeyi baskı altına almak istedi. Ama halkta ekonomik olarak büyük sıkıntılar mevcut. Böyle bir şeyde, Putin Dimyat'a pirince giderken, eldeki bulgurdan da olabilir. Ekonomik çöküş olabilir. Biliyorsunuz, Çarlık Rusya'sı, I. Dünya Savaşı'nın ağır ekonomik sebepleri dolayısıyla çöktü. İsyanlar başladı. Sovyetler Birliği de uzaya gitti, silahlandı; ama halka bir şey vermedi. Temel ihtiyaçlar karşılandı belli düzeyde; ama dünyanın gerisinde kaldılar, özellikle refah alanında. Biz yakından izledik Sovyetler dağıldıktan sonra ülkelerin hâlini. Aynı durum Putin Rusya'sı için de geçerli. Rusya'yı da sadece Rusya olarak değil, "Rusya Federasyonu" olarak düşünmeyi ihmal etmeyelim. Geçen gün TV'de yayınlanan bir programda, belgesel yönetmeni Aleksandr Sokurov, "Kafkasya'da Çeçenler ayrılmak istiyorsa, bırakalım gitsin." dedi. Putin de kızdı, "İki bin tane ihtilafı bölge var, Yugoslavya'ya mı dönelim!" dedi. Rusya'da gidişat, hiç de öyle görüldüğü gibi değil.

İçeride problem varken, dışarıdaki bir harekât, içeriye tahkim etmek açısından işe yarar bir hamle değil mi?

Evet. Yeni bir kahramanlığa ihtiyacı var. 2014'te Kırım'ı işgal ederek bir kahramanlık yaptı. Putin'in popülaritesi yüzde 80-90'lara çıktı. Şimdi yüzde 40'ların altında halktan



aldığı destek. Halk desteği azaldı. İki-üç ayın kamuoyu yoklamaları henüz gelmedi, belki destek daha da azalmıştır. Putin de bunun farkında. Dikkat ederseniz, uzun zamandır halkın içerisine de çıkmıyor. Çoğu şeyi video-konferans ile hallediyor. Yanında da en çok Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu var. Tüm silahlı güçleri elinde tutan adam. Putin, artık bir saray darbesinden mi korkuyor bilemiyorum. Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu yanında tutuyor hep. Belki de bir veliht olarak görüyordur onu. Güçlü, totaliter bir lider bırakmak istiyor olabilir. Şoygu'yu ön plâna çıkarmaya çalışıyor olabilir. Böylece kendi güvenliğini de sağlamak için çabalamış oluyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Türkiye'de maalesef belli bir kesim, hep Rus perspektifinden hâdiseleri değerlendiriyorlar. Koca koca, uluslararası ilişkiler araştırmacıları, emekli generaller, "NATO'dan oldu, NATO genişledi" diyor. Peki NATO genişlerken, eski Sovyet mensubu cumhuriyetler Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya koşa koşa neden NATO'ya gidiyor? NATO mu genişledi, yoksa onlar NATO'yu mu davet etti?.. Bugün Gürcistan ya da Ukrayna neden NATO'ya girmek istiyor? ABD'nin kara kaşı, kara gözü için mi NATO'ya girmek istiyorlar?..

Rus korkusundan değil mi?..

Elbette. Rusların korkusundan... Kaç yüzyıldan beri Rus hâkimiyeti altında kaldılar, neyin ne olduğunu onlar iyi biliyor. NATO genişlesin diye koşmuyorlar. NATO, bu doğu bloğu ülkelerini işgal mi etti? Rusya'nın Kırım'a yaptığını mı yaptılar? Ya da Suriye'de üs kurması gibi mi oldu? İnsanları bombalayarak, sivil-

leri bombalayıp, dehşet saçarak mı buralarda genişledi NATO?.. Hayır. ABD, maalesef Müslüman coğrafyada, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da bunları yaptı. Ama Avrupa ülkelerinin hiçbirinde NATO ülkeleri işgal falan yapmadı. Yukarıda saydığımız ülkeler referandum yapıp, NATO'ya girmeye dair karar aldılar ve girdiler. Durduk yere, NATO'yu sevdiklerinden falan girmediler. Hepsisi Rus korkusundan, tekrar Putin'in hâkimiyetine girme endişesinden kaynaklı olarak NATO'yu seçtiler. Bu perspektif çok rahatsız edici bir şey. Mesela bir emekli general, amiral, diyor ki; "Kırım'ın işgali, Türkiye'nin milli menfaatindedir!" Bu kadar dar görüşlü, Putin merkezli bir bakış açısı olabilir mi? Kırım'ın Karadeniz için ne kadar stratejik olduğundan bihaberler. Oradaki Tatarlar, Müslümanlar açısından söylemiyorum bunları. Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un Karadeniz ile alakalı söylediği şeye bakınız: "Bundan sonra Karadeniz'in efendisi biziz, Türkler değil." Kırım'ın işgalinden sonra söyledi bu sözleri. Ve oraya bir sürü silah getirdiler... Sonra şöyle konuştu: "Biz İstanbul'da uçan kuşu bile görebiliyoruz. İstanbul'da bizden habersiz kuş bile uçamaz." Tüm gazetelerde vardı bu! Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov söylüyor bunu!.. Görmezden gelinir mi bunlar? Hala Rusçuluk yapan insanların olması, beni dehşete düşürüyor.

Ya Rusçu ya Amerikancı...

Aynen öyle. Bu ülkede yaşayıp da, bu toprakların menfaatlerini nasıl düşünmezler, şaşırıyorum!

Teşekkür ederiz vakit ayırdınız.

Kolay gelsin.

BİDEN: PUTİN, UKRAYNA'YI İŞGAL EDERSE KORKUNÇ BEDEL ÖDER!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde korkunç bir bedel ödeyeceğini ve yıkıcı ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söylemiş!

Biden gazetecilere verdiği demeçte, olası bir Rus işgali durumunda Amerikan kara muharebe birliklerini Ukrayna'ya gönderme olasılığının 'kesinlikle masada olmadığını' da söyledi.

Bununla birlikte ABD ve NATO'nun, savunmalarını güçlendirmek için ittifakın doğu kanadındaki ülkelere daha fazla kuvvet göndermesi gerektiğinin altını çizdi.

Ülkesini vuran, en az 100 kişinin hayatını kaybettiği kasırgalarla ilgili açıklamasının ardından Rusya-Ukrayna meselesine değinen Biden, "Başkan Putin'e, Ukrayna'ya doğru harekete geçerse, (Ukrayna'yı işgal) bunun ülkesinin ekonomisi için yıkıcı ama gerçekten yıkıcı sonuçlarının olacağını çok açık bir şekilde dile getirdim." dedi.

Geçen hafta Putin'le iki saatlik bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Biden, Rusya liderine, Ukrayna'ya yönelik bir hareket olması halinde Rusya'nın dünyadaki konumunun 'önemli ölçüde değişeceğini' de net bir biçimde söylediğini aktardı.

ZELENSKIY: RUSYA, ABD'YE UKRAYNA GERGINLİĞİNİ TIRMANDIRMAYACAĞINI TEMİN ETTİ

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, "Rusya'nın, bağımsız ülkemizin topraklarına karşı gerginliği tırmandırmaya devam etmeyeceğini ABD ve tüm dünyaya temin ettiği mesajını aldım." dedi. Zelenskiy, bir röportajda, Biden

ile dünkü telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Görüşmeye ilişkin Zelenskiy, "ABD Başkanından, Rusya'nın, bağımsız ülkemizin topraklarına karşı gerginliği tırmandırmaya devam etmeyeceğini ABD ve tüm dünyaya temin ettiği mesajını aldım." ifadesini kullandı.



DSÖ: DÜNYADAKİ VAKALARIN YÜZDE 65'İ AVRUPA'DA!

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 65'inin Avrupa bölgesinden rapor edildiğini belirterek, "Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında ve büyük çoğunluğu delta (varyantı)." dedi.

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Rusya, Ukrayna ve Polonya başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde son haftalarda tırmanışa

geçen Kovid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin açıklama yaptı.

Salgının merkezinin hala Avrupa olduğuna işaret eden Harris, dünya genelindeki Kovid-19 vakalarının yüzde 65'inin Avrupa'dan geldiğini belirtti.

Harris, "Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında ve büyük çoğunluğu delta (varyantı). Uzun zamandır dediğimiz, halk sağlığı ve sosyal önlemleri güçlendirin, aşılarınızı hızlandırın." dedi.

HALK İKTİSAD MUHA SERVETLERİNE SE

Devletin ve cemiyetin sırtından elde ettiği gelirle servetlerine servet katan, memleketimizde kazandıklarını dışarı kaçıran, ekonomik operasyonlar çeken, piyasada spekülasyonlar yapıp iktisadî dengeyi bozan ve siyaseti de yönlendiren bu kan emiciler yerinde durduğu müddetçe ekonomik krizler son bulmayacak, halkın omuzlarındaki yük hafiflemeyecektir.

İktisadî verilerin iyi olduğu dönemlerde dahi Türkiye'de gelir dağılımı adaleti bir türlü sağlanamadı. Memleketteki bir takım kan emiciler halkın üzerinden kazanmaya devam etti. Türkiye'de idareciler, memleketin iktisadî problemlerini çözmek ve toplumu refaha eriştirerek Türkiye'yi global bir güç hâline getirmek iddiasında samimiyseler, her şeyden evvel memleketin kanını emenleri tasfiye etmelidir. Şimdi Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşanır ve halk büyük sıkıntılar çekerken başta Koç grubuna ait kurumlar olmak üzere, bazı şirketler ve bankalar "olağanüstü" kârlar açıklamaya devam ediyor. Bunlar vaziyet ne olursa olsun, her halükârda malı hamduyla götürüyor. Devletin ve cemiyetin sırtından elde ettiği gelirle servetlerine servet katan, memleketimizde kazandıklarını dışarı kaçıran, ekonomik operasyonlar çeken, piyasada spekülasyonlar yapıp iktisadî dengeyi bozan ve siyaseti de yönlendiren bu kan emiciler yerinde durduğu müddetçe ekonomik krizler son bulmayacak, halkın omuzlarındaki yük hafiflemeyecektir. Bu hafta, bazı holdinglerin onlara bağlı yahut bağımsız bankaların 2021'in üçüncü çeyreğinde açıklanan kârlarını sizler için derledik!



KOÇ HOLDİNG



Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında yıllık %78 büyümeyle 4 milyar 106 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam ortalama piyasa beklentisi olan 3 milyar 343 milyon TL'nin üzerinde. Koç Holding solo bilançosunda 397 milyon dolar net nakit pozisyonu var. Bu rakam 2020 yılı sonunda 375 milyon dolar idi. Koç Holding 2021 kombine cirosu yıllık %57 büyümeyle 142,0 milyar TL olarak gerçekleşti. Enerji yıllık %92 büyümeyle 64,2 milyar TL, otomotiv yıllık %23 büyümeyle 33,3 milyar TL, dayanıklı tüketim yıllık %46 büyümeyle 20,4 milyar TL ve finans yıllık %55 büyümeyle 18,0 milyar TL ve diğer yıllık %41 büyümeyle 6,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Kombine faaliyet kârı yıllık %65 büyümeyle 13 milyar TL olarak gerçekleşti. Enerji bölümünde Tüpraş'taki stok değer artışı ve normal seviyelere yükselen kapasite kullanım oranı ile yıllık %367 büyümeyle 3 milyar 355 milyon TL, otomotiv büyüme yıllık %30 ile 3 milyar 870 milyon TL, finans bölümü yıllık %102 büyümeyle 4 milyar 248 milyon TL kâra ulaştı.

YAPI KREDİ

Koçların bankası Yapı Kredi, yılın 9 aylık döneminde 6,9 milyar TL net kar elde etti. Yapı Kredi, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.



HAREBESİ VERİRKEN SERVET KATANLAR

SABANCI HOLDİNG

Sabancı Holding, tek seferlik gelirler hariç tutulduğunda 5 milyar 773 milyon TL seviyesinde net kâr gerçekleştirdi. Aynı dönemde konsolide net satışlarını ise yüzde 38 artırarak 58 milyar 971 milyon TL'ye yükseltti.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, mevcut işlerde dijital dönüşüme önem verdiklerini belirterek, son yıllarda hayata geçirdikleri teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde, pandeminin tüm kısıtlarına rağmen güçlü büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi.



GARANTİ BANKASI

Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası olan ve İspanya Merkezli BBVA'ya satılan Garanti, üçüncü çeyrekte 3,65 milyar TL net kâr açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın 9 ayında net karı, 9 milyar 71 milyon 591 bin TL, aktif büyüklüğü 630 milyar 848 milyon 420 bin TL oldu.



AKBANK

Sabancılara ait olan Akbank, bu yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar TL net kar yazdı. Banka yılın ilk 9 aylık döneminde 7 milyar 344 milyon TL konsolide net kar elde etti. Toplam mevduatları 350 milyar TL'ye, aktifleri ise 590 milyar TL'ye ulaştı.



İŞ BANKASI

Hisselerinin yüzde 28'i CHP'ye ait olan Türkiye İş Bankası, Eylül 2021 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2020 yılsonuna göre %17,9 oranında artışla 700,2 milyar TL'ye yükselterek "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti. İş Bankası, yılın ilk dokuz ayında 7 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti. Bankanın özkaynak büyüklüğü 74,8 milyar TL düzeyine yükselirken, sermaye yeterliliği oranı Eylül 2021 itibarıyla %17,2 seviyesinde oluştu.



Güney Amerika'da Parlayan Hilâl: Surinam

Mustafa Kökmen

21. yüzyılın ilk çeyreği biterken, Batı ülkeleri başta olmak üzere gayrimüslim halkın yaşadığı ülkelerde İslâmî yükseliş sürüyor. Bu devletlerden biri de yüzyıllar boyunca emperyalist şer odakları tarafından sömürülen Surinam devletidir.

Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan ve adı dahi memleketimizdeki birçok kişi tarafından bilinmeyen Surinam, kıtanın en küçük yüzölçümüne sahip ülkesidir. Surinam topraklarının bilinen ilk yerleşimcileri Arawak ve Karib başta olmak üzere binlerce yıl önce bölgeye gelen Kızılderili kabileleridir. Ancak Surinam tarihine ilişkin bilgiler daha çok 16. yüzyıl başlarında Avrupalı sömürge kuvvetleri tarafından işgal edilmesiyle başlamaktadır. Bu kapsamda bölgeye ilk gelenler İspanyollar olmuş ve yüzyılın sonlarına doğru bölgeyi hakimiyetleri altına almışlardır. Akabinde ise 17. yüzyılın başlarından itibaren Hollanda ve İngiltere Surinam'ı ele geçirmek için büyük çaba harcamıştır. 1667 yılında Hollanda ile İngiltere arasında yapılan antlaşma ile Surinam Hollanda'nın hâkimiyetine bırakılmıştır. Surinam bu tarihten itibaren üç asır boyunca Hollanda sömürgesi olarak kalmıştır. Sömürge yönetimi boyunca özellikle kahve ve şeker kamışı üretimi için kullanılan Surinam, Hollanda'nın zenginleşme sürecinin önemli bölgelerinden biri olmuş, Hollanda daha çok Afrika ve Asya kıtalarındaki sömürgeleri sayesinde yükselişe geçmişse de Surinam'a farklı bir ehemmiyet atfetmiştir. Bugün Hollanda'nın çeşitli spor branşlarındaki milli takımlarında Surinam asıllı devşirilmiş Müslümanlara rastlanmaktadır. Hollanda, Surinam'da yalnızca ticari amaçla kalmamıştır.

19. yüzyıl ortalarına kadar Afrika'dan, 1860'lardan itibaren yoğun olarak Hint altkıtası ve Endonezya'dan getirilen köle ve zorunlu işçiler, Surinam topraklarındaki köle plantasyonlarında çalıştırılmış, bu süreçte on binlerce yerli katledilmiştir. Burada, Hollanda'nın Afrika'daki sömürgecilik izlerinden en bilineninin Khoikhoi halkına yönelik katliamları olduğunu da hatırlatalım. Hollanda, 1659, 1673 ve 1674-1677 yılları arasında Khoikhoi kabilesini köleleştirmek için büyük katliamlar yapmıştır. Ateşli silahlar ile Khoikhoi kabilesine saldıran Hollandalılar binlerce Afrikalıyı öldürmüş, evlerine ve arazilerine el koymuş, köle olarak kaçırmış ve bölgedeki doğal



kaynakları sömürmüştür. Surinam 1922 yılında doğrudan Hollanda Krallığı'na bağlı bir denizaşırı eyalet statüsüne, 1954 yılında ise "Hollanda Guyanası" adıyla içişlerinde bağımsız dışişlerinde Hollanda'ya bağlı özerk bir yapıya dönüştürülmüştür. Bağımsızlık sonrası süreçte de ülkedeki ABD ve Hollanda etkisi devam etmiş, ülke uzun yıllar darbeler, siyasi kaoslar ve askerî yönetimlerle karşı karşıya kalmıştır. 1991 yılında meclis kararıyla başkanlığa getirilen Ronald Venetiaan 1996 yılına kadar başkanlık görevini sürdürmüş, 1996 yılındaki seçimlerde Jules Wijdenbosch karşısında kaybetmişse de, 2000 ve 2005 yıllarındaki seçimleri kazanarak iki dönem daha başkanlık görevi yürütmüştür. 2010 yılından bu yana ise devlet başkanlığı koltuğunda Désire Bouterse oturmaktadır. Surinam başkanlık tipi demokrasi ile yönetilmektedir. 2010 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Désire Bouterse, 1980 yılında gerçekleştirilen Çavuşlar Darbesi'nin baş aktörlerinden biri olup, 1980-87 yılları arasında ülkenin askerî yönetim altında olduğu süreçte Ulusal Askeri Konsey Başkanı olarak görev yapmış asker kökenli bir siyasetçidir.

Askerî eğitimini Hollandada almış olan Bouterse, başta Moiwana Katliamı olmak üzere, askerî yönetim boyunca işlenen pek çok katliam ve insan hakları ihlalden sorumlu tutulmaktadır. Hollanda bugün hâlâ Surinam üzerinde çok etkilidir. Devlet yönetimini dahi kontrol etmektedir.

Diğer yandan Türkiye-Surinam ilişkileri ise, Surinam'ın sömürge geçmişi ve Türkiye'nin kıtaya olan uzaklığı gibi etkenler dolayısıyla pek gelişmiş değildir. Ancak son yıllarda ikili ilişkilerde görece bir güçlenme söz konusudur. Özellikle Surinam'ın Güney Amerika kıtasının en yüksek Müslüman nüfus oranına sahip ülkesi olması, Türkiye'nin bu ülkeye olan ilgisini oldukça arttırmaktadır. İki ülke arasındaki ilk üst düzey ziyaret 2018 yılı Eylül ayında gerçekleşmiş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Surinam'ı ziyaretinde mevkidaşı Yıldız Pollack-Beighle ve Surinam Devlet Başkanı Désire Delano Bouterse ile görüşmüştür. Ziyarete karşılıklı vize muafiyetinin yanı sıra kültürel ve diplomatik iş birliği konularında antlaşmalar için mutabakat imzalanmıştır. Bu iş birliği önem teşkil etmektedir. Çünkü Surinam,

Güney Amerika bölgesinde toplam nüfusa oranı bakımından en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkedir. Takriben 600 bin kişilik nüfusunun 120 bine yakını Müslümanlardan oluşmaktadır. Bu Müslüman kitle Sünnîdir.

Surinam'ın İslamiyet'le ilk tanışması, sömürge döneminde Hollanda tarafından bölgeye çalıştırılmak üzere Batı Afrika'dan getirilen köleler vasıtasıyla olmuştur. 17 ve 18. yüzyıllarda Afrika'dan gelen Müslümanlara ilaveten, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Güney Asya'dan ve Endonezya'dan getirilen zorunlu işçilerle ülkedeki Müslümanların nüfusu daha da artmıştır; ki bugün de Surinam'daki Müslümanların büyük bir kısmını Asya kökenli göçmenler oluşturmaktadır.

Latin Amerika'nın genelinde olduğu gibi halkın büyük bir kısmı yoksulluk içinde yaşamaktadır. Karayip bölgesindeki Müslümanlar açısından değerlendirildiğinde, Surinam Müslümanları, Trinidad ve Guyana'daki Müslümanlara göre daha olumsuz şartlara sahiptir. Bu doğrultuda, Türkiye STK ve Kurumları ile Surinam'a iktisadi, siyasi, sosyal, kültürel ve eğitim konularında destek vermektedir. Türkiye'nin Latin Amerika açılımı içerisinde Surinam'ın yeri vardır. 2018 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunu ziyaretleri esnasında belirtmiştir ve gelecek yıllarda Türk Dış Politikasının daha çok ilgileneceği aktörlerden biri olacağı düşünülmektedir.

Güney Amerika kıtasında Guyana ile birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye iki ülkeden biri konumundaki Surinam'da ülkenin dört bir yanına yayılmış 200'den fazla cami ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra İslâmî müfredata göre eğitim veren 6 okul bulunmaktadır. Bunların başlıcaları "İslam Teşkilatı", "Surinam İslam Öğrenci Teşkilatı", "Müslüman Ligi", "Surinam Müslüman Meclisi" ve "Sahabetü'l-İslam"dır. Türkiye, Surinam açılımını şayet arttırır ve Afrika açılımı gibi bir güçlü politika oluşturursa, Latin Amerika bölgesindeki diplomasi trafiğini ve ilişkilerini Surinam özelinde geliştirebilir ve ilerleyebilir. Bu noktada fırsatları değerlendirmek gerekmektedir. Surinam, Latin Amerika'nın jeopolitik öneme sahip devletlerindedir. Makus talihi tersine çevirici ve ezilmişliği giderici politikalarla Türkiye bölgede çok şey kazanabilir.

ABD'DE ENFLASYON 39 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. TÜFE, ekimde ise aylık bazda yüzde 0,9 artmıştı.

En yüksek artışı enerji fiyatları gösterdi.

Ülkede TÜFE, kasımda yıllık baz-

da yüzde 6,8 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyon, ekimde de yıllık bazda yüzde 6,2 artmıştı.

Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar kasımda da tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam etti. Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 3,5 ve yıllık yüzde 33,3 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,5 artarak beklentiler-



le paralel bir seyir izledi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE ekimde, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,6 artmıştı.

Analistler, enflasyonun art arda 9

ay boyunca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini, küresel emtia rallisi, artan talep, ücret baskıları, tedarik zinciri aksamaları ve geçen yıla göre düşük baz etkisinin fiyatları yukarı çekmeye devam ettiğini belirtti.

BREZİLYA'DA ENFLASYON 18 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI



Brezilya'da enflasyon Kasım ayında beklentilerin altında kalmasına rağmen 18 yılın zirvesine tırmandı.

Brezilya'da enflasyon Kasım ayında beklentilerin altında kalmasına rağmen 18 yılın zirvesine tırmandı.

Tüketici fiyatları Kasım'da bir önceki yıla göre yüzde 10,74 artarken Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 10,9'luk bir artış yönündeydi.

Brezilya Merkez Bankası'nın politika yapıcılarının Mart ayından bu yana borçlanma faizini 725 baz puan artırarak büyük ekonomiler arasında en fazla artırım yapan ülke oldu.

Bloomberg'te geçen bir habere göre Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, para politikasında önemli ölçüde sıkılaştırmanın devam etmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Merkez Bankası, enflasyon projeksiyonlarındaki artış ve uzun vadede piyasaya yönelik artan risklere yönelik öngörüsünün de altını çizdi.

ÇİP KRİZİ: VOLKSWAGEN'İN ÜRETİMİ YÜZDE 31 AZALDI

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun kasımda araç teslimatları çip tedarikinde yaşanan sıkıntılardan etkisiyle yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, ekim ayına ilişkin otomobil, kamyon ve otobüsten oluşan araç teslimat rakamlarını duyurdu.

Buna göre, grubun kasımda araç teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.



İNGİLTERE VE AVUSTRALYA DA PEKİN OLİMPİYATLARI'NI BOYKOT EDİYOR



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na sporcuların katılabileceğini ancak bakanlar ve yetkililerin diplomatik boykot uygulayacağını söyledi.

Spor boykotlarının mantıklı olduğunu düşünmediğini ve bunun

hükümetin politikası olmaya devam edeceğini dile getiren Johnson, "Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na etkin bir şekilde diplomatik boykot uygulanacak, hiçbir bakan veya yetkilinin katılması beklenmiyor." dedi.

ABD de Çin'in insan hakları ihlalleri sebebiyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.

Pekin Olimpiyatları'nı boykot edenler kervanına Avustralya da katıldı

Şubat ayında Çin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nı dip-

lomatik olarak boykot edeceğini ve temsilci göndermeyeceğini açıklayan ABD ve İngiltere'ye, Avustralya da katıldı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin de Çin'deki insan hakları ihlalleri sebebiyle oyunlara diplomatik temsilci göndermeyeceklerini açıkladı.

ABD yönetimi, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in özellikle Şincan bölgesindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na diplomatik temsilci göndermeyeceğini ilan etmişti.

FINLANDIYA 11 MİLYAR DOLARLIK F-35 SİPARİŞİ VERİYOR

Eskiyen hava gücünü yenilemek isteyen Finlandiya 64 adet F-35A satın alacak. Anlaşmanın ABD ile Finlandiya arasındaki askeri ilişkileri derinleştirmesi bekleniyor.

Finlandiya, yaşlanan savaş uçaklarını yenilemek amacıyla çıktığı yeni nesil savaş uçağı ihalesinde Lockheed Martin'i seçti. Söz konusu satın alım 11 milyar dolar değerinde olacak.

Eskiyen hava gücünü yenilemek isteyen Finlandiya 64 adet F-35A satın alacak. Anlaşmanın ABD ile Finlandiya arasındaki askeri ilişkileri derinleştirmesi bekleniyor.

Savunma Bakanı Antti Kaikkonen basın toplantısında Lockheed'in anlaşma uyarınca 64 F-35A savaş uçağı ve oldukça kapsamlı bir mühimmat paketi sağlayacağını belirtti.

Kuzey Avrupa ülkesi kararını vermeden önce Boeing Co., Dassault Aviation SA, Eurofighter konsorsiyumu ve Saab AB şirketlerinden gelen teklifleri değerlendirmişti.

Savaş uçakları, ülkenin Rusya ile olan 1300 kilometrelik sınırını korumak için kullanılacak. Finlandiya'nın seferberlik zamanında 180 bin asker toplayabileceği düşünülse de, savaş uçakları olmadan savunması oldukça zor olan bir yüz ölçümü büyüklüğüne sahip.

10 milyar euroluk satın alma programının 4,7 milyar eurosu savaş uçakları için harcanacak. 2030'un sonuna kadar süreyi

kapsayan bakım hizmetleri, yedek parça, eğitim ve diğer hizmetlerin bedeli 2,9 milyar olarak belirlenirken, mühimmat bedeli ise 1,5 milyar Euro olacak.

Anlaşma bedelinin yaklaşık üçte birini endüstriyel işbirliği oluşturuyor.

Anlaşmaya ek olarak yerli sistemler ve yetkinlikler geliştirilmesi için 1 milyar Euro daha harcanacak.



ABD SENATOSU TASARIYI REDDETTİ: SUUDİ ARABİSTAN'I SİLAHLANDIRMAYA DEVAM!

ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a aralarında havadan havaya füzeler, füze rampaları ve füze mühimmatının satışına yasak getirilmesini öngören bir tasarıyı reddetti.

Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul, Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders ve Utah Senatörü Cumhuriyetçi Mike Lee, Suudi Arabistan'a onaylanan silahların satışını engellemek üzere Senato'ya ortak karar tasarısı sunmuştu.

Senato'da yapılan oylamada 30 'hayır'a karşı 67 senatör silah satışına onay verilmesi yönünde



oy kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, yakın zaman önce Suudi Arabistan'a söz konusu silahların satışına onay verdiğini açıklamıştı. Dışişleri açıklamasında

satış bedelinin 650 milyon dolar değerinde olduğu ve bu füzelerin Suudi Arabistan'ın F-15 ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları için verileceği kaydedilmişti.

JAPONYA İLE ABD, ÇİN VE KUZEY KORE'YE KARŞI ANLAŞTI

Japonya ve ABD dışişleri bakanları, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ikili ittifakın müdahale kapasitesini güçlendirilmesinde anlaştı. Japonya Dışişleri Bakanı Yoşimasa Hayaşi, İngiltere'deki G7 Dışişleri Bakanları zirvesi kapsamında bir

araya geldiği ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede iki bakan, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ikili ittifakın müdahale kapasitesi ve caydırıcılığını güçlendirilmesi mutabakatına vardı.



THE INFORMATION: APPLE, ÇİN HÜKÜMETİYLE 275 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA YAPTI

Apple ile Çin Hükümeti arasında gizli bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Yıllar önce Tim Cook'un bizzat Çin ziyaretleri esnasında yapıldığı iddia edilen anlaşmanın tutarı 275 milyar dolar!

ABD, The Information tarafından yayınlanan Apple raporunu konuşuyor. Söz konusu belgelere göre, Apple 2016 yılında Çin ile 275 milyar dolarlık "gizli" bir anlaşma imzaladı.

Business Insider'da yer alan habere göre, anlaşma kapsamında Apple, Çin ekonomisini ve teknolojik yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmayı vaat ediyor. Sızdırılan raporda Apple'ın bu adımlar karşılığında bazı muafiyetlerden yararlandığı yazıyor.

Belgelere göre, Cook, Apple Pay, iCloud ve App Store'a yönelik kısıtlamalara karşı Çin'deki yetkililere lobi yaptı.

Allah Emperyalistleri Cezalandırıyor!

Çakal Carlos (S. Muhammed)

Venezüella resmî olarak ABD tarafından abluka altında tutuluyor. Bu açık bir ekonomik savaştır. Bunun yanında suikast, sabotaj ve çeşitli yollarla müdahale gibi birçok şeyi denediler. Dünyanın en zengin ülkesi olan Venezüella'ya karşı yürütülen savaş uzun süredir devam ediyor. Telefonda edindiğim bilgilere göre bazıları son derece ağır şartlar altında bulunuyor. Hükümet de yapmış olduğu hatalarla bu tür şeylerin yayılarak yaşanmasına katkı sunmayı sürdürüyor. ABD'nin Siyonist İsrail ile de bağlantılı bir biçimde Venezüella'ya karşı yürüttüğü bu operasyon Obama döneminde başladı. O dönemde Biden başkan yardımcısıydı ve karanlık işlerin altında onun imzası vardı.

Takdir-i ilahî; bugün Biden'ın başkanlık döneminde Allah Amerikan halkını cezalandırıyor. Son kasırgalarda 70'den fazla kişi öldü. Kasırgalar bölgede her zaman yaşansa da böylesine tarihte hiç rastlanmamıştı. Resmî rakamlardan çok daha fazla insanın öldüğü gerçek.

Yüz milyarlarca doları diğer ülkelere saldırmak maksadıyla silah almak ve üretmek için kullanan ABD böyle ilahî cezalarla karşılaşılıyor. ABD'nin birçok düşmanı olduğu için silaha bu kadar yatırım yaptığını iddia ediyorlar; fakat esasında ABD bir şey yapmasa düşmanı da olmayacak. Buna rağmen sınırları zorluyorlar.

ABD'nin bugün en büyük rakibi olan Çin gelişimini sürdürüyor ve yakın bir gelecekte dünyanın en büyük gücü hâline gelecek. Rusya, uğradığı ihanet neticesinde SSCB'nin yıkılmasına rağmen mevcut devlet başkanının çabaları neticesinde tekrar geçmişine dönmeye başladı. Rus halkı daha iyi hayat şartlarına kavuşurken Rus ordusu yeniden dünyanın en güçlü ordularından biri hâline geldi. Sınırlarını korumanın ötesinde dışarıya taşmaya başladı. ABD Çin ve Rusya'yı düşman kutupları olarak görüyor.

Geçmişteki şartlara nazaran Rusya-Çin ilişkilerinde de değişiklikler var. Çin ve SSCB ideolojik ve politik olarak büyük problemler yaşıyordu. Şimdi ise son derece yakın ilişkilere sahipler. Öte yandan Kuzey Kore de Rus yardımından istifade ediyor ve onu da bu cephede değerlendirebiliriz. Kuzey Kore rejimi "iyi" olmayabilir; fakat bağımsız olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta biraz daha ileri gidip bir dünya gücü olmamasına rağmen atom bombasına



sahip olduğunu ve bu bakımdan dünyanın en bağımsız rejimi olduğunu dahi söyleyebiliriz. Kendilerini korumaları gerçekten ehemmiyetli.

Kore'de birleşik ve bağımsız bir devlet kurulmasına müsaade edilmedi. Ülke Amerikan ordusunun işgaline uğradı. Kuzey ve Güney'de iki farklı Kore yönetimi ortaya çıktı. Güney Kore, ABD'nin de desteğiyle büyük bir ekonomik ivmeye sahip olurken askerî güç bakımından hiçbir zaman Kuzey Kore'nin yanına yaklaşamadı. Kore gibi küçük bir ülkenin ikiye bölünmesi ve kendisini korumak zorunda olan tarafın hiçbir ekonomik zenginliğe sahip olmasına rağmen nükleer silahlarını geliştirebilmesi düşünülmeli gereken bir mesele. Rusya buna karşı değildi; Çin ise formalite olarak karşıydı.

Ben nükleer silahlara karşıyım. ABD bu silahları geliştirerek Japonya'da kullandı ve yüzbinlerce insanın vahşice ölümüne sebep oldu. Teslim alınmak üzere olan Japonya'ya tamamen sembolik bir şekilde atom bombaları atıldı. ABD'nin Pasifik kuvvetleri komutanı Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalarla yüzbinlerce insanın ölmesine sebep oldu.

Venezüella dünyanın en zengin ülkesi olmasına, hiçbir yerde bulunmayan petrol yataklarına sahip olmasına rağmen Amerikan saldırıyla sarsılmış vaziyette elem, acı ve

sefalet içerisinde yaşamaya çalışıyor. Bu kötü gidişatta hükümetin payı olsa da asıl mesuliyet emperyalistlerde. Venezüella'da açık bir darbe teşebbüsünde bulunuldu ve başarısız olundu. Akabinde Venezüella hükümetinin hatalarından da faydalanarak halkı sefalete sürüklediler. Ülkede büyük bir gıda sorunu yaşanıyor. ABD Kolombiyadaki hainler sayesinde ülkeye yiyecek girmesine bile müsaade etmiyor.

Venezüella vatansız bir muhalefete de sahip. Bunlar Bolivarcı rejime sonuna kadar bağlı. Seçimlere de katılım sağlıyorlar. Fakat muhalefetin bir kısmı ise ABD ile işbirliği içerisinde ve ABD Venezüella'nın seçilmiş devlet başkanını tanımıyor. BM'nin, AB'nin ve diğer uluslararası müesseselerin yüzlerce temsilcisi seçimlerde gözlemci olarak bulunuyor. Seçimler temiz olmasına rağmen ABD 2015'ten beri neticeleri kabul etmiyor, saldırılarını sürdürüyor.

Venezüella rejimi diğer taraftan yozlaşmış insanların ihanetlerine de muhatap kalıyor. Ben yozlaşmışlığın ve ihanetin kanlı canlı bir kanıtı olarak hâlâ Fransa'da cezaevindeyim. Burada olmamın sebebi Venezüella'da Bolivarcı rejimin kurulmasıyla hükümet içerisindeki kişiler beni hep oyaladılar. 1994 yılında yakalanıp cezaevine konulduğumda Venezüella devlet başkanı annemin

kuzeniydi. Üç yıldan fazla süre Venezüella büyükelçiliği benimle irtibat dahi kurmadı, tâ ki Başkan Rafael Caldera'nın arkadaşı büyükelçi olarak beni görmeye gelene kadar. Bu gerçekten inanılmaz. Daha sonra da bu durum devam etti. Başkan Chavez iktidara geldi. Kendisiyle Londra'daki evimde önceden görüşmüştük, insanlar bana saygı duyuyordu. Buna rağmen cezaevinden çıkmam için hiçbir şey yapmadılar. Çünkü Amerikan emperyalizmi benden hoşlanmıyordu ve CIA benim burada kalmamı istiyordu. Bu yüzden hâlâ buradayım. Yozlaşmanın Bolivarcı rejime daha fazla sirayet etmesiyle benim buradan çıkmam hainler için de tehlike olarak görüldü.

Avukatlarım da beni savundukları için çeşitli zorluklarla karşı karşıya bırakıldılar. Türk gönüldeşlerimin ve avukatlarımın en zor şartlarda dahi dayanışması sürüyor. Bu vesileyle Türkiye'ye de burada bir parantez açalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de halkın menfaatlerini savunmaktan aciz liderlerden sonra ülkenin gördüğü en güçlü lider olmayı başardı. Türkiye'deki en eski milletlerden biri Ermeniler, ayrıca farklı Hıristiyan mezheplerine mensup kişiler de var. Cezaevinde olmama rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şunu söylemek istiyorum: Türkiye, dünyadaki tüm Müslümanlar için bir referans olmalı. Ülkede akıllı politikalarla iktidarda kalmayı başarabilen dürüst ve gerçek Müslüman birisi var. Öte yandan Türkiye hâlâ NATO üyesi. Neler olacağını bilmiyorum; fakat mevcut şartlara rağmen İstanbul'da başarılı bir İslâmî hükümetin kurulacağına, Müslümanların ve diğer dinlere mensup olanların bu çatı altında birleşeceği inaniyorum. Öcalan dahi burada legal çizgide muhalefette kalabilir. Tüm kesimlerin kendisini ifade edebildiği bir zemin oluşturulmalı.

Mevzumuz dönersek; Allah emperyalistleri Venezüella'da ve dünyanın geri kalanında yaptıkları sebebiyle cezalandırıyor. ABD'nin güneyinde yaşanan şiddetli kasırgalar ülkeyi savaş alanına çevirdi. Bugün kasırgalar, yarın başka şeyler...

Neler olacağını bilmesek de zafirin mutlaka kazanılacağını biliyoruz; çünkü biz Müslüman'ız!

Allahü Ekber!

11.12.2021

Tercüme: Faruk Hanedar

Portre: Yûnus Emre

Abdulkerim Kiracı

Anadolu tarihinin müstesna şahsiyetlerinden, Anadolu Türkçesinde yazdığı şiirleriyle İslam'ı Türkçenin kalbine yerleştiren Yunus Emre hakkında Üstad Necip Fazıl "Anadolulu Müslüman Türk'ün kalbi onda çarpar." der. Ayrıca Üstad'ın kendisiyle alakalı bir piyes de yazdığı Yunus Emre hakkında menkıbevi anlatılarla tarihî bilgilerin iç içe geçtiği, bu yüzden şahsına ilişkin net bir biyografi ortaya konamadığı ve daha çok dünya görüşü etrafındaki tasavvurların ele alındığı görülmektedir.

Menkıbevi anlatılara göre Yunus Emre bir çitçi olup buğday ihtiyacını gidermek için Karahöyük'e gitmiş, burada Hacı Bektaş-ı Velî'nin yanında kalarak onun "nefes" verme isteğini ısrarla "buğday" isteyerek geri çevirmiş, en sonunda gafletini anlayınca geri dönmüş, bu defa Hacı Bektaş tarafından Tapduk Emre'ye yönlendirilmiştir. Tapduk, Yunus ile ilgili menkıbelerdeki temel figürdür. Yunus Emre ona uzun yıllar hizmet etmiş, dergâhın mânevî değerine uygun olarak kırk yıl boyunca tek bir eğri odun bile taşımamıştı. Tapduk'un meclisi, bölgenin pek çok derişinin uğrağıydı ve burada Yûnus-ı Gûyende denilen bir Yunus daha bulunmaktaydı. Rivayete göre bir gün Tapduk cezbe geldiğinde Yûnus-ı Gûyende'ye söylemesini ister, ancak üç defa tekrar etmesine karşılık Gûyende bu sözü işitmez. Bunun üzerine Yunus Emre'ye dönerek vaktin geldiğini, hazinenin kilidinin açıldığını, nasibe erildiğini, nefesin eriştiğini bildirerek söylemesini emreder. Yunus Emre o andan itibaren gönlüne düşenleri söylemiştir. Tapduk ile Yunus arasındaki ilişkiyi aktaran menkıbeler ortak temalar içermektedir: Uzun yıllar hizmet ve bir cezbe anında zuhur eden sırlar. İstikrarlı çabalarla erilemeyen mertebelerin bir anda verilebileceğine vurgu yapan bu motif Yûnus'un şiiri bağlamında özellikle vurgulanmış, onun üslubundaki benzersizlik bu tasavvufî anlatı üzerinden yorumlanmıştır. Bazı menkıbelerde de Yunus Emre, Mevlânâ ile karşılaşmış ve tasavvufî mertebelerde Mevlânâ'dan çok ötede bir sûfi olarak gösterilmiştir. Nitekim buna göre "Et ü kemik büründüm/Yûnus diye görüldüm" deyişi Mesnevî ile ilgilidir. Diğer bir menkıbe grubuna göre Yunus, şiirleri dolayısıyla döneminin dinî otoriteleri tarafından kovuşturmaya uğramış olup bu durum "Molla Kasım" figürüyle anlatılmıştır.

Tarihî bilgilere bakıldığında



Yunus Emre'ye ilişkin bilgilerin bir hayli karışık olduğu görülür. Ancak XX. yüzyılda yayınlanan bazı belgeler onun seksen iki yıl yaşadığını ve 720'de (1320) vefat ettiğini ortaya koymaktadır. Hangi bölgede yaşadığı ise birden fazla Yunus'a ait olduğu anlaşılan bilgilerin kaynaklardaki tedavülü dolayısıyla net olmamakla birlikte, ulaşılan bir kanaate göre Yunus, Sakarya çevresinde bir yerde doğmuş, Nallıhan'a yakın Emrem Sultan'daki zâviyede Tapduk Emre Dergâhı'nda yaşamış, Sarıköy'de olan kendisine ait araziye zâviyeye bağışlamış ve muhtemelen ölümünden bir süre önce Karaman'dan arazi satın almıştır. Kendisini şiirlerinde daha çok âşık, biçâre, koca, tapduklu, miskin, derviş gibi sıfatlarla niteleyen Yunus'un adı ve ailesi hakkında da tarih kaynaklar net değildir. Özellikle Âşık Yunus'un/Yunus'ların kimliğinin tespiti bu bakımdan henüz canlılığını koruyan bir araştırma konusudur. Yunus Emre'nin tahsili de kaynakların üzerinde durduğu ve farklı görüşler aktarılan meselelerden biridir. Yaygın menkıbevi kabule göre Yunus ümmîdir, ancak ilâhî sırlara mazhar bir kimsedir ve bu yüzden şiirlerinde hikmet vardır. Onun tasavvufa intisaptan önce müftülük yaptığı ve medrese eğitimi gördüğüne ilişkin kayıtlar Bursalı Âşık Yunus ile ilgili gözükmemektedir. Fakat öbür taraftan divanında dönemin ilmî gündemlerini, felsefî kabullerini, halk inançlarını ve bâtinî tavırlarını yansıtan pek çok unsura yer veriyor olması, araştırma-

Yunus Emre, daha çok tasavvuf/tekke edebiyatının Türkçe'de Ahmed Yesevî ile kazandığı aşamayı Anadolu ve Rumeli coğrafyasına taşıyıp zirve noktasına ulaştırmasıyla dikkat çeker. Aşk, vecd, samimiyet, merhamet, vahdet, kendini bilmek ve Allah'a vuslat gibi temaları hem olanca sadeliğiyle hem de düşünce içeriğini zenginleştirecek şekilde söyleyebilmesi onun temel özelliğidir.

cuları Yunus'un ümmiliğine ilişkin anlatıları yorumlamak zorunda bırakmıştır. Nitekim "Ne elif okudum ne cim varlıktandır kelecim/Bilmeye yüz bin münecim tâlim ne yıldızdan gelir" gibi beyitleri de meselenin bu yönünü ortaya koyar. Anlaşıldığı kadarıyla Yunus, edindiği şifâhî kültüre ilaveten uzun yıllar geçirdiği zâviye hayatında da döneminin bilgi kaynakları ile içli dışlı olmuş, seyahatlerinde farklı kültürleri tanımış, kendisinin medrese tahsili gördüğü

net söylenemese de ilim erbabını tanıma ve onlarla hasbihal etme imkânı bulmuş birisidir. Nitekim şiirlerinde Şam, Şiraz, Bağdat, Tebriz ve Nahçıvan'ın ismen anılması tasavvufî ve ilmî amaçlardan bağımsız seyahatler olarak düşünülemez.

Yunus Emre'nin mürşidi olarak Tapduk Emre gösterilmekle birlikte, tarikatının tespiti için mevcut bilgiler yeterli değildir. Genellikle Horasan kaynaklı tasavvufî tavrı yansıttığı düşünülen Yunus'un tarikat kimliğine ilişkin öne çıkan tartışma konusu onun Bektaşîlikle ilişkisidir. Kendisi tarikat silsilesini Tapduk Emre, Barak Baba ve Sarı Saltuk olarak gösterse de bu isimlerin hayatları ve tasavvufî faaliyetlerinin kurumsal yönü hakkında net bir bilgi yoktur. Diğer yandan Yunus Emre, Ahmed Yesevî takipçisi olarak görülmüş, özellikle Hacı Bektaş'ın Yesevî ile ilgili menkıbeleri bu konuda öne çıkarılmıştır. Ancak tarihî açıdan menkıbelerde sözü edilen sürekliliği ortaya koymak mümkün gözükmemektedir. Bu yönüyle tarihsel ve kurumsal niteliği dikkate alındığında Yunus Emre'nin tarikat kimliğine ilişkin net bir yargıya varılamayacağı söylenmelidir. Anadolu'da ve Azerbaycan'da rastlanan Yunus'a ait mezarlar ve makamlar, onun seyahatleri ile ilgili olabileceği gibi şiirlerinin etkisiyle de ilgili sayılabilir.

Yunus Emre, daha çok tasavvuf/tekke edebiyatının Türkçe'de Ahmed Yesevî ile kazandığı aşamayı Anadolu ve Rumeli coğrafyasına taşıyıp zirve noktasına ulaştırmasıyla dikkat çeker.

Aşk, vecd, samimiyet, merhamet, vahdet, kendini bilmek ve Allah'a vuslat gibi temaları hem olanca sadeliğiyle hem de düşünce içeriğini zenginleştirecek şekilde söyleyebilmesi onun temel özelliğidir. Sahip olduğu tasavvufi muhayyileyi kendi dönemine yansıyan birikimden elde ettiği, ancak bunu yaparken kendi tecrübesini ve karakterini de büyük bir ustalıkla bu birikime yansıttığı anlaşılan Yunus Emre'nin tasavvufun Türkçe ifade gücü kazanmasında büyük bir yeri vardır. Aşk merkezli söyleyişlerinde varlığa dönük sevgi ile insana dönük sevgiyi Allah'ta birleştiren, bunu yaparken de tabiatın ve insan iç dünyasından yalın örnekler seçerek mesajlarını işleyen bir üsluba sahiptir. Bu üslupta Allah, zâtını her şeyin özünde ve her görünümünün içinde âşığa sunmakta, hakikat talibi olan âşık da bunu idrak etmek suretiyle çeşitli hal-ler yaşamaktadır.

Ahlakın dönüşümü her halükârda sevgiyle mümkündür. Çünkü insan eksikliklerinin yegâne tamamlayıcısı aşktır. Bilgide süreklilik ve dinginlik bulmak da sevginin varlığı dolayısıyladır. Varlıktaki hareketliliğin kaynağı ile insan iç dünyası arasında kurulan bu sevgi ilişkisinde Allah'ın birlik tecellisi vardır. Allah, eşyadaki tezahürlerinde gizli olan aşkın insanda fiilî duruma geçmesiyle bilinebilir. Allah'ı bilen, bulan ve seven insân-ı kâmil sayılır. Ledünnî bilgi kendini Hak'ta bulanların ya da varlığı Hak ile bilenlerin bilgisidir. Bu bilgi, çokluğu birliğe ve noksanı kemâle çevirir. Yunus Emre, şiirinde yalnızca ideal bir durumun tasvirini ya da övgüsünü yapmakla yetinmemiş, hakikat arayışında bocalayan tiplerin sıkıntılarını, dünyada yaşanabilecek acıları ve insanın zıtlarla dolu karakterinden kaynaklanan ikilemleri de dillendirmiştir. Bu yüzden birliğin mutlaklığına erişemeyen insanın kederden kurtulamayacağı, kemâle ermiş kimselerin irşadına kendini açmayanların muvaffak olamayacağını, benliğin kendi sınırlarından kurtulup Hak'ta kaybolmasının gerekliliğini vurgulayan beyitlerinde sonraki süfiler şerhe konu edilebilecek pek çok incelik bulmuş, modern dönemde de onun şiiri varoluş ızdırabı karşısında savru-lan bireyci arayışlara tercüman olarak kabul edilmiştir.

Kaynakça: Mustafa Tatçı. Yunus Emre Şerhleri. İstanbul: H Yayınları, 2008; DİA; İDA.

PROTESTAN AHLAKI VE KAPİTALİZMİN RUHU MAX WEBER

Toplum bilimin en ünlü, bir o kadar da tartışmalı yapıtı olan ve tam metin halinde yayımlanan Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber'in, kapitalizmin neden başka bir yerde değil de Batı'da geliştiği gibi temel bir sorunu ele aldığı kitabıdır. Cevapsa Batı'da servet biriktirmek için başka hiçbir yerde görülmemeyen bir tutumun olduğudur. Bu Weber'in "kapitalizmin ruhu" dediği şeydir: Batı'da biriktirilen servet rahat bir yaşam sürmek için değil, işletmelerin daha da büyütülmesi için kullanılır. Weber'in bir diğer temel savı da bu tutumun Hıristiyanlıktan ama özellikle Protestanlıktan devşirildiğidir.

Emile Durkheim ve Karl Marx ile birlikte sosyolojinin kurucuları arasında kabul edilen Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu'nda Marksist diyalektik materyalizm anlayışına karşı çıkmakta ve kapitalist ekonominin yükselişini, Kalvinizmin sıkı çalışmaya ve kişinin dünyevi görevlerini yerine getirmesine yüklediği değerle ilişkilendirmektedir. Max Weber'in bu çalışması, ekonomik ve toplumsal gelişimin tarihinin sadece maddi nedensellik ilişkileri üzerinden okunmasının önüne geçmiş ve kültürel okumanın önünü açmıştır.



RUH RİSÂLESİ ESSEYYİD ABDÜLHAKİM ARVASÎ HAZRETLERİ

İslam âlimlerinden çok azının hakikatine ermiş olduğu Ruh hakkındaki sualler, içiçe birçok meseleyi içinde barındırır. "Ruhun mahiyeti ve hakikati nedir?", "Kadim midir, hâdis midir?", "Ölümden sonra bâki midir, yoksa fâni midir?" ve "İnsana nefh edildiği (üflendiği) zaman mı, yoksa beden teşekkülünden evvel mi yaratılmıştır?" gibi.

Esseyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Ruh Risalesi isimli eserinde, sırasıyla bu sualleri tafsilatlı biçimde izah etmiş; ve neticede "Ruh Nedir?" suali etrafındaki insanî tecessüsün, kuru akıl yoluyla zan mertebesinden ileri varamayacağını ortaya koymuştur. Zira ruh öyle bir şeydir ki, Allah onun içyüzünü ve keyfiyetini mümin bir kuluna bahsetse bile, o kul, o hakikati başkalarına bildirecek tabir ve ifadeyi bulamaz. Çünkü Hak, ruhu anlamak ve anlatmak kudretinden bizi âciz kılmıştır.

Aslı harflerle kaleme alınan orijinal nüshasıyla birlikte, sadeleş-



tilmeden aktarılmış "Ruh Risalesi", kuru aklın mücerred olarak idrakten âciz bulunduğu bir mevzuda, anlatılabilecek kadarını anlatan, derin muhteva keyfiyetini haiz bir eserdir.



GİRİTLİ SIRRI PAŞA (1260-1313 / 1844-1895) Osmanlı vezir, âlim ve ediplerindendir. Girit doğumludur. 16 yaşında memur oldu, mektupçuluk, mutasarrıflık yaptı. Daha sonra idareciliği ve çalışkanlığı ile temayüz ederek birçok ilde valilik ile görevlendirildi. Üstün hizmetlerinden dolayı Bağdat valisi iken vezirlik rütbesi aldı. Başta kelâm ve tefsir olmak üzere mantık, dinler ve mezhepler tarihi, şiir, dil ve edebiyat alanlarında yirmiyeye yakın eser verdi. Kur'an'ın bazı sûrelerini dirayet ağırlıklı tefsir etmiştir. Şiirlerinde ve yazılarında tasavvufi konulara ağırlık vermiş, "Sırrı" imzasıyla şiirler yazmıştır. Diyarbakır valisi iken izinli geldiği İstanbul'da tedavi görmekte olduğu kalb rahatsızlığından dolayı vefat etmiştir. Kendisi Sırrı Paşa veya Selim Sırrı Paşa olarak da bilinmektedir. II. Abdülhamid'in iradesi ile II. Mahmud türbesi haziresine defnedilmiştir.

GİRİTLİ SIRRI PAŞA Nakdül-Kelâm fî Akâidil-İslâm İLM-İ KELÂMIN ÖZÜ

Sadeleştirme ve Açıklama
Kâzım ALBAYRAK



"Rûh" eseriyle neşrine başladığımız Giritli Sırrı Paşa Külliyyatının ikinci eseri "İlm-i Kelâmın Özü" yayımlandı.

Giritli Sırrı Paşa'nın "Nakdül-Kelâm fî Akâidil-İslâm" eseri üzerine bir "sadeleştirme ve açıklama" olarak sunulan bu kitap, zamânın yeni meselelerinin çözümlenmeye çalışılması ile orijinal eserden ayrışmaktadır. Bu meselelerin İslâm tarihi boyunca gelmiş en büyük itikadi tehdit ve zaafarla gün yüzüne çıktığı göz önüne alınırsa, kitabın "Nakdül-Kelâm"ın yeni bir anlayışla yapılan şerhi olduğunu söyleyebiliriz.

"Ehl-i Sünnet'in görüşlerini ve ona muhalif olan fırkaların temelsizliğini akli ve nakli kesin delillerle ispat" vazifesini ifaya dönük bir cehid ürünü olan kitap, yenilenmesi ve reform edilmesi gereken "ezeli ve ebedi yeni" İslâm'ın ölçülerinin değil, ona muhatap insan anlayışına bakan göz olduğunu göstermeye kendini adanmıştır.

SAMİL YAYINEVİ

Küçük Ayasofya Caddesi No:66
Sultanahmet / İstanbul
T: 0 212 518 15 39 - 516 06 50
F: 0212 516 06 51

Çare Ne Marksizm Ne Kapitalizm

Bahattin Yeşiloğlu

Tarihin en uzak devirlerinden günümüze kadar hakikat adına sayısız insan ve dolayısı ile sayısız görüş ortaya çıkmıştır. Tarih bir bakıma, fikir adamlarının görüşleri etrafında şekillenmiştir. Her devir, yeni fikir akımlarına yataklık etmiştir. Her fikrin kendi içinde tarihi bir gerçekliği vardır. Tarihi süreç içinde ruhçu ve maddeci dünya görüşü ikileminde, fert ve toplum arasındaki muvazene kimi zaman fertten kimi zaman ise toplumdaki bozulmuştur.

Kadın ve çocukların fabrikalarda çalıştığı, insanların sefillik içinde yaşadığı, çok küçük bir azınlığın zenginleştiği düzende elbette vicdanlar suskun kalamaz. İşte Karl Marks da böyle bir zamanda muhatap olduğu sistemi çözmeye ve iliklerine kadar nüfuz ederek hakikati kendince ortaya sermeye çalışmıştır. Buna mukabil ferdin cemiyeti ezdiği sistemde, sömürüye son vermek adına cemiyetten yana tavır alarak mülkiyeti hırsızlık olarak nitelemiş ve ortadan kaldırmış, bu sefer de ferdin cemiyetin altında ezileceği bir düzenden bahsetmiştir.

Tarihi determinizm
Diyalektik materyalizm, tarihi determinizm ve Marksist felsefe, toplumun değişim sürecinin maddi etkenlere ve insan dışı üretim araçlarına bağlı olarak gerçekleştiğini iddia eder. Toplumsal değişimi, toplumu oluşturan birbirine zıt yapıların ve tarihi determinizmin doğal ve kaçınılmaz bir süreci olarak görür. İnsan iradesini ve düşüncesini, kendi geleceğini ve alnyazısını tayin eden bir etken olarak görmez. Determinizm, insan düşüncesinin ve iradesinin bile insan iradesinin dışında dış faktörlerin etkisiyle şekillendiğini söyler. Bunun aksi bir toplumun duygu ve düşünce yapısını değiştirebileceğini eşya ve hadiseler yön verebileceğini reddeder. Marksist anlayışta madde karşısında insanın duygu, düşünce ve iradesiyle, yani "ben hakikati"yle karşı karşıya olduğu kabul edilmez. Ben hakikatının karşısında madde insanın imkânına sunulmuş bir alan kabul edilmez. Marksistler bu dünyada "cennet kurma" hayaliyle hareket edip eylemde bulunurken kaderci bir anlayışta kendi dünya görüşlerine tam bir tezat halinde isyankâr davrandıklarının idrakinde değildiler. Madem her şey dış dünya ile belirleniyor, dış dünyanın gerçekleri insanı belirliyorsaydı harekete ne gerek var.



Her şey kendiliğinden kaçınılmaz olarak gerçekleşecektir.

Artı değer

Kapitalizmin temel ekonomik prensibi artı-değer yasasıdır. Kapitalizmi karakterize ederek Marks şöyle söyledi:

"Artı-değer üretimi ya da kazanç elde etme, bu üretim tarzının mutlak yasasıdır. Bu yasa kapitalist üretimin özünü belirler. Ücretli işçinin ödemeyen emeğinin yarattığı artı değer tüm burjuva sınıfının emekle elde edilmeyen gelirinin kaynağıdır.

İşçi, emek gücünü kapitaliste sattığı için, yarattığı değer tamamı veya ürünün hepsi, bir süreliğine onun emek gücünün sahibi olan kapitaliste aittir. İşte kapitalist üretim tarzı ve ücret sistemi, sermaye ve emek arasındaki bu değişim türü üzerine kuruludur ve işçiyi işçi olarak kapitalisti de kapitalist olarak yeniden üretmek zorundadır."

"Klasik burjuva iktisatçıları sermayeyi yalnızca sabit ve döner sermaye diye ikiye ayırıyorlardı. Marks bu konuda önemli bir adım attı, sermayeyi değişmeyen ve değişen sermaye olarak ikiye ayırdı ve artı-değerin üretilmesinde bu kısımların oynadıkları rolü açıkça ortaya koydu. Sermayenin üretim araçlarına (makine, iş araçları, hammaddeler vb.) yatırılan kısmına "değişmeyen sermaye" ve emek gücüne yatırılan kısmına "değişen sermaye" diyordu. Çıkarılan yeni değer biricik kaynağı canlı emektir ve üretim araçlarının

mayenin emek gücünü sömürmesi derecesini ifade etmek için şimdi artı değer ile yatırılmış bulunan sermayenin tamamı arasında değil, yalnızca bunun değişen kısmı arasında bir orantı kurulması gerekiyordu."

Teknoloji determinizmin sorunu

Teknolojik determinizm, teknolojinin toplumun dönüşümünün temel başlatıcısı olduğu görüşüdür. Bu tezinin ortaya çıkışı genellikle teknoloji ve toplum arasındaki nedensellik bağına formüle eden Amerikalı Sosyolog Thorstein Veblen'e atfedilir. Teknolojik determinizmin destekçilerine göre, herhangi bir sosyal değişiklik teknoloji, teknolojik gelişme, iletişim teknolojisi ve medya tarafından kontrol edilmektedir. Bunlar da sermaye gücünü elinde bulunduranlardır. Bu kimseler kitleleri maalesef kötü niyetlerine uygun olarak yönlendirmekte, istedikleri değerleri onlara vererek sömürü düzenlerini sürdürmektedirler. Ayartıcı ve insanı kendine cezbedici bu dünya kitleleri kendi dünyalarına hapsedmekte ferdin toplumsal boyutunu yok ederek bu sistem için hazır bir lokma haline getirmektedir. Bu durumda yine Karl Marks'ı haklı çıkarmakta burjuvazinin lehine işleyen toplumu göz ardı eden her düzen, sömürücü bir mahiyet arz etmektedir.

Çare nedir?

Tarihi süreçte bakıldığı zaman dünya görüşlerinin kimi ferdiyetçi kimi ise cemiyetçi anlayışta kendilerini ifade yoluna gitmişlerdir. Kapitalist anlayışın sömürücü yapısını ve ezici ferdiyetçiliği gören Marks cemiyetçi bir dünya görüşü ortaya koymuştur. Kapitalizmin insana zulmeden ve yozlaştıran anlayış ve yapısını derdest ederek değeri ferdin elinden alarak cemiyete aktarmayı yeğlemiştir. Bu durum ise ferdin teşebbüs ruhunu öldürmüş ve toplumu hantallaştırmıştır. Tarihi süreçte kahramanlar, cemiyetin bütünü değil kimi üstün fertleridir. Fikir çilekeşleri ve öncüler cemiyetin kendi değil, cemiyet içinde yoğrulmuş fertlerdir. Buluşlar, eserler cemiyetlerin bir araya gelip emek vermesi neticesinde değil fertlerin gecesini ve gündüzünü katarak çalışmasıyla ortaya çıkar. Kapitalist düzeni iliklerine kadar çözümlenmiş olan Karl Marks liberalizmin kusurlarını ortaya koyarken çareyi yanlış yerde bulmuş, kapitalist dünya da zaman içerisinde kendine çeki düzen vererek Komünist âlemi yenmiştir. Fakat sürekli büyümeye muhtaç olan ve her krizden reformlarla kurtulmaya çalışan kapitalizm de artık doruk noktasına ulaşmış, tarihe gömülmeyi beklemektedir.

Kadın ve çocukların fabrikalarda çalıştığı, insanların sefillik içinde yaşadığı, çok küçük bir azınlığın zenginleştiği düzende elbette vicdanlar suskun kalamaz. İşte Karl Marks da böyle bir zamanda muhatap olduğu sistemi çözmeye ve iliklerine kadar nüfuz ederek hakikati kendince ortaya sermeye çalışmıştır.

değeri ancak bu emek gücünün aracılığı ile ve bu üretim süreci içinde sırasında hiç değişmeksizin (ya bütünüyle ya parça parça) yeni ürüne aktarılmış oluyordu. Emek gücüne yatırılan değişen sermayenin değeri ise sabit değildi, emek -süreci içerisinde artı- değer yapıyor ve büyüyordu. Marks'ın sermayeyi bu şekilde, değişmeyen ve değişen sermaye diye ayırması, ücretli emeğin nasıl sömürüldüğünün ayrıntılı bir çözümlemesini yapmasına imkân sağladığı gibi; bu sömürünün derecesine nicel olarak belirlemesini işaret etti. Ser-

IRAK'TA 3 ASKER ŞEHİD OLDU

Kuzey Irak'taki Pençe-Yıldırım Harekati bölgesinde 3 asker şehid oldu. Hava harekatiyla 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehid olduğunu bildirdi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım

operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehid olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekati ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR, KOMUTANLARLA TOPLANTI YAPTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet ve birlik komutanlarıyla video konferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaos-

manoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla bir video konferans toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada Akar'ın talimatları verdiği toplantıda, kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştığı kaydedildi. Akar iki gün önce de Suriye sınır hatında incelemelerde bulunmuştu.



İSTİLÂCI YAHUDİLER, DOĞU KUDÜS'TE YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ!



İşgalci Yahudiler, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail bayrağı açarak "hırsızlar evden çıkın" naraları atarak yürüyüş düzenledi!

"Saldırganlara ölüm" sloganlarının da atıldığı yürüyüşte "Yahudilerin intikamının alınması gerek" denildi. Bölgede yaşayan Filistinli Müslümanlar ile Yahudiler arasında tartışma çıktı. İsrail polisi, tarafları birbirinden ayırırken, evlerinin önüne çıkan Filistinliler, İsrail polisine

yerleşimcilerin evlerine yaklaşmasına ve kışkırtıcı sloganlar atmasına izin verdiği için tepki gösterdi. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimci bir kadına bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinli çocuğu, okuluna baskın düzenleyerek gözaltına almıştı. İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir kadının bıçaklı saldırıya uğradığını iddia etmişti.

İSRAİL DIŞIŞLERİ BAKANI LAPİD, KAHİRE'DE SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail'in Dışişleri Bakanı Yari Lapid, temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti.

Lapid, ziyaret kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri'nin yanı sıra, darbeye iş başına gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile de bir araya geldi.

Görüşmede, İran ve Filistin meseleleri ele alınırken, Lapid, 95 parça tarihi eseri de Mısır'a iade etti.

Tarafların son süreçte aralarındaki bağları güçlendirdiği göze çarpıyor.

1979 yılında yaptığı anlaşmaya, İsrail ile barışan ilk ülke olan Mısır, özellikle Sisi yönetiminde İsrail ile yakın ilişkiler geliştirmeye devam etti.

Mısır halen, özellikle Gazze Şeridi merkezli gruplarla İsrail arasındaki en önemli ara bulucu olarak öne çıkıyor.

ŞİİR VE SANAT HİKEMİYATI'NDAN (BEDİ İDRAKI)



XVIII. MÜLÂKAT (Bedî İdrakı)

Şair-Benedetto Croce öyle diyor... Bize gelince... Her türlü insan faaliyetinin, nihayetinde “ruhî çaba”ya dayanıyor olması bakımından, bir “ifade bilgisi” olarak estetiğin “sezgi bilgisi-ruhî çaba” ile aynılaştırılması, tıpkı “sosyal hâdise” ve “siyasî hâdise” arasındaki ilgiye benzer bir misalimize denk gelir: “Her siyasî hadise sosyal bir hadisedir ama, her sosyal hadise siyasî bir hadise değildir”... Bunun gibi, “estetik” tamamen “sezgi bilgisi” yerine koyarak bir dünya görüşü plânı oturtmak, hiçbir şeyin sonuna kadar halledilememesi hakikati çerçevesinde, farkların birbirine girdiği bulanıklıktan istifadeye çalışmak olur!.. Bu bakımdan, bir sanat eserini, sanat eseri olmayandan ayıran bedahet çizgisi üzerinde durarak, özel türden bir sezgi ile genel sezgi bilgisi arasındaki ayrımı, birincinin ikinciden cetvelle ayrılmadığı şuurunu muhafaza etmek kaydıyla, kendi keyfiyetlerine göre çerçevelemek yerinde olur... Öyleyse, estetiği “bedî idrakı-güzellik idrakı” olarak almak, sanat ve sanat eseri ile estetik mevzuu arasındaki farkları da özel ve genel olarak bedahet çizgisi üzerinde birbirine nisbet etmek uygun olur...

Bedî-Estetik çerçevesindeki verimlerini “süzgeçten geçirme”e mihrakına bağlama davasıyla ve “tenkit ve

sanat” bahsine de temasından dolayı, “birlik” ve “fark” arasındaki alâkayı temelinden gösterelim: “Mutlak Müessir”, Allah... Eserlerde müessiri görüyoruz; eser sır! Sadece BİR var; varlık dürülüyor. Bütün kanunlar BİR KANUN!.. Diğer taraftan, sır olan müessire nisbetle görünen esere bakınca, eser, sırdan!.. Mahiyeti yokluk olan “âlemde varlık”, BİR olan varlık hakikatinden; O değil, O’ndan!.. Birinci meselede, anlatabilmek ve anlaşılabilmek daralıyor; ikincisinde ise, herşey yerli yerine oturduğu gibi, birinciyi de kuşatır... Şöyle: “Aynadaki görüntümü sorsalar, BEN derim” ama, “o görüntü benim zâtım değil; ben değil, benden!”... Benim hareketim nasıl beni gösteriyorsa, görüntüm de ben değil, benden; bu yüzdendir ki, ben!.. Bu misâlin, “aynadaki görüntü”yü nitelendirmek demek oluşuna dikkat!..

Şair-Eserde müessiri görüş, Allah’a Resûlü’nün yolundan bağlananlar zaten “müessire nisbetle” görünen esere bakıştır... Müessire nisbetle görünen esere bakış da, tabii olarak “eserde müessiri görüş”tür... Aslanı, yani tenzih idrakını muhafaza etmektir... “Mutlak tevhid mümkün değildir!” idrakı...

Devam edecek...

Salih Mirzabeyoğlu
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
Shf: 87, 88.



Aydın Köse - Celi Sülius, Elif



Hasan Aycin

Sezai Karakoç Vesilesi ile Fikir, Mütefekkir

Enes Bayramoğlu

Şiir sanatında orijinalitesi olan merhum Sezai Karakoç, vefatından önce ve vefatından sonra da bir "mütefekkir" olarak lanse edildi. "Mütefekkir" mefhumu haşmetli manasından uzaklaştırıldı ve sıradan bir düşünme ameliyesi derekesine indirildi. Yazıp çizmiş her kim varsa "mütefekkir" ya da "fikir adamı" diye lanse edilir oldu. Bizim Muzafer Doğan Ağabey'in Mustafa Miyasoğlu ve M. Akif İnan için bile vasıf olarak kullandığı bu kavram, günlük hayatın içinde "Bugün ne pişirsem acaba?" diye düşünen ev hanımı Ayşe Teyze'nin düşünme ameliyesinin vasfı derecesine indirildi.

"Mütefekkir aşağı, mütefekkir yukarı" diye bir durum ortaya çıktı. En küçük bir tenkitten hoşlanmayan toplumumuzda, sanat alanında münnekid yokluğundan dem vurulup durulurken, ki bu alanda iyi-kötü kalem oynatabilen kişilere rastlanır, fikir alanında tenkit yapacak cins bir kafanın olmaması çok doğaldır. Hâl böyle olunca da hayatında az ya da çok yazı ve çizi işlerine bulaşmış herkese "mütefekkir" payesinin verilmesi de çok tabiidir.

Peki her biri "düşünen hayvan" olan insan yığınından "mütefekkir"i ayıran vasıflar nelerdir? Kime "mütefekkir" diyebiliriz?

Dünya fikir tarihine baktığımızda, Sokrates'ten Pascal'a, Kant'tan Nietzsche'ye, Descartes'tan Bergson'a, Muhiddin Arabi'den İmam-ı Gazali'ye daha bilmem kime kadar şunu görürüz:

Bu insanları, başta kendi benlikleri olmak üzere, varlık-oluş, hayat-ölüm, ruh-beden, Yaratıcı-yaratılan, müşahhas-mücerret, cemiyet-fert, hürriyet-adalet, akıl-mantık, kainat-nizam vs. konularında tecrit terleri dökmüş, akıl melekesini bir yay gibi germiş, akıl dışı ağrımış, varlıklarını yokluğun sınırlarında gezdirmiş, kendi biyolojik varlıkları dahil her şeyi bir şüphe çölünden geçirip yeni bir vücuda kavuşturmuş, eşya ve hadiselerin sırrını cinnetin sınırlarında kurcalamış, kısacası bir varoluş ıstıرابının girdabından geçmiş, fert ve cemiyet meselelerini böyle bir çilenin sonunda ele almış kişiler olarak görürüz. "Mütefekkir" payesi de ancak bu tür insanlara vasıf olacak bir kavramdır.

Tekrar merhum Sezai Karakoç ve mütefekkirlik bahsine dönersek, "Sezai Karakoç'un bir mütefekkirlik vasfı var mı?" sorusuna cevap bulmaya çalışmalıyız.



Öncelikle şunu belirtelim ki Sezai Karakoç, sistematik bir düşünce ortaya koymuş, cemiyet ve fert meselelerini enine boyuna ele alıp bu meselelere çözüm üretmiş, cemiyete ve ferde bir hayat nizamı manzumesi sunmuş bir kişi değil. İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü (Bu kitap Muhammed Bakır Es-Sadr'ın "İslam'ın Ekonomik Doktrini" kitabının etkilerini taşır.), Yitik Cennet (Bu kitap Muhiddin Arabi'nin Fusu'l-Hikem kitabının Sezai Karakoç'taki yansımaları ve Hızır'la Kırk Saat şiirinin nesir biçimidir.) ve Diriliş Nesli'nin Amentüsü kitaplarında cemiyet meselelerine el atmış ve insanlara neyin örneklik teşkil etmesi gerektiğini anlatmıştır.

"Diriliş Nesli" adıyla özelliklerini belirttiği kafasındaki örnek nesli elbette ki İslam'ın emrettiği vasıfları taşıyan bir nesil olarak resmetmiştir. Yalnız bu nesle sadece "Haktan, doğrudan yana olun." mesajını iletmiştir. Bir hedefe varma, iyiyi ikame etme ve kötüyü ortadan kaldırma cehdi aşılammıştır.

Bütün bir fert ve cemiyet meselelerine el atma, bu meselelere çözüm sunma, bir cemiyet ve hayat nizamı sistemi sunma gibi bir durumu yoktur.

O halde düşünen, dert edinen ve bu uğurda yazıp çizen ve bence en önemli tarafı olarak tenezzülsüz bir insandır. (Makam-mevki, para-pul işlerine hiçbir şekilde tenezzül etmemiştir.)

Ama "mütefekkir" kavramının bütün manasını dolduracak bir müktesebata sahip değildir.

Sezai Karakoç, yanan ama yakıcı

Şiir sanatında orijinalitesi olan merhum Sezai Karakoç, vefatından önce ve vefatından sonra da bir "mütefekkir" olarak lanse edildi. "Mütefekkir" mefhumu haşmetli manasından uzaklaştırıldı ve sıradan bir düşünme ameliyesi derekesine indirildi. Yazıp çizmiş her kim varsa "mütefekkir" ya da "fikir adamı" diye lanse edilir oldu.

olmayan bir kişiliğe sahiptir. Kendi kişiliğinin bir yansıması olarak da, Necip Fazıl'ın yükselttiği mücadele ateşinin alevini söndürmüş, aksiyonu pörsütmüş bir kişidir. Temelde Hızır'la Kırk Saat şiiri ve Yitik Cennet kitabı üzerinden Sezai Karakoç'un düşünce dünyasını okuyabiliriz. Bu zikredilen eserlerde verilen temel mesaj şudur:

"Hak ile bâtil mücadelesi Habib-Kabil ile başladı. Kıyamete kadar da sürecek. Önemli olan "hak"tan yana olmaktır. Bu "hak"tan yana olmanın sıkıntılarını, çilesine katlanmaktır. Allah insanların bozulduğu dönemlerde peygamberler gönder-

miş, Hak olanı bildirmiştir. Biz de hak olandan yana olmakla mükellefiz."

Üstad Necip Fazıl'ın hak olanı her tür vasıtayı kullanarak ikame etme, hâkim kılma, batılı imha etme hedefi vardır. Sezai Karakoç, bu hedeften yoksundur, doğru tarafta yer alma ile yetinici pasif bir tavır önerir. Necip Fazıl'ın yanıcı ve yanarken de yakıcı aksiyoner mücadelesini bu anlamda pasifize etmiştir. Bunu iki durumdan müşahade edebilirsiniz. Birincisi Necip Fazıl'ı tehlikeli, kendi düşünceleri için bir tehdit olarak gören ve ona canhıraş bir şekilde saldıran İslam düşmanı kesimler Sezai Karakoç'a asla saldırmamışlardır. İkincisi Sezai Karakoç'a aşırı meftun olan insanlarda çok rahat görebilirsiniz. Bu insanları, melankolik, kendini tecrit eden, büyük ıstıraplar çektiği ve anlaşılmadığı vehmine kapılan kişiler olarak görürsünüz. Bir de umutsuz bir aşk yaşamış ve Mona Roza'da halinin tercümesini bulmuş, bu şiirle teselli olmuş biriye cemiyetten hepten kaçan, kendi aleminde yaşayan, gündelik hayatını idame ettirmekte bile zorlanan, melankolik ilginç bir kişilik olup çıkmış tiplerdir bu insanlar.

Sonuç olarak, Sezai Karakoç, tam manasıyla bir mütefekkir değildi.

Ama dava adamıydı. DPT'de üst düzey bürokratlar olan ve dava adamı diye lanse edilen kişilerle asla kıyaslanamayacak bir değerdi. Dava adamlığını bir kişinin ne yaptığından çok neleri feda ettiği gösterir. İstese her tür dünyalığa ulaşabilirdi Sezai Karakoç. Ama her tür dünyalığı reddetmiş, tenezzülsüz biriydi.

Allah gani gani rahmet eylesin.

aylık

Aralık 2021 / 12

Yıl:18 / Sayı: 207

Fiyat: 7 TL

**FITRATIN GÜCÜ TÜKENDİ,
GÜÇ BÜNYEDEN MİKROBA GEÇTİ**

Tüm Turkuvaz Bayilerinde...

Adres: Mimar Sinan Mah. İmam Nasır Sok. No:14/12 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 553 56 71